

GÖNÜLDEN ESİNTİLER

TERZİ BABA

(4)

İSTİŞARE DOSYASI



"heze min fadli rabbi"
(bu rabbimin fazlındandır)

NECDET ARDIÇ

İRFAN SOFRASI
NECDET ARDIÇ
TASAVVUF SERİSİ (79)

GÖNÜLDEN ESİNTİLER:

TERZİ BABA

(4)

İSTİŞARE DOSYASI

NECDET ARDIÇ

**İRFAN SOFRASI
NECDET ARDIÇ
TASAVVUF SERİSİ (79)**

ÖN SÖZ:

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM:

Bu kitabın oluşumu, NECDET ARDIÇ'ın (20 şubat 2009 Cuma) günü çevremize gönderdiğimiz bir "mail" ile şöyle başlamaktadır.

Selâmün aleyküm. Sevgili kardeş-ihvan ve evlâtlarımız. (Terzi Baba 1) kitabını düzenleyerek yazan, (Ç.H.U) oğlumuzun sizden bir ricası var! şöyleki:

Muhterem, yolumuzun ehli, büyüklerim ve kardeşlerim. Epey zamandır düzenleme ve yazılımlarına başladığım(Terzi Baba 2) kitabımızın oluşumuyla meşgulüm. Kitabımızın içinde muhtelif başlıklar değişik bölümler vardır, bunlardan bir tanesinin başlığı da (dost katından inen) ismini taşıyacaktır. Ve ya benzeri bir isim olacaktır. Bu bölümü sizlerden gelecek gerçek bilgiler ile oluşturmak istiyorum. Bu vesile ile, Sizlerin **Efendi Babamı** tanıdıktan sonra,

- (1) hayatınızdaki değişiklikleri,
- (2) hayata bakışınızı,
- (3) kendinizdeki idrâkî gelişimleri,
- (4) zaman içinde halinizde, üzerinizde yaşadığınız varsa, olağan üstü özel hallerinizi,
- (5) son idrak yaşantılarınızı,
- (6) şu anda **Efendi Babamı** hangi vasıfta gördüğünüzü ve hakkında ne düşündüğünüzü, özet olarak yaklaşık 10 gün içinde yine Efendi Babamın mail adresine göndermenizi en içten saygı hürmet ve sevgilerimle rica ediyorum. Bu yazıların isimleri bizde mahfuz kalacaktır. Sonsuz selâmlar. Ayrıca bende sizleri zahiren, tanımadığım halde çok seviyorum. Kardeşiniz Hüsamettin çebebi.

Yukarıda bahsedilen (Terzi Baba 2) den sonra ki Kitaplarımız bize gelen Mektup ve zuharatların arşivimizdeki malzemelerini de bilgisayar ortamına (az bir kısmı kaldı) geçirmiş bulunuyoruz bunların ismi ise (Terzi Baba istişare dosyaları 3-4-5-6) gibi en son olarakta (**Terzi Baba** Mektuplar ve zuharatlar) kitabtaplarımızın yazılımları devam ediyor. (Şu anda 25)i geçmiş vaziyette. Vaktimiz oldukça da devam eder İnşallah. Bizlerdende sizlere sonsuz selâmlar. Bu mail-i kardeş ve evlâtlarımıza ayrı ayrı gönderiyorum ancak unutulmuş kimseler olursa kusura bakılmasın bilgisayarı olmayanlarada iletirsiniz onlarda yakın bir arkadaşları vasıtasıyla düşündüklerini bildirebilirler. Ancak bu istek, bir emir ve hüküm mahiyetinde değil sadece ricadır. Her kese başarılar dilerim. **Terzi Babanız**.

(20 şubat 2009 Cuma) günü istenen bu yazılar o günden beri gelmeye devam etmekte bende onları dosyasında muhafaza ediyor idim onlara bakmaya ancak vakit bulabildim ve düzenlemeye çalışıyorum. Oldukça dikkate değer ve ilgi çekici, safiyetle yazılmış yazılar olduğundan sizlerinde istifade etmenizi istedim. **Terzi Baba** (2) ye konanların dışında dikkate değer yazıları burada kayda alıp belirli bir sayfa sayısına ulaşınca daha başka kitaplarda da sıra ile toplamayı düşünüyorum. Cenâb-ı Hakk her işlerimizde her birerlerimize kolaylıklar nasib etsin. Âmîn.

Yazı gönderen dost, kadeş ve evlâtlarımızın açık olarak tanınmaması için sadece isimlerinin baş harfleri konacaktır. Oldukça değerli olan bu yazı ve cevaplarda, umarım benzer olan soru ve düşüncelerinizin cevaplarının benzerlerini bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Zahmet edip yazı gönderenlere ayrıca teşekkür ediyorum sağolsunlar varolsunlar. Cenâb-ı Hakk okuyanlarıda faydalandırsın İnşallah.

Sevgili okuyucum, bu kitabın yazılışında, düzenlenişinde, basılışında, bastırılışında, tüm oluşumunda emeği ve hizmeti geçenleri saygı ile yadet, geçmişlerine de hayır dua et, ALLAH (c.c.) gönlünde feyz kapıları açsın. Yarabbi; bu kitaptan meydana gelecek manevi hasılayı, evvelâ acizane, efendimiz Muhammed Mustafa, (s.a.v.) in ve Ehl-i

Beyt Hazaratı'nın rûhlarına, Nusret Babamın ve Rahmiye annemin de ruhlarına, ceddinin geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledim kabul eyle, haberdar eyle, ya Rabbi.

Muhterem okuyucularım; yine bu kitabı da okumaya başlarken, nefs'in hevasından, zan ve hayelden, gafletten soyunmaya çalışarak, saf bir gönül ve Besmele ile okumaya başlamanızı tavsiye edeceğim; çünkü kafamız ve gönlümüz, vehim ve hayalin tesiri altında iken gerçek mânâ da bu ve benzeri kitaplardan yararlanmamız mümkün olmayacaktır.

Gayret bizden muvaffakiyyet Hakk'tandır.

Terzi Baba NECDET ARDIÇ Tekirdağ: (03/01/2013)
Çarşamba.

NOT= (20 şubat 2009) daki ve daha sonraki günlerde yaşanarak kaydedilen bu duygu ve tespitler o günlere aittir bu gün ise bu tespitler çok daha gelişmiş sahiplerini daha ileri derecelere götürmüştür. O günlerin feyzi ve bereketleridir. Her an ilerlemede olan bir gönül tabii ki daha başka gelişmelere de sahne olacaktır. Eğer olmuyorsa yerinde sayılıyor demektir. Devamı olacak kitaplarımızda bunların yenilerini de göreceğiz. Bu kitablari okuduğunuz zaman nasıl bir safiyet ve idrakle yazıldıklarını göreceksiniz belki sizlerde, onlarda yaşantınızdan bazı kesitler bulabileceksiniz. Cenâb-ı Hakk cümle yaranımızın akıl gönül ve idraklerini Hakikati İlâhiyyenin hakikatinde açıp idraklerimizi genişletsin. İnşallah.

TERZİ BABA

(4) İSTİŞARE DOSYASI. 79

Bu kitabımızda, C..... P..... isimli oğlumuzdan 28 May 2011 tarihinde gelen bir mail ile başlamaktadır.

BAKARA SÛRESİ

C..... P..... 28 May 2011 20:09:45

Efendi Babacığım Hayırlı Akşamlar.

Foruma bırakılan Bakara sûresi 131. Âyet-i Kerime'sini sizden yansıdığı bizimde idrakimiz ve anlayışımız kadarıyla gönderiyoruz.

Fakîr Elmahî: "İz kâle lehû Rabbuhû eslim, kâle eslemtü lirabbil alemiyn." (Bakara Sûresi 131)

131 - Rabbi ona, "Tesim ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum." dedi. (Elmalı lı Hamdi Yazır Meali)

13- Hz. Muhammedin Şifre rakkamıdır. Aynı zamanda Hakikat-i Muhammediyyedir.

31- Tersten 13 tür. 13 ayna olmaktadır. 13 ebced hesabıyla Arapça Elif, Lâm dir.

Yani Ahadiyyet ve Ulûhiyyet mertebeleridir.

Ahadiyyet; Zat mertebesidir. İlm-î hakikatlerin zuhura çıkmadan Zâtın düşüncesinde İlm-i olarak bulunmasıdır.

Ulûhiyyet; Bu hakikatlerin, faaliyet sahasına her bir zuhur mahallinde zuhurunun hakikatlerini talep ederek ve bu talepler tam ve kemâlli olarak zuhura çıkmasıdır.

31 İse Lâm Eliftir. LÂ yok demektir.

Ulûhiyyet ve Ahadiyyet mertebeleridir.

13 Ahadiyyetinın yani zâtının içinde, Ulûhiyyet hakikatlerini yani Vâhidiyyet sahasında zuhura çıkma hakikatlerini gizler.

31 ise önce Ulûhiyyet mertebesinde yani faaliyet sahasında ki zuhur mahallerinde zâtını gizlemesidir. Bir bakıma da Ef'âlinde Esmâsını, Esmâsında Sıfatını, Sıfatında Zâtını, Zâtında da Mutlak zat olan A'mâiyyet'ini gizler.

131 ise Selâm Esmâsı'nın sayısal değeridir. İnsân-ı Kâmil ve İnsanın Esmâsı'dır.

Nefsâni sıfatları yok olup. Hakkani sıfatlara dönüşen bu mertebelere Câmî olan Allah Esmâsı'nın Selâm Esmâsı olan İnsân-ı Kâmil'in, Esmâlara Câmî olan Allah Esmâsının Aynası olduğunu vermektedir.

İz Kâle = Bir vakit ki; bu İbrâhimiyyet mertebesini işaret etmektedir. İnsân-ı Kâmil İbrâhimiyyet mertebesindeyken Rububiyyet mertebesi Teslim ol emrini verince bunu bir başka mertebe olan Ahadiyyet mertebesi anlatmaktadır. Rabb'ul Âlemin olan Ulûhiyyet mertebesi ve Câmî Esmâ olan Allah (c.c.) teslim olunmuştur. Rabb'ul Âlemin ile, bireysel Rab olan Rabbi-ı Hastan Vâhid ve

Kahhar olan Alemlerin Rabbine teslim olunmuştur.

ESLEM =

Elif, Sin, Lâm, Mim harflerinden oluşmaktadır..

1+60+30+40= 131

Ebced hesabıyla da 131 dir.

Elif= Ahadiyyet zuhurunun İbrâhimiyyet mertebesine bir bakıma Ef'âl'imize,

Sin = İbrâhîmiyyet, Tevhid-i Ef'âl mertebesinde ki İnsan,

Lâm= Ulûhiyyet mertebesinde, Tevhid-i Ef'âl ve

İbrâhîmiyyet mertebesinden zuhururu.

Mim = İbrâhîmiyyet mertebesindeki Hakikati Muhammedi.

ESLEMTü =

Elif, Sin, Lâm, Mim, Te.

1+60+30+40+400= 531

Burada fazlalık olarak Te harfi vardır.

Te = Yukarda açılımları verilen elsem de ki harflerin aynı zamanda hakikatleri olan, bir önceki gölge zuhur mahalli idi. Eslem ve Te ile Tevhid mertebeleri ve Harfin alt tarafının bir kayık şeklinde olması ki, Hakikati Muhammedi kayığıdır. Üstünde ki iki nokta zâhir ve bâtın noktalarıdır. Hakk ve Halk ve Ulûhiyyet ve Zuhur mahallerinin bir edilmesidir. Toplamıda Zat ve Hakikatul Ahadiyet'ul Ahmediyyedir.

531 = Bize 53 - 31 tersten 13 ve 5, 3 ve 1 ve 8 ve Toplamda 9 rakamını vermektedir.

53 = Şifre sayımız "**Terzi Baba**" ve Ahad olan Ahmed-i vermektedir.

13 = Hakikat-i Muhammediye.

31 = Hakikati-i Muhammedinin Zuhur Mahalli

1 = Tüm mertebeleri içine alan Ahadiyyet mertebesi ve Elif,

3 = İlm'el-Ayn'el-Hakk'al Yakın Mertebelerini

5 = Hazerat-ı Hamse yani Beş Hazret Mertebesini

8 = İbrahimiyyet, Tevhid-i Ef'âl

9 = Rububiyyet, Tevhid-i Esmâ

âlemlerin Rabbine Teslim olmak isteyen İbrâhîmiyyet Mertebesinde ki bir velinin **1** olan Câmî Esmâsı Allah'ın **53** ile zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile

ancak Rabbul Âlemîn olan Allaha teslim olabilir. Ve kendisine teslim ol diyen Rububiyet mertebesine kapı açılabilir anlamı çıkmaktadır.

Âyette geçen birinci Selâm İbrâhîmiyyet mertebesinin selâmı ve İkinci selâm ise Te harfinin sayısal değeri ile de aynı zamanda üstte ki dört mertebeninde Selâmını vermektedir. Toplam beş hazret mertebesinin Selâm'ıdır diyebiliriz.

Âyetin sayısal değeri olan 131 ile 7 nefis 5 hazret mertebesi ile 12 ci mertebe olan İnsân-ı Kâmil mertebesinin Bâtın noktasında ki 13 mertebe olan Hakikat'ul Ahadiyyet'ul Ahmediyyenin tüm mertebelere olan Bâtın-i Selâmıdır. 13+1 ile de 14 yapar ki İbrâhîm Sûresi'nin Kûr'ân-ı Kerîm'de ki Sıra sayısıdır. 13 cüz içinde bulunmaktadır. 14 ile ilgili bir ayrıntıyı yazının sonunda bulacağız.

Bu Âyet'in şariat mertebesinde ki mânâsı Âyet'in yazılmış şeklidir mertebesine göre doğrudur.

Bu Âyet Tarikat mertebesine göre biraz daha duygusal bir yaklaşımla teslimiyetin mertebesi artar ve daha bir muhabbetli bir hal alır. Bir bakıma Şeyhe olan teslimiyet şeklinde zuhur eder. Bu Âyet Hakikat mertebesinde ise Âlemlerin Rabbine teslim olmaktır.

İbrâhîmiyyet Mertebesinde ki bir velinin **1** olan Câmi Esmâsı Allah'ın **53** ile ve **5** Hazret mertebesini tamam etmiş zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile mümkündür diyebiliriz.

Bu Âyet Marifet mertebesinde ise bu hakikatin talipli gönüllere aktarılması olarak düşünülebilir.

Buradan da şunu düşünebiliriz. Nefis mertebelerini ikmâl edip eğitimi tamamlandı diye düşünen birçok mektep, Ya Nefs-i Safiye dairesi veya Tevhid-i Ef'âl dairesi içerisinde kalmaktadır. Herkes kendi yolunu daha iyi bilir.

Şifre sayımız olan **(53) Necdet** ismi **Necat'**tan gelen bir isimdir.

Necat; ise kurtuluşa erdirme, halâs olma ve selâmete erdirmedir.

131, de ki, Selâm Âyette geçen Eslem ile yani, Rabbul Âlemîne Teslim olunacak Hakiki Mahalli **531** sayısı bulmuş idik. Bu da kısaca **(53-1)** bir olan **(53)** tür. Ve aynı zamanda **Terzi Baba'mın** bilindiği gibi sayı değeridir.

Necat ismi;

Nun, Cim, Elif ve Te harflerinde oluşur.

$50+3+1+40 = 454$ Aynı zamanda sayısal toplamda 13 tür. Nun ve Cim de **(53)** tür. $531-454 = 77 = 14$ sayısı yani İbrâhîm Sûresi'nin Kûr'ân-ı Kerîm'deki sıra sayısını vermektedir. Ayrıca (14) bütün mertebelerde cârî olan Nûr-u Muhammedî'dir.

Açıkça gözükmemektedir ki; bu mertebeyi ve diğer mertebeleri aşmak için **Necat'**ın elini tutup Âlemlerin Rabbine Teslim oldum demek lâzımdır.

El-Fakir M..... C.....

(28-05-2011)

RE: GÜL-ŞEKER:

C..... P..... 6 Jun 2011 13:39:54

Hayırlı günler M.....ğım.

Talebinle atölyemize bir eleman daha geldi. Evvelce **Terzi kızı, Hay..... kızı, Usta kızı**, elemanları vardı şimdi onlara bir de yardımcı **terzi çırağı**, geldi demekki işler daha hızlı yürüyecek .

Lâtife bir tarafa bu anlayışta olman bizleri sevindirdi sağolasın. Ancak belirli bir sürelerden sonra biz bazı kimselere tekrar ve daha ciddi olarak **(VARMISIN?)**

sorusunu sorarız eğer gerçekten samimi olarak evet bu yolda (**VARIM**) derse onu gerçek elemanlar listesine alırız yoksa namzet olarak durur gider.

Taaki tekrar (**VARIM**) deyinceye kadar. **Varım** dedikten sonra hayatının belki bir numaralı işi bu yol ehli olmak olacaktır. Ancak hiç bir zaman zâhiri işlerini ve görevlerini de tabii ki aksatmadan yerine getirecektir. Cenâb-ı Hakk dünya ve ahiret her işinde kolaylıklar versin. Herkese selâmlar S..... kızımıza da selâmlar, Nü... annesinde selâmları vardır. Hoşça kal **Efendi Baban.**

Gül-Şeker

C..... P..... 4 Jun 2011 02:40:12

Hayırlı Geceler **Efendi Babacığım.**

İnşallah işin bu kısmını da himmetiniz ile yavaş yavaş öğreneceğiz. Buda eski tarikatımızdaki kalma alışkanlıklardan olsa gerek..

İnşallah doğan kuşu gibi Şahın Şahı'mıza lâyük mânevi avlar tutmak nasip olur. Tam bakamamıştık son zuhuratında işini nefs-i küllünü öldürmeye kadar vardırırmış. Bu da aynı zamanda onun için nezdinizde, bizim ölmüş olduğumuza delâlet ediyor diye düşünüyoruz. Rabbul Âlemîn niyazlarımızı kabul etti. **Terzimiz** iyi diyor. Ağırından yavaş, yavaş.. **Bize de batan iğneler vardı.** Sebebi hikmeti bu yazıda anlaşılmiş oldu. Fakir evlâdınızca. İnşallah bizlere ve diğer evlâtlarınızda iğnenin tadı **gül-şeker** olur. Bu yazı halimiz ve mesnevide ki bu konu tam bir bütünlük arzetti.

Batınımızda ki mülâkeme'ye-konuşma, vakifiyetiniz neticesinde muhteşem bir cevap yazmışsınız. Şükründen aciziz efendim.

Efendi Babamızdan niyazımız odur ki diğer vazife verdiği evlâtları ve fakir evlâdı böyle bir görevi sürdürmeye izni ve lâyükliyyeti devam ederse, bâtın âlemine göçene

kadar, Zât-ı âlileri gibi ve himmeti ile hakiki ve kaliteli kumaşlara, düzgün elbiseler dikmek nasip olsun İnşallah.

Efendi Babacığım, Her ne kadar lâıyk değil isek de bu sadece sizin teveccühünüz bu sıfatada lâıykımızı bilmemekle beraber gönlümüzden böyle geldi, Dergâh-ı İlâhîninizi eşliğinde **Terzi Çırağı** Ellerinizden Hürmet ve Muhabbet ile öper.

RE: KA..... DO.... DERS TALEBİ:

Ca..... Pa... Fri, 3 Jun 2011 17:35:42

Hayırlı günler Mu.....ğım. Cenâb-ı Hakk işlerinde kolaylıklar versin İnşallah. Mevlâm rahmet eylesin Nusret Babam "**oğlum biz at tımarcısı değiliz**" derdi. Nefs-i emmâresi kuvvetli ve vehmi hayali manâda derinleşmiş başka güçlerin hükmü altına girmiş olan kimselere vakit harcamak, vakti çok bol olan kimselere göredir bizim vaktimiz ancak bize yetiyor, bizler bütün âlemin terbiyecisi olacak hâlimiz yok Cenâb-ı Hakk onların karşılıklarına da uygun birilerini çıkarır İnşallah. "*En güzel elbise en güzel kumaştan dikilir*" değersiz bir kumaşı en üstat terzi dikse genede hiç bir işe yaramaz bir giyişte kırışır bozulur ve emekler boşa gider. Kumaş güzel olursa usta, ustalığını gerçek olarak o kumaş ile diktiği elbisede meydana getirir giyende hoşlanır, rahat eder, görende zevk eder. Elbise dikilmek için seçilen kumaş bir bütün parça iken evvelâ bir çok parçaya bölünür, sonra bu parçalar tekrar iğne ile yavaş, yavaş yerli yerince iğne ve iplik darbeleri ile tekrar bütünleştirilmeye çalışılır. Bu dikilen yerler ateş gibi yanan ütünün altına girer adeta yanacak hâle gelinceye kadar bir daha kabarmaması için ütünün altında ezilirde ezilir, zayıf kumaş bu işlemlere dayanamaz ya erir ya yanar. Güzel kaliteli hakiki bir kumaş ancak bu işlemlere dayanabilir ve neticede o kumaş bu sefer işlenmiş halde gene bir bütün hâle dönüşür ancak parçalardan meydana gelen bu bütün kişiyle de bütünleşmiş onun bir parçası veya adeta, aynı olmuş olur ve o elbiseyi giydiği zaman asaletli bir kimse

olur. Bu durumda giyende dikende görende memnundur, ortaya ahenkli bir görüntü çıkmıştır. İşte bir kimsenin kumaşının dikiş tutması için gerçek hakiki bir kumaş olması lâzımdır. *Bu işlemlere ancak kaliteli bir kumaş dayanabilir*, diğerlerinden elbise yapılırsa bile sağlıklı netice alınamaz. İşte o yüzden zâhir hayatta da mümkün olduğu kadar hep kaliteli kumaşlardan elbiseler yapmışızdır, ayrıca bâtını hayatta da kaliteli kumaşlar armaktayızki evvelâ kesilip biçilmeye daha sonra *iğnelerle dikilip ütülenmeye* ve bütün bunlara dayanmayı kabul edebilsinler. Tekrar hayırlı günler Mu.....ğım herkese selâmlar. Hoşça kal Efendi Baban.

-----Bir bilgeye sormuşlar, dünyada en çok neyi seversiniz.? Terzimi severim diye cevap vermiş. O da nereden çıktı, neden terzi? Çünkü o na her gittiğim de benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler ve ölünceye kadar da beni hep aynı gözle görürler.

K..... D.....

C..... P..... 3 Jun 2011 14:49:44

Hayıllı Günler **Efendi Babacığım.**

Bildirdiklerinizi K....'ın kendisiyle görüşüp ilgili kısımlarını bildirdik. Bu gibi konular bizim içinde tecrübe olmakta ki zâhiri yaşamımızın ilerki kısımları her ne kadar müphem ise de zâhir âleminde mevcut olur isek bu kısma da ışık tutmakta, aynı zamanda bizde bulunan Hakikat ve Marifet yönümüzü de nasıl koruyup kollayacağımızın ehil olamıyan kişilere kaptırmamamızı anlıyoruz. Sohbetlerden ve bu hâdiseden anlayabildiğimiz birey yol ehli olsun olmasın safiyetinin bozulmamış olması gerekiyor.

H..... Efendiye İnternette tanıştığımız Bursadan bir kardeş götürmüştük. Bu kişi ile hâlen görüşmekteyiz. H.... Efendinin Üstadı Şeyh Mahmud Sâmi Ramazanoğlunun

Halifesi olduğunu iddia eden kişi ile epey bir münasabeti olmuş. Ve hâli bu yönde olmasada bozulmuş. H..... efendi ders takibi verdikten sonra ilerki haftalarda durumunu ihvana sorduğunda aralarında geçen mükâleme'de bu gibi kişilerin bozuk yumurtaya benzediğini ve bir daha tohum tutmayacağını söylemiş. Zâten derste geçemedi ilk halde bulunmakta...

Buyurduğunuz gibi bu kişileri eğitim dairesinden ziyade uzakta tutarak yardımcı olmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz.

S..... için ilettiklerinizi kendisine söyledik. Nü..... Annemize selâmlar.

Selâm ve Muhabbetle ellerinizden öperiz.

BİR TALEP VE BİR ŞİİR. (OLMAZ)

Gerçekten dikkat çekici ve ibret verici bir hususu sizlerde belirtelim istedim. Mânâ âleminin kendi içindeki bağlantı ve hakikatlerini idrak etmek gerçekten bu âlemin en güzide işlerinin başlıcalarındandır. Şiir'in isminin **(olmaz)** olması tesadüfi değildir. Genelde insanlar **(keramet)** meraklısıdır'lar. İşte gerçek irfaniyyet, sûrî ve zâhiri **(keramet)** ile **(olmaz)** "istisnaları kaideyi bozmaz". Gerçek "**keramet,**" **(kerameti ilmiyye-ilmi keramettir)** bununda ilk başlangıcı, kişinin, kendi hakikatini va eşyanın hakikatini idrak etmesi gerçek mânâ da **kendine ulaşma kerametidir.** Rabb'imize şükrederiz.

(Terzi Baba 1) kitabımızın (122) nci sayfasında belirtilen aşağıya da alınan kopyasında da görüleceği üzere tam (24+2) sene evvel istenen bir kerâmet talebinin o zaman (26) beytlik bir yazı ile cevaplandırılmasının gerçek haliyle bir evlâdımızın kalem ve lisanından tam (24+2) sene sonra Hakk tarafından açığa çıkarılması gerçekten hayret edilecek bir husus olmuştur. Bu yazıyı sonuna kadar okursanız orada ki tarihide sene ve izahı itibarile Görecek-

siniz. (Rabb-i zidnî fike tahayyuran) "Ya Rabb-î zâtındaki hayretimi arttır." (09/06/2011) T.B.

(Terzi Baba 1) kitabımızı düzenleyen (Ç.H.) nin lisanından.

- Necdet Bey 1980'li yıllarda yazın birkaç ayını kendisine ait yazlık evinde geçiriyormuş. Bir yaz günü komşusu ve muhibbi olan Erzurumlu Fikri Efendi ile evinin bahçesinde kazma kürek ile çalışıyorlar. Sıcağın altında kazma seslerinin arasında bu çalışmayı sürdürürlerken Erzurumlu Fikri Efendi, "***Bir anda bende öyle bir hâl vaki oldu ki Necdet Bey ile kendimi, İbrâhîm aleyhisselâm ile oğlu İsmâil aleyhisselâmın Kâ'be'yi inşa ederken yaptıkları çalışma gibi bir sahnenin içinde kendimi buldum ve o anı yaşadım,***" diyerek bu hatırayı nakletmiştir.

- Yine o tarihlerde Tekirdağ sahilinde deniz kenarında kendi muhiblerinden Erzurumlu **Ömer Faruk** adında bir şahıs ile gezinti yaparlarken bu şahıs **Necdet Bey'e** dönerek, "***şu denizden bir yunus balığı çıkartarak bir keramet göstermesini,***" ister.

O da "***çıkartırız inşallah,***" diyerek kendisine mukâ'belede bulunuyor. Aradan bir zaman geçince 26 dörtlükten oluşan bir şiiri kendilerine vererek istediğini yerine getirmiş oluyor.

07.06.2011 (7+6=13)

17.07.1987 (1+7+7=15) (15-13=2)

01(24+2=26)

O L M A Z

Şu dünyaya ölü gözünden bakma,

Arifleri ara sakın geç kalma,

Kurtulamazsın pek derinine dalma,
Dünyaya bağlananın bakası olmaz.

Her gördüğüne itibar et sen,
Bakma hoş ol değişikte görsen,
Eğer bunlardaki esrara ersen,

Sende cehlin yarası olmaz.

Kâh efendi gözüdür kâh geda,
Bağzan çıkarır, bağzan çıkarmaz seda,
Öyle işlerle eylerki eda,

Ariflerin namu nişanı olmaz.

Ateştir yakar sineni seni,
Teslim et varlığın, ol hemen yeni,
Unut böylece geçmişî dünü,

Arifler ateşinin dumanı olmaz.

Buldun ise eğer sende bir Arif,
Halkı cihan onu eyleyemez tarif,
O seldir akar gönlüne hafif,

Arifler selinin yıkası olmaz.

Enginlere açılarak her dem,
Fırtınalar gibi eserde hem,
Vuramaz iki cihan ona bir gem,

Ariflerin nefsi hevası olmaz.

An gelir kabarır deryayı Hak,
Ondan bir şule alda kendini yak,
Daha sonra Dünyanın haline bak,

Arifler coşmadıkça sükûtu olmaz.

Aşk ile oldular kendileri aşk,
Mest etti onları şarabı aşk,
Oldu meskenleri meyhaneyi aşk,

Arifler şarabına kanası olmaz

Deryalar gibidir enginlerde,
Dostuyla mest olur seherlerde,
Çıkar gider dolaşır yadellerde,

Arifler bahrinin sahili olmaz.

Yürür gider hep görmeden herkes,
Biganelere çıkarmaz hiç ses,
Bulunmaz onlara belli bir mahles,

Ariflerin yerde izi bulunmaz.

Hep görürler cümlede dost yüzü,
Gördüğünde kaynaşır hemen özü,
Yaşamanın budur rahatı düzü,

Ariflerin gayriyi göresi olmaz.

Kendinde kendini kaybeder her dem,
Nefsine dönmez olur, gayrı bir dem,
İsmine cismine denir Adem,

Arifler kendine dönesi olmaz.

Biter yanarak sonunda güzelce,
Ölüm ona yaklaşamaz ecelce,
Varlığı ortadan kalkar gizlice,

Arifler varlığını bulası olmaz.

Seyran ederek geçerler hemen,
İskeleyi Hakka kırarlar dümen,
Yollarının ucu olsada Yemen,

Ariflerin dünyada kalası olmaz.

Ahirete etmeden itibar,
Cümle dosttur dediler hepsi yar,
Kazançlar olduğunda büyük kâr,

Ariflerin ahirete bakası olmaz.

Dünyaya gelirler iki zamanda,
Biri beden biri de ruhunda,
İkisinden de geçerler sonunda,

Ariflerin dünyada atası olmaz.

Halk'ta Hak olmuşlarda bir bütün,
Sanki içinde özü olmuş sütün,
Dışta değil içte bulmuş özün,

Ariflerin gayrı ile sözü olmaz.

Gaflet ehli olmadan hiç bir zaman,
Bu hale gelmek yaman da, yaman,
Duyulur her an Haktan bir ferman,

Ariflerin gerçekten gafleti olmaz.

Nerden girersin arif başına,
Çıkmış gibidir Ağrı dağına,
Yaslamış sırtını Hamd Sancağına,

Arifler yolunun kapısı olmaz.

Meskenini bulamazsın bir yerde,
Yarenlik vardır ezelden serde,

Gönlüne girdiğim dediğin yerde,

Arifler evinin yapısı olmaz.

Atadır hep işleri cümleye,

Hakka çağırırlar söyleye söyleye,

Rahmet yağar buldukları bölgeye,

Arifler vermedikçe bahtiyar olmaz.

Bazan anlatırlar güzel fıkralar,

Hem güler hem güldürür lâfı aralar,

Bazanda bağlatır yaslı karalar,

Arifler güldürür şakası olmaz.

Bir gömlek giyer olur muttaki,

Arşa erişir onun idraki,

Ne sırlar gizlemişsin İlâhi,

Arifler gömleğinin yakası olmaz.

Deryaya daldılar hep ezelde,

Bu işler hazırlandı güzelde,

Zuhur etti derya ile tezelde,

Arifler deryadan çıkası olmaz.

Bakarsın bir hoş belki de nahoş,

Sana nasıl gelir, onlar hoştur, hoş,

Ne olursa olsun onlara koş,

Arifler derdinin devası olmaz.

Necdetten hediye dir dostçuğuma,

Ne dilerse desin bu varlığıma,

Hatırlamak için koyup sandığına,

Arifler hediyesin pahası olmaz.

Böylece çıkardık deryadan **(26)** balık,
İstemiş idiniz bir zamanlar deryaya bakıp,
Dilerim siz de lütfedersiniz bize birkaç taze balık,
Alır hem yer hem dostlara dağıtırız.

Bu bölüm bize zaman, zaman yazarak zuhuratlarını gönderen (M.C.-T.Ç.) oğlumuzun zuhurat ve yorumlarının bu mevzu ile ilgili bir bölümüdür. Okuyunca yukarıda belirtilen hususların bağlantısını göreceksiniz. Okuma lütfunda bulunanlara faydalı olacağı düşüncesindeyim. Cenâb-ı Hakk "Alîm ve Habîr" isimleri ile tecelli etmesini niyaz ederim. T. B.

1 = Tüm mertebeleri kapsıyan Ahadiyyet mertebesi.

Bunların verdiği bilgiler ile Tecellinin gelişine bakarsak Ahadiyyet Mertebesinden, Nur-i Muhammedi ile İnsân-ı Kâmil Üzerinden gelen Zât-î tecelliyi, İnsân-ı Kâmile olan Teslimiyetle Fenafillâh hâli ile İlmel Yakın, Aynel Yakın ve Hakkal Yakın mertebelerinden Zâhir Bâtın Altı cihetten seyirdir.

Bu oda genelde namaz kıldığımız oda ve kibleye döndüğümüz yön ise Tecellinin olduğu Zât-î köşedir..

Diğer gece görülen zuhuratta **Efendi Babam** ile sohbeta gitmem ve Ce... Ce... müşahade ise, sohbeta ki Cemâl'e dikkat idi. Burada bir nokta da Arabalı vapurun Arabalar ile mertebeleri Cem etmesi ve yol ehline yardımcı olunmasıydı.. **Efendi Babam İhsanın karşılığı, İhsan değil mi?** derken burayı açıyordu.

Şimdilik her ne kadar göremiyorsan, Onu görüyormuş gibi ibadet etmek müşahade, yani Zâti tecelli olan Cemâli İlâh-î kapılarını açıyordu. Bu tecelli Nur ile oluyordu diyordu. **Efendi Babam** Lutf-i İlâh-î ki, şükründen aciziz,

bu tecelli Cemâl Cem deki, Cem ile Mücmel olmaktadır. Rabbul Âlemîn-i görüyormuş gibi yönelişimiz bu Lutf-i İlâhî ile ikram bulmuştur.

İbrâhîm'îyyet mertebesinde ki 14 sayısı ve **Efendi Babam**ın sohbetinde bu sûre hakkında 77 sayısı ulaşımında ve ziyaretimizde zuhuratımız üzere üçüncü merteye eksikmiş, oluştu denmesi yine bizi burayla ilgili bir takım düşüncelere sevketti.

Mertebelerde Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet veya Ef'âl, Esmâ, Sıfat, Zat, Kûr'ânın dört, hatta yedi, Hatta yetmiş, Hatta sonsuz hadisi şerifini hatırımıza getirdi.

Bu dört mertebenin kendi içlerinde mertebeleri bulunmaktaydı. Şeriatın Şeriatı, Şeratin Tarikatı, Şeriatın Hakikatı, Şeratin Marifeti.

Bu 77 sayısından ise

Aslında mertebelerin bu 7 özelliği Şeriatın İnsân-ı Kâmil-i, Şeriatın Hakikat-i Muhammed-i, ve Şeriatın Nûru Muhammed-î mertebeleri..

Tüm bu 7 mertebenin bu şekilde kendi içinde mertebeleri ve hadîs-i şerife görede sonsuz mertebenin içinde sonsuz mertebeler olduğu anlaşılıyor.

7 nefis mertebesi içsel mertebeleri toplamı 49 yan yana toplamı 13,

7 Tevhid mertebesinin içsel toplamı da 49 yan yana toplamı 13,

13+13= 26 Efendi Babam Sahilde Keramet görmek isteyene bu rakkam ile cevap vermiş.

2+6= 8 Tevhid-i Ef'âl ile iki 13 toplamından buraya ulaşılmıştı.

Bireysel Benlikler ve Tüm âlem de ki fiillerin şey'îyyet'lerin (eşyanın = Maden, Bitki, Hayvan, İnsan) kaynağının bu 13 ler olduğu, Hakikatinin bizatihi Allahın Rûhu ve Nûru olduğu Efendi Babam

keramet mi arıyorsun önce bir kendine, bir de âlemlere bak 26 dan iyi keramet mi olur diyor. Bir gün gösteririz diyor. Aslında her an göstermekte Ne diyelim Anlayana, Köre ne, Göre ne...

49+49= 98 = Yan Yana toplamı 17

17= Dört mertebeden hakikati Muhammediyyeyi

49+49+13+13= 124 12400 Peygamber ve Velinin sayısını vermekteki, tüm bu mertebelerin bu zuhur mahallerinden yansıdığı da anlaşılmaktadır.

98 ve Tüm Esmâ ve Sıfat-ı İlâhiyye Câmi olan Allah Esması ile, 99 Esmâ-i İlâhiyye, 9+9= 18000 âlem.

Ve bu âlemler ve bunu ihata eden İnsân-ı Kâmil ile 19 dur. 19 nedir? **Efendi Babam** sohbetinde bunu da çok arıyorlar diyor.

M..... C.....

07-06-2011 **17.07.1987**

13

07-06-2011

17.07.1987

24

2

26

Bir küçük uygulama yapalım. (7+6=**13**) (1+7+7=**15**) (15-13=**2**) (24+2=**26**) böylece (**26**) tının hakikati burada da meydana çıkmış olmaktadır. Bu sayılar üzerinde daha başka bağlantılar da vardır fakat yeri olmadığı için bu kadarla yetinelim. T.B.

RE: ZİKİR

İ... A..., 27 Jun 2011 16:21:02

Aleyküm selâm M.....çığım yazdıkların, duyguların ve

ifadelerin güzel olmuş ellerine diline gönlüne sağlık, Cenâb-ı Hakk daha nicelerini lütfeder İnşallah. Gerçek tasavvuf zâten gerçek yaşam demektir. Ancak bu tür duyguları mümkün olduğu kadar kontrollu tutmak ve iş hayatına bunları karıştırmamak lâzımdır, eğer karışırsa kavram kargaşası olacağından zahirdeki yaşantılarda sorunlar olabilir. O yüzden bu tür düşünce anlayış ve bilişler sadece kişinin şahsına ve iç bünyesine ait olduğundan bâtında kalması ancak ehli ile birlikte kullanılması mümkündür. Çünkü zâhir âleminin hukuku "isneyniyet-ikilik" üzere olduğundan ve bu da ayrı bir mertebe olduğundan iki mertebe arasında da farklılık olduğundan bu iki mertebenin hükümleri kendi düzeylerinde geçerli olduğundan bu hususların birbirine karıştırılmamasıda gene bir irfaniyyet işidir.

İrfan ehlinin dediği gibi "el işte, gönül dostta" ifadesiyle hayatımızı devam ettirmeliyiz. Karşımızdaki ehli zâhir ise bizde o sürelerde ehli zâhir, bâtın ehli ise gene o sürelerde bizde ehli bâtın olacağız. Yani bu dünya da ne devamlı ehli zâhir olarak yaşamak mümkündür ne de devamlı ehli bâtın olarak yaşamak mümkündür. Kemâlât her ikisinde hakkını vererek yaşamaktır. O yüzden bu tecellilerin mutlak hükmü altına girmeden idrak ve zevk ederek ve Rabb-ımıza şükrederek yolumuza devam ederiz. Cenâb-ı Hakk hazmını versin itidali elden bırakmadan yoluna devam edenlerden eylesin. Böylece bizde çevremizde bu anlayışlara eren kimseleri gördükçe çalışmalarımızın boşa gitmediğini, şükrederek görmüş oluyoruz. Cenâb-ı hakk'tan kendi hakikatini bizlere çekebileceğimiz kadarını vermesini niyaz ederiz. Hayırlı günler hoşça kal İ.....çiğim annene halana herkese selâmlar. Nü..... anneninde selâmları vardır. işlerin kolay gelsin.

KONU: ZİKİR

M.....İ.....A.....25 Jun 2011 13:00:25

Hürmetler **Sultanım** ve Nü... Annecim. Vermiş

olduđunuz tüm himmetlere, ilimlere ve özverilerinize önceden sonsuz hamd ve teşekkür eder; en güzel mutluluk ve saadetlerin sizlerle olmasını Cenâb-ı Hakktan niyaz ederim. Himmetlerinizle şahsımda açılan müşahadelerimi Size anlatmak ve bu konuda uyarılarınızı, önerilerinizi ve himmetlerinizi arz ederim. Kusurlarımla bağışlanmasını dileyerek yaşadıklarımı Zât-ı âlinize sunmayı görev bildim.

Recep ayının 3. gecesini 4. gününe bađlayan gün yattığımda; gecelik zikir ve dualarımı yaptıktan sonra her zaman olduđu gibi gönlüm **"Allah Billah"** zikrini yapıyordu. Bir süre devam ettikten sonra, gönlümde kendimden kendime **"Çık aradan kalsın yaradan"** hitabı geldi. Bu sırada zikir **"Allah Billah, Allah Bihi"** zikrine dönüştü. Bir süre böyle devam ettikten sonra zikir **"Allah Billah, Allah Bihu"** ya dönüştü. Daha sonra zikir bunların arka arkaya birbirini takip eden şekilde **"Allah Billah, Allah Bihi, Allah Bihu"** zikrine dönüştü. Gönlüm bu zikri yapıyorken, **"Bihi"** ve **"Bihu"** farkını gönlüme danıştım. Nüzul ve Uruç olduđu belirtildi.

Bu zikir uzun süre devam etti. Noktanın, Ahadiyyetül Zât-ı temsil ettiđi, Kûr'ân, İnsân-ı Kâmil, Hakikat-i Muhammed-î ve Nuru Muhammed-î'nin sırrını taşıdığı, **"Bihi"** ile inniyet ve hüviyeti mutlakadan bütün âlemlerin ve İnsân-ı Kâmil ile Kûr'ân'ın nüzul ederek mertebeler ile tafsile doğru idraklere ulaştığını, **"Bihu"** ile de yine O'na döndüğünü yakinen idrak ettim. **(İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun.)** Bu sırada varlığımın Hakkın varlığından, hakikatinden başka bir şey olmadığını daha da yakîn olarak müşahede ettim. Âlemlerdeki her şeyinde Hüviyet-i Mutlakadan aldıkları izafi hüviyetlerden oluşan tafsili Kûr'ân'ın işaretleri, harfleri, kelimeleri, Âyetleri ve Sûreleri olduğunu ve hepsinin kökeninin bir Zata dayandığını yakîn idrak ettim. Kısaca bütün bahsedilenlerin, Kendim ve ilmimin birimselliğinin İlâh-î kökenini bulmuş oldum.

Hakikat-i İlâhiyye ve Hakikat-i Muhammediyye'nin aynı Zattan köken olan birbirinin aynası olduğunu ve **"Men reani fekad reel Hak"** ve **"Attığın zaman Sen atmadın"**

Allah attı” ve “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn” hakikatlerini yakînen müşahede ettim. Sizce mâlûm, bu ve bir çok bilgi açıldıktan sonra, bu zikirler uzun bir süre devam ederken; yine kendimden kendimi **“Rabbi zidniy ilmâ”** Âyeti’ni okurken buldum.

Bu sırada zikirler, başlarında **“Ya”** olmadan ve **“HU”** dan başlayarak derslerimin sırasında oluşmaya başladı. Gönlüme Hu, Hu, Hu..... zikri sırasında (solda bir dağ, sağında bir deniz, denizde bir gemi ve neredeyse gemiyi kaplayan bir güneş) müşahedesi gösterildi. Hakk, Hakk, Hakk....., ve arkasından Hay, Hay, Hay..... zikri esnâsında (bu sırada dizden aşağıya bir ayak, ayağında siyah bir terlik olmak üzere) müşahade ettim. Diğer zikirleri yapıp, sıra Fettah, Fettah, Fettah..... zikrini yapıyoken **“Kâ’be”** müşahade ettirildi. Diğer zikirlerde bittiğinde sabah namazına kalktım. Salât-ı edâ ederken **“bihi ve bihu”** idrâkiyle Ahadiyyet ve Samedâniyyete dolayısıyla Zât-ı Mutlaka yönelmiş olduğumu ve bunu edâ edenin kul mertebesindeki îlâh-î benliğimin zuhuru olduğunu yakînen idrak ettim. Tekrar yattığımda Estağfirullah zikrini yaparken dikkatim sondaki **“HU”** ya yöneltildi ve tüm zat, sıfat, esmâ ve ef’âl mertebelerine ilişkin birimsel benliğimden kaynaklanan bu mertebelerin hakkını verememekten köken alan hata ve kusurlarımın affı için nereye yöneldiğimi yakinen anladım.

Salavat-ı Şerifede de tüm âlemlere rahmet olan Hakikati Muhammediyye’yi andığımı ve İns’an-ı Kâmil’in niçin âlemlere rahmet olduğunu yakînen müşahade etmiş oldum. Daha sonra gönlümde **“Kadr”** Sûresi okunmaya başlandı. Bu sırada işe gitme vaktim gelmişti. Şükür namazı kıldıktan sonra, işe giderken zikrin **“lâ ilâhe illâ Allah Muhammeden Resul Allah”** şekline dönüştüğünü gördüm. O günden bu yana gönlümde günlük derslerimin dışında zikirlerin (*“Allah Allah Allah.....; Allah Billah....., Allah Bihi.....,Allah Bihu....., ve La ilahe illa Allah Muhammeden Resul Allah.....”*) zikirlerini dâim zikrettiğimi müşahade ettim. Âlemlere baktığımda **“HU”** dan başka bir şey

olmadığını, müşahade edilen ve benim dediğim tüm zuhurların noktadan zuhura gelen değişik mertebelerden mazharlar olduğunun idrakiyle yaşamaya çalışmaya başladım. Özetle bilgilerimin yeni bir anlayışla ileriye gittiğini idrak ettiğimi gerçek tevhidin ve vahdet-i vücûd ve vahdet-i şuhûd'un ne olduğunu gerçek mânâ da müşâhade ettim. Tüm bilgilerimi bu anlayış içinde yeniden gözden geçirerek daha bir yerli yerine oturduğumu anladım.(Bu sıralarda sayfalar halinde yazılar müşahade ettirildi).

Sultanım **Terzi Baba'cığım** kısaca size halimdeki değişimleri özetlemeye çalıştım. Sizin ve Nü..... Annemin ellerinden öper, en derin hürmetlerimi, saygı ve sevgilerimi iletirim.

Oğlunuz M..... İ..... A.....

11- 06 -2011

Bugün öğleden sonra Terzi Baba (1) kitabına bakarken arka sayfada ki takım elbiseli resmi dikkatimizi çekti. 1992 yılında ki görmüş olduğumuz rüyamız aklımıza geldi. O zaman ki zâhiri yaşantımızın hâlet-i rûhiyye'si ile görmüştük. Takım elbiseli Peygamberimiz olarak tasavvur ettiğimiz şahıs bize yaptığımızın, hâl ve hareketimizin doğru olduğunu söylemekteydi.

Gördüğümüz rüyada ki şahıs ile, bu takım elbiseli hâli çok benzemekteydi. 19 yıl önce görülen bu rüyadaki süliet ile bu resmin benzerliği konusunda aslında tam emin olamamıştım. Aradan epey bir zaman geçmişti. Daha sonra İnsân-ı Kâmilin Resûlun, Resûlu, olduğunu, ve müşahademizde yaklaşık bu yaşlarda ki halimizin Terzi Babanın o yaşlardaki halinin elini dizdize öpmesi, İnsân-ı Kâmil'in 72 fıkrayı kapsayan 73. Fırka ehli olması, 19 sayısının âlemlerde bulunan İnsân-ı kâmil olması bu düşüncenin doğruluğu yönünde fikir verdi.

Demek ki bu zuhuratın hakikati 19 yıl sonra açılmaktaydı. Terzi Babanın doğum Tarihi 1938 1992 - 1938= 54 aslında Terzi Baba 1938 in son ayı doğumlu bu zuhurat 1992 yılının yaz aylarında görüldüğü için 53 küsür sene yapmakta 53 NC ile şifre sayısı. Aynı zamanda Ahad olan Ahmedin sayısı. İslâmın zâhiri yaşantısına başlamamız 1991 son aylarındaydı. 1991-1938 = 53 rakamı çıkmakta sayısal hesaplamalarda doğruluğu teyid etmekte... 19-91 bir düz biri tersten iki 19 u vermekte ki biri asıl İnsân-ı Kâmil, biride ayna olan İnsân-ı Kâmil'dir.

M.... C..... T.Ç T.O:

RE: ÖMERİYYET VE FURKAN

C..... P... 29 Jul 2011 19:36:15

EfendiBabacığım.

Aklımıza gelen bir şeyi daha ilâve edelim.. Bu sıfat mertebesinin zikri Ahad ve sayısal değeri **13**..tür.

40 sayısına bu **13** ü ilâve ettiğimiz zaman **53** olmakta..

Ömer'in sayısal değerinde ki **13** 'ü **40** a ilâve ettiğimiz zaman yine **53** vermekte..Hayrete Şayan buda şifre sayımız..

53 Sûresi'nin hakikatini idrak ile de Nefis Yıldızını söndürüp, Hakikati Muhammedi ve Hakikati İlâhiyye'nin doğması mümkün olmakta.

53+31= 84 =12 Hakikati Muhammedi **5+3** ile **8** Tevhid-i Ef'âl ile bu İlâh-î program Şehadet mertebesinde sergilenmekte. **53+53 =106** ile **16** isminizin sayısal değerini ve **106** Kureyş Sûresi'ne işaret etmekte Ve üçüncü Sûreleri'nde Beytin Kâ'be'nin rabbine İbadet edilmesi istenmekte.. İşte bunuda sağlayan Ömeriyyet Furkan Mertebesinin devreye girmesidir, diyebiliriz. Hürmet ve Muhabbetle Ellerinizden Öperiz.

**TEVHİD-İ ESMÂ, MÛSEVİYYET MERTEBESİ DEVAM 9
VE RUBUBİYYET,**

N..... M..... K..... E..... 22 Aug 2011 18:00:14

Hayırlı günler Can kızlarımız M....tan sizlere yeni bir yansıma Cenâb-ı Hakk faydalandırsın İnşallah herkese selâmlar Nü.... annenizde selâmları vardır hoşça kalın Terzi, Hayyat, Babanız.

Hayırlı günler M.....ğım. Maşallah tevhid denizinden güzel şeyler yakalamışsın. Muhammed-î tekneni o deryadan doldurmaya bak Cenâb-ı Hakk feyiz ve bereketini arttırsın İnşallah. yazıların güzel olmuş eline sağlık Hakk Teâlâ Hz. devamını nasib eder İnşallah. (Halil ustanın 8 sebze meyva dünyasının 9) olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Sana S..... E....herkese selâmlar hoşça kal. Efendi Baban.

Unuttuğumuz bu konuyla ilgili bir zuhuratıda ilâve edelim. Bugün 22-08-2011 saat 14:00 da sokağımız olan **N.C... sokağa** iki seneye yakın bir zama önce açılan **Halil Usta** yemek solonunun yan tarafına **Sebze Meyve Dünyası** açıldı. Hürmet ve Muhabbetle ellerinizden öperiz.

**RE 9 VE RUBUBİYYET, TEVHİD-İ ESMÂ, MÛSEVİYYET
MERTEBESİ:**

C..... P..... 22 Aug 2011 15:24:13

Hayırlı Günler **Efendi Babacığım,**

Neml Sûresini dinlerken sizden yansıyanlarla aklımıza gelen 9 sayısının bazı hususiyetlerini becerebildiğimiz kadarıyla yazmaya çalıştık.

İnci Tezgâh-ı Kitabınızda ki, şu ibarede çok ilginç,

*Mevlâ'nın izni ile **28.02.1969** Perşembe, Kûrb'ân Bayramının birinci günü saat **4.30** da Muratlı yolu yokuşunun düzlüğünde başlandı. Araba içinde, hava yağmurlu.*

Bizim doğum tarihimiz **31-01-1969** arada **28** gün var. **28** Peygamber ve mertebeleri, **28**. Peygamber Hz. Muhammed bu oluşumları ifade etmekte ki yolda bizim ismimiz Muratlı Yolu, yokuşun düzlüğünde olunmasında bu tarihte bu yolun başında olunulduğunu, Havanın yağmurlu ve mevsimden anlaşılan Celâl-i tecellinin ardında Cemâli tecellinin olduğunu anlıyoruz.

A'yân-i Sâbitem'de ki, hakikatler ve Programının gereği Zat cennetinden, **31-01-1969** günü Hz. Şehâdet âlemine gönderildim. **Efendi Babamın** Bünyesinde bulunan Mertebe ile **28** peygamber mertebelerinin bâtini oluşumlarını müşahade ve zuhara çıkması için, Esmâ-i İlâhiyyem olan Murat ile Seyr-i Süluk yoluna girdim, bu yol Celâlî tecelliler, zorluklar ile dolu mücâhede istiyen bir yol idi. Ama sonunda Cemâl-i, Hakikat-i İlâh-î ve Marifet-i İlâh-î tecellisi'ne nâil olma vardı. Bunun bâtından zâhire çıkmasında yine **Efendi Babamın** Himmeti ve Lütfuyla **Necdet Ardıç. Terzi Baba** Tekirdağ (**06/07/2011**) günü bizim içinde **20-08-2011** tarihinde zuhura çıktı.. Arada ki **14** günlük fark ile de bu oluşumun tüm mertebelerde olan Nur-u Muhammed-î mertebesinden geldiği anlaşılıyor. Tabi herkes için bir anlam çıkabilir, farklı farklı anlamlar yüklenebilir. Bu bizim anlayışımız ve idrakimiz. Nü.... Anneme de Selâmlar. Hürmetle ellerinizden öperiz. Hürmet ve Muhabbetle ellerinizden ailece öperiz.

9 ve Rububiyyet, Tevhid-i Esmâ, Mûseviyyet Mertebesi Bu mertebe derslerimizde Hakikat mertebesi içinde bulunmakta her ne kadar Tarikat mertebesi Et-Turu Seba denilen Yedi tavır içinde bulunan Sırat-ı Mustakim ile Kendini tanıma çalışmaları içinde bulunsa da aynı zamanda bu mertebede İsr (gece yolculuğu) ile dervişlik hakikatlerini

ve Sıratullah Mi'rac yolu içindedeki âlemde genel Kural içinde yerini almaktadır.

Efendi Babamın Kûr'ân'da yolculuk sohbetleri içinde **Neml** Sûresi'nin başını dinlerken bulunduğum ders itibarı ile daha bir dikkatli dinlemekteydim. **9** sayısının o kadar çok bağlantısı vardı ki baş döndürücü dense abartı olmaz. **Efendi Babam** bu kadar bahsettiğine göre bu sayıya yüklenmiş özel bir mânâ var diye tefekkür ettim. Sonra bir fikir zihnimde netleşmeye başladı. Daha önce sohbetlerde tesadüf etmemiştim. Sohbetlerde bu açılım olabilir veya olmayabilir. Eğer yoksa sâlik'in bu konuyu idrak ve açılımını anlaması isteniyordu veya benim bunu idrak etmem lâzımdı. Sonuçta yansıyan yer **Efendi Babamdı**. **9** sayısını çarpanları, çarpım tablosunda bakıldığı zaman, çıkan sonuç yan yana toplandığı zaman örneğin $6*9= 63$

$$6+3= 9$$

$$8*9= 72$$

$$7+2= 9$$

Sonsuza kadar olan sayıları **9** ile çarparsanız bir örnek ile iktifa edelim ,

$$5487963215878*9 = 49391668942902$$

$$4+9+3+9+1+6+6+8+9+4+2+9+0+2= 72 \quad 7+2= 9$$

Hangi sayı ile çarpalım muhakkak **9** çıkmaktadır. Muhakkak dedik.

Tı harfinin sayısal değeri dokuz büyük ebedde sayısal değeri 535 ile 13 ve 53 ve 5 hazret sayılarına bağlı,

$$\text{Toplamda da } 9+535+13+53+5=615=$$

$$6+1+5=12 \text{ Hakikati Muhammediyye.}$$

Tı harfi, Hakikati Muhammediyyenin, Mûseviyyet Mertebesinden Tahakkudur.

6, 1 ve 6 sıralarının oluşumu da ilginç bu bize,

6 ile imân edeceğiz.

1 ile neye, Ahadiyyet mertebesi ile Allah'ın Zâtın birliğine

5 ile nasıl, Hem ubudiyetimizle islâmın beş şartını yerine getirip, Hazret mertebeleri ile Ulûhiyyeti idrak edip yaşayacağız. Hazret mertebelerinde İmân, İhsân ve Yakîne dönüşmüş olacağından, İmân ortadan kalkıp Yakîn hâlinde Müşahadeye dönüşecektir.

Hurufu Mukattada, Tahakkuk, bu Tahakkuk Rububiyyet Mertebesinin Hakikati,

Dokuz ile bünyesinde barınan Tevhid-i Esmâ, Rubbiyyet ve Muhammediyyet anlayışı içinde Mûsevviyyet hakikatlerinin sâlik'in bireysel yaşantısında Tahakkuk ederek hakikatiyle yaşanması için,

13 ile Hakikat'ul Ahadiyyet'ul Ahmediyye ve **12** zâhir bir bâtın noktası olan elif ve bir'e bağlı olması,

53 ile Ahmed ismini bünyesinde taşıyan Mürşid-i Kâmil ve Arifibillâh'a bağlı olması ki bu **13** ün yeryüzünde ki zuhur mahallidir. **53** ile **13** toplamı, **66** zahirde Allah isminin sayısal değeri batında ki elif ile de **67** batında ki Allah isminin sayısal toplamını bize verir.

5 ise Beş Hazret mertebesi'dir. Tevhid Mertebeleridir. Rububiyyet ve Tevhid-i Esmâ oluşumunun bu Hazret mertebeleri içinde olacağına delâlet eder. Bazı oluşumların, bu oluşumlar Tevhid-i esmâyı da dahil etmemektedirler. Tevhid-i Ef'âl ve Tevhid-i Sıfatın tecellilerini Nefs mertebeleri içinde göstermeleri de bu oluşuma uymamaktadır. Beden ve Ruh mertebelerinin bileşiminden Nefs mertbesini ortaya çıkarmaktadır. Nefs-i oluşuma yansıyan Rabb-i Has'ın tecellisi, Rabb'ul Erbab olan âlemlerin Rabbının tecellisinin yansıması gibi bir zanna götürmektedir diye düşünmekteyiz.

Öncelikle Rububiyyet mertebesi zâhir bâtındır.

İki dokuzu toplarsak $9+9= 18$ ile 18000 âlemi verir. Zâhir ve Bâtını bir açılımı bu olmakta, 99 yan yana

yazarsak Ema'ül Hüsnayı verir.

Peki bu **99** oluşturan Zâhir Bâtın veya, İsim, Sıfat, Zât-i isimler içinde niye ? Rab yok. Olması lâzım değilmiydi? İşte bu şekilde **99** Esmâ-i İlâh-î'nin içinde olsa idi. Sadece tek başına müstakil bir Esmâ olacak. Tüm Esmâ-i İlâhiyye'yi içten ve dıştan ihata edemeyecekti. Burası aynı zamanda Küll-i Nefs mertebesidir. Zât-i Sıfatlarda da Kıyam Bi Nefsihi ile Allah nefsi ile kâim'dir. Nefs bir şeyin hakikati ve öz varlığıdır. Zat bizâtihi bu Rububiyet mertebesi ile kâim'dir. Ef'âl, İsim, Sıfat, Zat-i isimler Rab-Rububiyet mertebesinin özlerinde bulunmaları ile kâimdirler. Bir bakımda Esmâ-i İlâh-î'nin, bu eşyanın hakikati olan, Nur-i Muhammedi - Nur-i İlâh-î ile ayakta olmasıdır. Burası Mutlak Tenzih Mertebesi olduğu için, Mutlak Zat'tır ve kayıt altına alınamaz.

9 bir mertebeden anlaşılırsa Zâhiri'dir Ef'âli'dir,

8. Mertebe olan Tevhid-i Ef'âl ve İbrâhîm'iyyet mertebesini oluşturur. Şeriat Mertebesidir.

9 iki mertebeden anlaşılırsa Zâhir Bâtın,

9*2= 18 tersiyle toplamı **81+18 = 99** Esmâ'ül Hüsnâ'yı verir.

Bu kendi mertebesi olan Tevhîd-i Esmâ ve Rububiyet ve Mûseviyyet oluşturur. Tarikat mertebesidir.

3 ilmîl yakîn, Aynel Yakîn, Hakkal Yakîn'dir.

9*3= 27 2+7=9 verir. Yalnız dokuz bu üç mertebeden anlaşılırsa,

27 aynı zamanda İsâ (a.s.) sırasındır. İseviyyet mertebesini oluşturur. Hakikat mertebesidir.

Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet yani dört mertebe ile çarpılırsa,

9*4 =36 3+6 = yine dokuzdur,

36 aynı zamanda YÂ-SÎN Sûresi'dir. Hakikat-i

Muhammed-î'nin, Hz. Muhammed-Zat mertebesinde ki ismidir. İk'ra ile Kûr'ân'ın Rububiyet mertebesinde okunmaya başlaması'nın bir yönü bu olabilir.

Şimdi dokuzların sonsuz sayı ile çarpımı ve bu sayıların neyi ifade ettiği,

Dokuz sayısı tekli sayılar içinde en kemallisidir. Dokuz tane birden meydana gelmektedir. Dolayısıyla aslı birdir. 9+1 ile de 10 u yani kemal sayısını vermektedir. 0'ın bir değeri yoktur. 1 ise Ahadiyyet mertebesi ve tüm mertebelerin içinde bulunan mertebesidir.

Füsûs'ül hikemde geçen Rabb-i Has konusu, Bireysel Kimliklerde oluşan Rabler, evet Rab tektir. Bu Rabbul Erbab olan Rabdir. Kûr'ân'da da Farklı farklı ilâhlar mı hayırlıdır, yoksa tek olan Rabb'ul Erbab mı denmektedir. Rablerin terbiyecisi olan âlemlerde ve TEVHÎD-İ ESMÂ ve RUBUBİYYET mertebesini oluşturan Zât-i Alâ Celle ve TEKADDES hazretlerinin NEFSİ, KÜLLÜ NEFİS tektir. 9 sayısının da ki tüm çarpımlarında ki öz sayı **9** olması sebebiyle, sayısal değeri farklılıklar yani bireysel kimliklerin farklı görüntüsünün altında bu hakikat yatmaktadır.

Farklı farklı görünen **9** lar yani birimsel Nefsler biz Rabbiz, biz Rabbiz diye bağırırmaktadırlar. Fark âleminden bakıldı mı doğrudur. İşin hakikati olan **9** durun durun sizin temeliniz kaynağınız özünüz benim, size şimdilik bu görev verilse de zaruri ölüm hâli vâki olduğu zaman ayrı ayrı zannettiğiniz birimsel kimliklerinizin tek bir kimlik olduğu ortaya çıkacaktır. Tabii **görene, körene!** Ya rabbi diyecek ben dünyada kör değildim, beni niye kör haşrettin. Kördün de haberin yoktu!!! Rabb'ul âlemîn, mahşerde ben sizin Rabbiniz değilmiyim, dendiği zaman Ârifler her seferinde evet diyecekler, müşâhede olmayanlar Hayâl-î Rabb'i ile yaşayanlar, Rabb-i Hassını Rabb'ul Âlemîn kabul edenler hayır diyecekler. Âhretini burada yaşayanlar her dâim **"evet sen bizim Rabbimizsin"** demektedirler. Zâten Ondan başka görececek bir şeyleri kalmamış, nede buna güç

ve takatleri kalmış. Fenâ hâli içinde Tam bir mahv ve yokluk ile üzerlerine Bekâ elbisesi giydirilmiş, ya da giydirilmeyi beklemektedirler. Ne mutlu Hakk ile Hakk olduğunu idrak edip, beşeriyetiyle Ulûhiyyete yönelip bir edenlere..

Mescid'ü meyhane de
Hânede virâne de
Kâ'be'de puthâne de
Çağırırım: Dost! Dost!

Niyaz-i Mısırî

Mûseviyyet mertebesinde birimsel varlıkta ki Nefs-i Emmâre Fir'âvn sûretinde faaliyete geçmektedir. Bizde bulunan Fir'âvn mertebesinin, MÛSÂ mertebesi'ni peşine takıp, bu mertebenin âleti olan âsâ ile Kızıldeniz, Nefsi levvâme denizini yarıp bu mertebe içinde Fir'âvn olarak sûretlenmiş olan Nefs-i Emmâremizi boğmamız lâzımdır.

Nefs-i Emmâre ve Levvâme Birimsel benliğimizi simgelemektedir. Âlemlerde bulunan Emmâre boğulup, Levvâme'ye geçilince, birimsel benliğimiz, kalkmış Ben'in altında ki "be" İlâh-î benliğe dönüşmüş. **9** sayısına bu İlâh-î benlikteki hakiki **1** sayısının da ilâve edince **10** ile İseviyyet Mertebesi. Kesrette Vahdetin oluşumu ve bu oluşumun Ahad yani bir olduğu tüm benliklerin bu İlâh-î benlikten kaynaklandığı anlaşılır. Ahad da **13** tür. Bunun üzerinde Hz. Muhammed mertebesi vardır ki bu iki mertebelidir.

Birisi Zuhuru ve Birisi de hakikatidir. Hz. Muhammed mertebesinde Ahad'a Mim eklendi'mi mim Ahmed olur. Buda **53** tür. **53** aynı zamanda (**N.C.**) harflerinin sayısal değeridir. **12.** ci mertebede Hakikat MÎM'i ilâve olunca **NCM, NECM = 93 9+3=12** bize bu mertebeyi vermektedir. **1.** Mertebede Nefs-i Emmâre, hevâ ve heves yıldızı, Nu ile, Nur-i İlâh-î, Hakikati İlâh-î, Nur-u Muhammediyye'ye dönüşmüş, Celâl ve Cemâl isim ve sıfatlarını Câmi olan Allah Esmâsına zuhur mahalli olarak mim ile kırk mertebeyi geçmiş, Zuhuru muhamedinin bir

kopyası ve kâmil vârisi olarak halk arasına dönmüştür. Bu birimsel varlık Allah ve Hz. Muhammed mi olmaktadır. HÂŞÂ böyle bir iddiamız yok. Olmasıda mümkün değil. Zâten Allah Allahlığını kimseye vermez, Hakikat-i Muhammed-î'nin en kemalli zuhur mahalli bir tanedir o da Hz. MUhammeddir.. Diğerleri ise bu isim sıfatlara birimsel varlığında ki mertebe kadar halef (emanetçi) konumundadır. Halife'de Müstahlefin aynısıdır denmiştir.

Tı harfinin sayısal değeri dokuz büyük ebcette sayısal değeri **535** ile **13** ve **53** ve **5** hazret sayılarına bağlı demistik,

9, Nun Ve Mim **50+40=90**

9 Esmâ ve Rububiyet mertebesi 0 ise Kesreti ifade etmektedir.

Nun: Kudreti Nun'u, Nûr-u Îlâh-î ve Nur-u Muhammed-î.

Nun sayısı büyük ebcet de **760**

7+6 = 13 ile Hz. Muhammedin Şifre sayısı

76 İnsân Sûresi ve insan'ın hakikatide Nur-u Îlâhiyye'dir.

Rasûlüllah, Ben Allahtanım, Mü'minler'de benim Ruhumdan'dır demek sûretiyle, Bu Nur-u Îlâh-î'nin cüzünün, cüzleri olmaktayız.

Matematiksel olarak **9** un bir başka özelliği daha karşımıza çıkıyor.

90 = 99 Buda aynı zamanda sayısal değerleri itibariyle Nun+MÎM= Esmaul Hüsna,

9 alt değerleriyle toplandığında,

9+8+7+6+5+4+3+2+1= 45 rakkamını vermektedir. Buda yine **9** dur. (**4+5=9**) Bunu eşitliğin **9** sayılarına uygularsak,

90= 45+45 90=90 sayısına ulaşıyoruz.

Buradan da **90 = 9+9 9 =18** zâten buna **9** sayılarının

katlarının **9** za eşi olduğundan da ulaşmıştı buda sağlaması oldu

NUN +MİM= 18000 âlem 18000 âlemi'nin kesaratının **90** sayısında 0 kesaratından geldiğide anlaşılıyor.

Nur-u Muhammed-î **14** sayısı ve tüm mertebeleri ihata etmekteydi..

Nur-u İlâh-î, Nur-u Muhammed-î Rab ve yıldız özelliğinden dolayı, bireylere kendilerine müstakil birer varlık hissi, hayâli ve vehmi ve görüşü vermektedir. Matematiksel açılımlardan anlaşılacağı üzere tamamen hayâl ve vehimdir. Aslı Astarı yoktur. Tüm kimlikler **9** ile Rububiyet mertebesine bağlıdır.

Nun harfinin tecvid kuralları içinde yeri vardır.

İDĞAMI MEAL ĞUNNE: Tenvin veya sakin nundan sonra ن - م - ي harflerinden biri gelirse idğami meal ğunne olur.

İDĞAM: iki harfi, şeddeli bir harf halinde okumaya denir. Yahut bir harfi kendisinden sonra gelen diğer bir harfte gizlemeye denir.

ĞUNNE: genizden (burundan) gelen nun sesidir.

Tenvin; farklı bir kelimenin nun ile sükûn halinde veya nunun sükûn hâlinde okunması demektir.

Buradan da şu anlaşılıyor. Mü'minler bu Nun harfinin bünyesi içinde bulunmaktalar. Diğer bozulmuş semâvi anlayışlar ve batıl inaçlar dairesinde olanlar. Nur-i İlâh-î ve Nur-i Muhammed-î bünyesine gelip sâkin olup mesken tutun ve Hakikati Muhammedi ve Hazreti Muhammediyye dâhil olunuz.

Nun mim'e vurdurulup bir mim sesi elde edilir. Buda Nun, Mim, Mim,

Bununda sayısal değeri **50+40+40=130 13** tür.

Sükûn; Sâkin olmak, makam tutmak demektir. **9** ile

Rububiyet mertebesinin de sükûn bulup makam tutması hâlinde içine Hakikat-i Muhammed-î Mim'î ilâve edilip **13** bağlantısı sağlanmış olacağını gösterir. Bunun birincisi Ruhul Kudus hakikatleri, 2 ve üç Hz. Muhammed ve Hakikat-i Muhammed-î hakikatleri ve 4. De, bâtın-î hakikatlerdir.

Rasûlullah (s.a.v.) in dış yaşantısı Sünnettir. İç bâtın âleminde ki yaşantısı Hakikat-i Muhammed-î ise Farz yaşamıdır. Yukarıda hesapladığımız gibi, Nun'u Mim'e çarpmaz, bundan korkar ve çekinirsek, yâni Kûr'ân-ı Zât-î tecvid kuralına uymayıp okursak, Hz. Muhammedin hakikatini, Hakikat-i Muhammediyyeyi idrak edemeyip. Kûr'ân-ı, Zât-ın hakikatlerini, fiili Kûr'ân'da hatalı okumuş oluruz.

Okuyabileceğimiz mertebeye bu Ef'âl ve Esmâ mertebesine kadar sınırlı kalır. Yanlış mı olur hayır doğrudur. Mânâ da bozulma olmaz ama bize olan açılımı sadece bu iki mertebeye kadar sınırlı kalır. Vesselâm..

22-08-2011

TERZİ OĞLU VE ÇIRAĞI

M..... C.....

RE: DÜŞÜNDÜKLERİM, ÖZEL VE GÜZEL:

C..... P..... 2 Oct 2011 13:32:41

Hayırlı günler M.....ğım. Cenâb-ı Hakk dünya ve ahret işlerinde başarılar nasib etsin. Aslında tevhid ehli dünya ve ahret işini ayırmaz tevhid eder hepsi birleşir o zaman sadece Hakk'ın işi olurlar. Yazdıkların güzel olmuş eline, diline, gönlüne sağlık. Çok fazla meselelerin üzerinde yoğunlaşmamaya bak ihmalde etme kendi seyri üzere hayatını devam ettir. Çünkü yol uzun mevzular çoktur hepsini birden yüklenmek ağır gelir yavaş, yavaş İnşallah yolumuza devam ederiz. Evvelâ sana sonra S..... E.....me ve herkese ayrı, ayrı selâmlar.

Kismet olursa biz çarşama sabahı İzmir için yola çıkacağız ay sonuna kadar oradayız, bilgi sayar yanımızda olacak gene yazıların olursa gönderirsin. Bu yazıp gönderdiklerini herhalde bir dosyada topluyorsundur daha sonraları okuduğun zaman geçirdiğin aşamaları sana tekrar hatırlatırlar, karşına benzeri duygularla gelen kimselerin halinden daha iyi anlamış olursun. Hani derlere, "**damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar**" (**nefsinden düşenin halinden de nefsinden düşen anlar**) gerisi lâfını yapar. Lâf yapanın elinde sadece işe yaramaz lâfi kalır.

Cenâb-ı hakk müşahedeli kelâm edenlerden eylesin, müşaheli kelâm edenlerin sözlerine "**lâf**" denmez (**nâtık-nutuk**) denir. (*Karşı tarafta iz bırakan kelâm müşahedeli nutuktur.*) Ya böyle konuşmak, veya hiç konuşmamak evlâdır. Nusret Babam Rahmetullahi aleyh, "**oğlum bir kimseyi tanımak istersen onu biraz dinle-konuştur**" derdi. Çünkü kelâm kişinin sesli görüntüsüdür içinde ne varsa o sesin içinde mevcuttur ses vasıtasıyla kişinin gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ondan sonra o kişiyle ya yolunu ayırırsın veya yapına uygun ve eğitilme kabiliyeti görülürse yoluna birlikte devam edersin inşallah. Hoşça kal **Efendi Baban.**

Hayırlı Günler **Efendi Babacığım.**

Dünya ve Tefekkür işlerimiz yoğunlaştı.. Dünya işlerinin yoğunluğundan düşündüklerimizi yazamadık..

Sizinde gönlünüze sağlık.. Gönlünüz bu hakikatleri açmasa idi bizim gibi câhil garib fakirlerin nerden haberimiz olacaktı. Allah'tan, Hz. Muhmmmed'den, Mahmud'dan, Ahmed'den Alliy'ul Veliyullah'tan, **Necdet Babamdan** Nü.. Annem'den...

Yiğidi Öldür Hakkını Yeme demişiler. İyi demişler... **Necdet Babam** Hakikati Ahdiyyet'ül Ahmediyye'nin Biricik

Gülşenidir.. Bülbüllerinin Nazlı yuvasıdır.. Eee gülde diken olur.. Zahmetsizde Rahmet olmaz.. Zâtına ulaşmayan, Rahmân yani Kâmil İnsân olamaz. **Bismillâhirrahmânirrahîm** hiç olamaz.

Bize de Bir bülbül söyledi Emin Önünnde, Hu oku, bu ok kiminse 24 Eylülde Atıldı.. 23 Ocakta vurdu diye...

Kâ'be'mizin Koltuklarını değiştirdik.. Köşe yani L olan **30+50= 80 530 50** Roma Rakkamı'ndan L. Bu sefer iki 11 Bekâbillâh ve oturumuna göre **53+53= 106** Kureyş Emin belde oldu.. 160 ilede Üç mertebeden Hakikat-i Muhammed-i...

Yataştan buraktan 1780 Liraya 2 adet Taylor kanepeler aldık.. Eşyaların yeride değişti. Hakikat Köşemiz açıldı... Siyah ve Borda kütüphanem Makamı- İbrahim ve Marifet köşeme gitti.

Aşık Ayın Tahakkuna, Hakikat İlâh-î Deryası'nın Vahdet-i Hüvviyyet-i Mutlakadan Ulûhiyyet ve rububiyyet mertebeleri verildi. 1780= 16 Üç mertebeden Hakikati Muhammed-i 16 tersten 61 sâfiyyet, ve 2, 16, 32 Secde Sûresi, İseviyyet Mertebesi, tersen 23 Peygamberimizin Nübüvvet senesi.. 32+23=55 Ulûhiyyet ve Rahmân Sûresi ve 19 Hakikatleri.. 55+23= 78 Nebe Sûresi Üç mertebeden ve Toplamında dört mertebeden nübüvvet hakikatleri. Zaten Tefekkür işi bize düşmekte, bizim halimiz bizden çok size de malûm..

Doğum tarihimizin toplamının 31+01+69=101 olduğunu farkettilik. Sıralama toplamları hesaplarına bakarken 101'i müşahade etmiştik. 101+21=120 ve Batın noktasındaki Elif ile 121 Ey veya Ya 120+19 ile 139 Muhammed Ya Muhammed Ya-Sin Göynükten dönerken A 101 markete girerken bisikletli bir çocuk Mirac diye bir arkadaşına seslendi.. İlk ziyaret zâhiri, ikinci ziyaret bâtını oldu. **75..** Bunu düşünüyorduk. 50+51=101= 11 =Samed yapmakta, geçen gün E... beylerde 37. Mertebeden Samed zuhuratı oldu.

Sad Sûresi 38. Sûre sizn doğum tarihinize ait ve 12. ay ile 50 Sâfi Babam ve 15. gün 51 Hazmi Babam ile 65 yapmakta.. S..... tamam yeter artık derken.. Televizyondan Reklâmdan düşündüğümüz şey zuhur etti.. Kombi reklâmında ki sayaçta yazıyordu.. **968165** 1968 alâkımız , 1995 kadrimiz.. $69+96=165$ ve 19 Doğum günü sayısal toplamı $30\ 9+6+8+1+6+5=35\ 53=313\ 35$ Fâtır Sûresi Fitrat Fitratımız zâmiri, içi Ruhu Akl-ı Küll ve Nefsi Küllüsü **Necdet Babama** Bağlı. 968 başında ki biride eklersek 36 yapmakta hazmi babamın 18 1881 Hazmi Babamın doğumu **53+35=88** ler buraya bağlı.. $18+81=99$

Efendi Babamın 5335 = 888 Dat, Fe, Ha harfleri ve Burcu Yay attığı Ok harflerinin Hedef iyi vurur sektirmez Seksen Sekizi, çocukken bize az sek sek oynatmadı.

Ve 38 sad ile SadeF ve İnci... Tohumlarının Her biri Trakya Kırkağaç tohumudur. Yetiştirdiği 41 incileri yemeye doyum olmaz. Hangisi istersen ye Hepsı Baldır Mübarek, E, aralarında Fa faklarda vardır. İrili ufaklıdırılar... Olanıda Bahçevan bilir...**53** Rize Biz Rahmanın Erleri Terzi babamın birincileriyiz.

38 Kayseri yani Kays yani Leylânın Mecnunu Kays,, Fakirin S..... Tanışma senesi Bekâbillâh ve 19 Sûresi olan Şems Sûresinden sonra ki 92 yılı Leyl Sûresi.. 31 Lâm elif 29 Lâm elif $31+29$ Mümtehine Sûresi Muratın imtihanı ve 60 Sin yani İnsan, $92+38=$ Leylâ+Kays M....+S..... $130\ 69+70=139\ 139+130=269\ 17=71$ Nuh Sûresi ve Elif, Lam, Mim İnsân-ı Kâmil 2 Zâhir Bâtın 69 Hakka Sûresi hakikat $69+96=165\ 69*69=4761=18\ 47=$ Muhammed suresi $61=$ Saff suresi $61+47=108$ Kevser Sûresi $54*2=108\ 54$ ün batını 45 Manisa= İsâ Bizim Muhammed, Muhammed-î İsevi. Eslem Şûra =42. Sûre Ha, mim-Ayn, Şin Kaf Muhammed Aleyhiselâm'ın İseviyyet mertebesinden ismi..

$1001=$ Gün sona erdi.. $1000-1=999$ Zı, Sad, Ta Bu rakkam ve harflerin iki kanalla alâkalı fakir ile bağlantısı var

Pazar günü avcılardan kaçmış üç tazi fakirin işyerine düştü.. Kayışı ve 6 yavrusu havlayarak benimde olay mahalline dahil olmamla geri gittiler.. Birinin boynunda iki tasma vardı.. **Efendi Babamın** Üç mertebeden ve onu kapsayan dördüncü mertebeden Tazısı Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet mertebelerinden Hu okuyla vurduklarını toplayıp getiriyor.

53 ve **13** lerden sonra artan 14, 41 ve 54 zuhuratları olmaya başladı. Buda alâk'ımız yani Halkiyetemizle alâkalı $14+54=68$ $54+45 = 99$ 585 ve 55

Diğer geldiğim kanalda şifrelerim tutmakta H.... efendi 27 doğumlu.. $27+72=99$ Büyük Şeyh Meşâyih Başkanı E... efendi $45-54=99$ Manisa da defin edilmiş..

Esad=Samed 585 **Efendi Babamın** söylemiş olduğu sen kapalı kalmışsın açamamışlar hakikatı.... $54 = 9$ Sakarya, Ada Pazarı İşimizde su ile ilgili Alllah ve Rahmanın Yakîn Sakası,

Bunu yazarken bıçakla kablo kanalı kesmiştim.. Bir daha lâzım oldu. Aradım farkına varmadan yeni yaptırdığımız kütüphanede kitapların üzerine bırakmışım. Sağ başta bıçağın arkası üç ciltlik Yöneliş yayınlarından İzzet derzevenin Kûr'ân'a göre Hz. Muhammedin Hayatının üzerinde, Sonra Efendi Babamın kitapları ve 8. kitapta aralarında tam yanında Halvette Kırk gün, daha sonra İbn-i Arabi Tasavvuf Felsefesi, Mevlânâ Yedi Öğüt (Bayram sabahı dinlemiştik) Daha sonra A. Yüksel Özemre Üsküdar'da Attar Dükkânı ve **Üsküdarın Üç Sırlısı** Nâfiz Uncu da bunlardan biri, Daha sonra Hikmet Efendinin dört kitabı ve İbn-i Arabi Hz. Özün Özü ve Siyah ve ucu çelik Bıçağın son olarak değdiği nokta İbn-i Arabinin İlâhi aşk kitabı ve İnsan Yayınlarından **41** nolu eser ve tersten bir deydi. **14** üzerindeydi.. **Kitabın başındaBil ki, sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki, sevgi varoluşun aslıdır... yazmakta..**

Göynüğe gittiğimizde Önce Tabakçı dede, Debbağ dede,

derileri tabaklama işini öğrenmeye, daha sonra Akşemsiddin hazretlerinden gönlü yani Kalbi almaya ve son olarakta Bıçakçı dededen kılıcımızı almaya gittik.. Geçen sefer simsiyah karaçarşafı bir hanım vardı. S..... resim çekerken çekmeyin demişti. Bu sefer boştu.. Birden başında 12 dersin esmâsını bir adet cehri olarak çektirdiler ve 13 ve 14. Iere Selâm ve Aliyy çektim.. Hacı Bayramı bir ettik.. Anladım ki Burada Kalp ve Kılıç Bir oldu... Vahid, Ahad Bir oldu.. Samedin Samedinin Samedi oldu... Ramazan Bayramı Kurban bayramı bir oldu... Hacı Bayramın Kurbanı gönlü mübarek olsun..

Geçtimiz yerler 34-41-54-14 = 143 13 ve 14 zuhurata uygun... **Efendi Babam** sekiz noktasını önce sola sonra sağa çekti ve 855 oldu.. 1881 Hazmi Babam, Bünyesinde Sâfi Babam ve 49 Allaha ve Resüllulaha Edep Timsâli Allah erleri. Ve **Efendi babam**'ın bünyesinde Nusret Babam ve 51 Allah Eri. Başında Kaptan-ı deryaları Efendimiz. Geçen günlerde bir hanımda, Akl-ı Küll tarafımda Fatura zuhuratı oldu. Tura, Tuğra düşünürken Murat bağlantısı olduğunu anladım... Sizde sohbetlerinizde iki kanal olabileceğinizi söylemektесiniz..

3883 Akl-i Küll ve Nefs-i Küllden yazılışları. Dışınız içiniz Ah..Ah.. Hazmi Ve Nusret Babam. Geçen gün zuhuratta müşahade ettiğim Nusret Babamı Hazmi Babam zannettim. İçimden de Nusret Babam zuhur edecek diyorum.. Ah.. Sadullahın üç mertebeden şaşkınlığı, faaliyetteki Nur-u Muhammedin aşığı heyaman olmuş, zuhur eden oymuş.. Üsküdar Meydanına indim 7 tane İtfaiyye arabası bağıra bağıra şaşkın zuhurda ki benim diyor. 7*110 = 770 Zel, Ayn, ze Selimin suyu Nefsinde Zatındadır.. Baksana diyor..

Efendi Babam'dan istediğim 8. Tuffet'ul Uşşaki'yi orada buldum ve bunu alıyorum geri vermiyeceğim benim oldu dedim Esad Abime...

53+37=80.. Faaliyet sahamda **8..** bulduruldu ve toplamada 88 yani gaşiye Sûresi ve **33** birinin Nefs-i Küllün akl-ı külle dönerek gönül olması ve Allah Muhammed

Ahmed'i gönle alması zuhuratı oldu...

Mesnevide okurken Amme-umum seyr-i Sülûk ve birde Özel Seyr-i Süluk vardır diyor..

Anladığım Kadarıyla 19 için genel seyirde bu sene 19 için 111 ve seneye 112. Sûreler.. Se.... ve Bir hanımda bunun zuhuratları oldu..

1000-112 = **Terzi Babam**'ın sohbetlerinde aktardığı 2012 senesi Zâhir bâtın İhlâs ve Yusuf Sûresi'nin hakikatları ve tahakkukları.. 1000-112= 888 yukarda yazılmıştı... 13 ve 19. Esmâlar idrak ettiklerimiz, söylenenler ve müşahade ettiklerimiz.

13 - Nafiu, 14, Nur, 15, Keriym, 16, Lâtiyf, 17, Celiyl, 18, Aliy, 19, Selâm.

Geçen gün Selâmi Ali Câmii karşısından geçerken, **Necdet Babamı** ve Nü... Annemi mânâ da gördüğüm Kuruçeşme, çeşmesinin önünden geçtim.. Bu çeşme 6-8-1994 tarihinde onarılıp akar hale getirilmiş.. 68 birinci alâk'ımız, 94 oğlumuzun vefat ettiği sene ikinci alâk'ımız.. Birinci alâk'ımız Venefahtü Min Ruhi-hi ikinci alâk'ımız Ruhul Kuds...68 =14 Nuri Muhammedi 94= 13 143 Bu tarihten 363 gün sonra Es... Şu... dünyaya geldi... Toplamı 12 Abisinin vefatındanda 364 Toplamı 13 ve 64 tersten 46 Yedinci Hakiatı Muhammedi ve 3 ise hakikati Muhammedinin İlmel Yakın, Aynel Yakın, Hakkal Yakîn Mertebeleri. 64+3= 67 Mülk Sûresi ve Allah Esmâsı, Tersten 76 İnsân Sûresi İnsân-ı Kâmil ve 67+76= 133 Allah esmâsı ve 33 ve Ahmed, Muhammed (a.s) 64+36+3= 103 **53 Terzi Babam** ve 50 Kesretteki İnsân-ı Kâmil ve Asr Sûresi..

Andolsun İnsân-ı Kâmile ve Kâmil İnsân'a. Nuktada nasıl gizlenmiş 1 ve 3 ün içine,12 Şın, Sin, Cim Şe'niyyet'teki İnsân'ın Cemâl Celâl eli... Akli Külden Nefsi Külden YA_SİN. Bugün Münafikun Sûresini düşünüyordum.. 36 +63=99 99+3= 102 12 Hakikati Muhammedi..103+102 =205 Buda 50,51,52. **Efendi Babamların** 95-69=26 E.... Ş.....cık'ta

bizim Yunusumuz.. E.....'in biyoloji testlerinde Balıkların beslenme zincirinde çapraz bağlantıda müşahade etmiştik.. Zincirin son halkasında solda Yunus ve Sağda İnsan vardı. Hakikatine, Akl-ı Küllüne ulaşan Yunus İnsan olur. İkinci alâk'ımdan Birinci Alâk'ımı çıkarırsak $94-68= 26\ 26$ yunus $26+62 = 88$ Failiyetimdeki hayat Allah esmâsı Şeraiat, Tarikat, Hakikat, Marifet Mertebesinden Hakikati Muhammedidir.

68 yılında Venefahtü Zamirden Min Ruhumuz Üflenmiş. 94 Yılında Zamir, Zâhir Ruhul Kuds ve 2006 yılında Zamirden 2008 yılındada **Efendi Babam** Zamirden, Zâhire çıkararak, Ruhul A'zâmımızı üflemiş.. Üfleyen gönlünü öperiz.. 2006 Gayriyyetin Gariyyetindeki Vahdet ve 2008 yılında 28 mertebe ile Rububiyet mertebesinden Gayriyyetin Gagriyyetinden, Uşşaka ve **53**'in Ayniyyetine geliş. 2009 yılında Gayriyyetin Gayriyyetin, Ayniyyette Tahakkuku, 2010 yılında Rahmaniyyet mertebesinden Gayriyyetin Gayriyyetinden Ayniyete Yakîn ehli ile geliş.. 2011 yılında Zat mertebesinden Gayriyyetin Gayriyyetine Geliş, Allah CC nasip ederse İnşalalh 2012 yılında Gayriyyetin Gayriyyetinden, Ayniyete Hakikati Muhammedi mertebesinden Geliş olacak...

Silsilede her bir (Efendi Babam) 111 farkla yer değiştirmekteydi. Bu sene İnsân-ı Kâmil Asrında Bu sürenin hakikati yaşamakta, Üç tane birinin hayali kurumayan, yani Allah, Rahman, Rahim hayalinden, Allah'ın hayalinin hakikatine geçmeyen, Bimillâhir-rahmânirrahîm olamaz.. Yani Allah, Rahman, Rahimin, bir başka deyişle, Allah, Muhammed, Alinin yeryüzündeki eli olamaz..

777 ve 77 ile Nusret Babamda İbrahimiyyet mertebesinden, Mürselât yani İrsal edilen, Resül edilen Velâyetleri açığa çıkmaya başlamıştır..

$777+23= 800$ Dat, Mûseviyyet Mertebesinin Velâyetinin Tadı olan Sad **Necdet Babamda** zuhur etmiştir.. Ama bir şeye dikkat etmek lâzımdır, 888 **Necdet Babam** ile

Mûseviyyet merbesinin Hakiki Tenzihinde'dir. Hakikate, Hakikatime Nazar eder.

888+12= 900 Zi Zattır. Zat Kıyam bi Nefsî'dir. Nefs-i ile kâim'dir ve o Vücûdun varlığı ve öz hakikatidir.. Onun için tüm mertebelerde bulaşık, sirayet etmiş ve Vahdet-i Kesrette yaygın bir haldedir.

Efendi Babacığım, İltifat Terzihanesine kalfa arandığını Müşahade ettik.

Bunlardan başka birçok şey var, kayda almak mümkün değil, ne zaman, ne mekân yeter...

Hürmet ve Muhabbetle Nü..... Annemin ve **Necdet Babamın** ellerinden Öperim. Bâki Selâmlarımızla

RE: HAYIRLI VAKİTLER DİLİYORUM:

N..... D..... 19 Oct 2011 12:44:38

Hayırlı günleriniz ve zamanlarınız olsun İnşallah N.... bey kardeşim Şehir dışında ve devamlı hareket hâlinde olduğumuzdan Maillere bakmaya zamanım olmuyor o yüzden cevaplamam biraz gecikmiş oldu kusura bakmayın. Cenâb-ı Hakk faydalandırsın İnşallah. Bu vesile ile yeni baskısı yapılmış bir kitabımda gönderiyorum İnşallah Dosya açılır. Faydalı olur. Eğer soracağınız bir şeyler olursa beklerim. Ay sonunda bir mâni olmazsa Tekirdağına döneceğiz İnşallah. Aradığınız için teşekkür ederim, Cenâb-ı Hakk'tan dünya ve ahret işlerinizde başarılar dilerim, herkese selâmlar hoşça kalın bizlerden de Aşk Niyazlar.

Efendim, bir şeyleri ararken birden gönlüme geldiniz ve İnternet sayfanızı arayıp bulduk. Fâtiha Sûresi kitabınızı indirdim fırsat buldukça okumak istiyorum. Allah hizmetlerinizi kabul etsin. Nasılsınız Efendim, İnşallah

sağlık ve afiyettesinizdir. Ellerinizden öpüyorum. Bu aciz için dualarınızı Niyaz ediyorum.

Aşkî Niyazlar

Freundliche Grecse

TERZİ BABAM'IN 59 DV 133 NOLU ARACI HAKKINDA BİR YORUM

Ç..... U..... 1 Nov 2011 22:31:58

Hayırlı akşamlar, Ş..... oğlum mail-i ne hemen cevap veremedim geldiği gün tam dönüş hazırlıkları yaptığımız günlerdi o yüzden ancak döndükten sonra yazmak imkânım olabildi. Sağolasın yazın oldukça güzel olmuş, eline, diline, gönlüne, sağlık. Cenâb-ı Hakk gönlünü geniş eylesin. İzmirde oldukça güzel günler geçirdik, Rabb'ımıza şükrederiz. Dinlenmeye çalışıyoruz hamdolsun iyiyiz, herkese selâmlar hayırlı akşamlar hoşça kal. Efendi Baban

Muhterem Dostlarım.

Sizlere belkide biraz ilginç gelebilecek bir mevzuyuda anlatmak istiyorum. O mevzuumuzun konusu ise **Terzi Babam'ın 59 DV 133** plâka nolu harflerden ve sayılardan oluşan bir bakıma da kendisinin makam'ını izhar eden arabasının bilinmeyen bazı yönlerini sizlerle paylaşmak istiyorm.

Malûm olduğu üzere plâka, harf ve sayılardan oluşuyor. Daha önce defaatle belirtildiği gibi harfler ve sayılar sırdır, aslolan bunların bizi mânâya götüren birer işaret olmalarıdır. Herhangi bir harfin veya sayının esrarını öğrenmek için de, kelimelerin ormanındaki harflerin peşine düşmemiz gerekmektedir. Allah (c.c.) lühünün sadece peygamberleri ile onların vârisleri olan bazı kâmil insan

(veli) lara ihsân ettiği özelliklerden birisi de makam dır.

Arapça bir kelime olan ismi mekâna işaret eden makam velilerin hatıralarının geçtiği ya da mezarlarının bulunduğu yerlere denmektedir. İslâm tasavvuf tarihini incelediğimizde de birçok velinin makamları olmuştur.

Peygamber (s.a.v.) atfen "**makâm-ı Mahmud**" Hz. İbrâhîm'in "**makâm-ı İbrâhîm**"i, bilinen olmakla birlikte, başta hazreti Mevlânâ olmak üzere seçilmiş birçok makam sahibi veliler bulunmaktadır.

Hazreti Mevlânâ'nın türbe girişindeki şu beyit konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

KÂ'BET'ÜL UŞŞAK BAŞED İN MAKÂM.

HER KÎ NÂKIS AMED İNCA ŞAD TEMÂM.

Bu makâm aşıkların makâmıdır.

Buraya noksan gelen tamâm olur.

Yine bir başka tanıma göre makâm, kulun tekrar etmek sûretiyle kazandığı ve kendisinde özellik hâline getirdiği mücâhede ve riyazatla ulaştığı dereceye denir. Haller vehbi iken makamlar kesbi yani kulun çalışması ile elde edilir. Hal ler geçici olduğu gibi makamlar ise kalıcıdır.

Burada bilinmesi lâzım gelen bir başka husus ta şudur. Makam sâhipleri değer ve kıymetini makâmına bağlı olan mekândan ve eşyadan almadığı gibi bil'akis mekânı da eşyâyı da şereflendirip ziyetlendiren birer müzeyyendirler.

Konumuza yardımcı olacak bu giriş faslından sonra esas mevzuumuza artık dönebiliriz. **Terzi babam**'ın, **(59 DV 133)** no ve harf değerlerine sâhip olan bu aracındaki bâzı hikmet ve bilgilere ulaşmaya çalışalım. Gerek harfler gerek sayılar irfâniyyet diline tercüme edildiğinde bizlere çok önemli sırları ifşa etmektedirler. Ayrıca **Efendi Babam** yada, **Efendim** derken de 4. cü harf yine "**dal**" (**D**) harfidir. **(59 DV 133)** önce harflerini ele alıp inceleyecek olursak, **(DV)** türkçe olan iki harf bunların arapçadaki asli

harf karşılıkları ise **(D) (DAL) (V) (VAV)** dir. **(Dal)** arapça alfabedeki 8. ci harf olup ebced sayı değeride 4 tür. **Terzi babam**'ın beşeriyet yönlü olarak kullanılan **necdet** isminde de 3. cü harftir. Yine **Efendim** yada **efendi babam** derken de 4. cü harftir **(DAL)** delili İlâh-î'dir ki, kâmil insan **(terzi babam)** hakkın varlığına en büyük delil ve müşahittir. Ben insanın sırrıyım insan da benim sırrımdır ifadesini ifşa eyleyen bir harftir.

Terzi Babam çok asıl olan bilgiyi getiren bir damar'dır. Ve bütün damarları da beslemektedir. Hz. Rasûlullah'tan mânevi olarak alınmış, nebinin ağzından alınmış nurlu silsile ile intikâl ettiren mânevi bir damardır.....Günümüzde tıp bilimi dahi hastalıkların genetik silsilesini, damarını araştırıyor.....Acizane rabbim bizi de nebinin ağzından alınmış o nura yani **Terzi Babam**'a talebe olanlardan eylesin...

(Dal) in **(D)** onun hakkında bizlere söylediği başka hususlar da vardır. O **(Terzi Babam)** görünen bedende görünmeyen kudrettir. Her din, her mezhep, her tarikat onundur. Yani her yoldan insân-ı kemâle götürmeyi bilir. O, varlık hazinesinin bilgisine Ârif olan bir insan'dır. Bütünsel olarak her şeyi yansıtan bir aynadır. Sâlih (a.s.) in taştan bir deve çıkarması gibi, o taşlaşmış olan kalplerden tevhid aşkını ve irfaniyetini çıkarması onun **delillerindendir**.

Değerli kardeşlerim

Terzi Babam'ın yüzüne doğru baktığınızda size Allah (c.c.) lühü hatırlatır. Sohbetten iken mıknatıs gibi çekici bir özelliği vardır. Dinleyenlerde, anlatsa da biraz daha dinlese diyen hoşlanma ve her türlü üzüntü ile kederin izâle olduğununa tanıklık edersiniz. **(D)** yada aslî haliyle **(dal)** harfinin tezahürlerinin en yoğun olarak yaşandığı mekân ise hiç kuşkusuz **Terzi Babam**'ın sohbet meclisleri'dir. Konuşma ya başladığında **"sivâle'i elektirik"** de denen o manevi ihtişam sâlik yada mürid'in gönlünde bir titreşim ve haşyetullah meydana getirir. Bu İlâh-î titreşim ve

haşyetullaha cezbe de diyebiliriz. O, konuştuğça yaydığı o titreşim kendisini dinleyen sâlik ya da müridin vücûdundaki milyarlarca hücreyi uyarır, uyandırır.

O konuşurken vücûd ikliminizdeki hücrelerinize adeta seslenerek, kalkın-uyanın demektir. Bakışları sizde bir cezbe meydana getirir. Cezbe ile ilgili olarak peygamber efendimiz (s.a.v.) (*Rahmân-î cezbeler titreşimler, yanırlar çok büyük sevaplara muvazidir.*) buyurmuşlardır.

Buradaki cezbe klâsik tarikat meclislerindeki cezbe hâli değildir. **Terzi babam**'ın meclisindeki cezbe hâlinde kişinin mahviyeti vardır. Kendini ifnayı vücûd etmesi vardır. Bu cezbede İlâh-î titreşimle hakkı isbat vardır. Velba'süba'del mevt..... yani öldükten sonra dirilme hâlini sizdeki uyuyan hücrelerin kalkıp dirilmesi ile âdeta yaşarsınız. Bu Allahın lütfu İlâhîsi'dir. Diyebilirim ki o nun her meclisinde bahsettiğim bu ilmi cezbe hâli yaşanmaktadır.

Terzi Babam'ın huzuruna gelmiş olanlar, kendisinden hiç söz, kelâm çıkmaya bile sâdece onun yüzünü görmekle feyiz alırlar. O nu görmek bile ayrı bir âlemdir, o görünmeyen âlemin çekim alanına girmektir. Zâten onun konuşması, görünmeyen âlemin, sırayla harf, hece, kelime, cümle ve konu hâline gelmesi demektir.

(Dal) (D) harfinin ihtiva ettiği mânâlar'dan birisi de şudur. İdris ismi İdris (a.s.) ders kökünden fiil kalıbından bir kelime olup, öğretti, eğitti, alıstırdı gibi anlamları vardır. İdris (a.s.) insanlık tarihinde bir çok ilkin sâhibi'dir. Kalem ile yazmayı ilk icâd eden, tabiblik ve tıp ilmindeki buluşları. Astronomiyle uğraşıp yıldızların hareketlerini keşfetmesi, kumaşı keşfedip terzilik mesleğinin günümüze kadar gelen mucidi ve pîri olması gibi belli özellikleri sayabiliriz. Çok ders verdiği ve eğittiği için kendisine tedris'ten idris denmiştir.

(Dal) harfiyle başlayan **(D)** ders kökünden gelen İdris (a.s.) İle konumuza bağlantılı olan kısmına gelince,..... İdris

ders tedrisat eğitim demektir. **Terzi Babam**'ın arabasındaki mâlûm **(D) (harfi)** de O nun tevhid ve irfaniyat eğitimini anlatmakla birlikte, kurucusu ve pîri İdris (a.s.) Olan terzilik mesleğinin de günümüzdeki taşıyıcısı konumundadır.

Denilebilirki.....daha henüz 12 yaşında iken terzihane dükkânı'nın kapısından içeri giren ve bu mesleğe yönelen **Terzi Babam** gönül ehli olan müntesiplerini, ilim ve irfâniyyet elbiseleri ile ziynetlendirirken bir ömür boyu sürdürdüğü İdris (a.s.) mın sanatı ile beşeri en güzel sûrette giydirip bununla da kendisini perdelemiştir.

Burada netice olarak şunu söyleyebiliriz mâlûm olan harf ile kendisinin zâhiren ihtiyaç sahiplerini giydiren, bâtinen de irfan ehlini Hakk libasıyla giydiren yönü, yani **Terzi Baba** ismi anlatılmış olmaktadır. Bu konuda ilgili bölüm olan Onun isimleri kısmında daha geniş bir açıklamamız oldu. Arzu edenler oradan da bu konuyu araştırabilirler.

Az yukarıda sözü edilen harf **(dal)** Türkçe **(D)** ebced sisteminde sayı değeri 4 tür. Bu şu anlama gelebilmektedir. İslâm'ın kemâl sayısı olan 4 ü şariat, tarikat, hakikat, ve marifet mertebeleri'nin tümünde de Hakk üzere kemâle erdirmek için ilim irfâniyyet tedrisat eğitimi verendir.

Aynı **(dal)** harfi dervişliğin de ilk harfi olması hasebiyle seyrü sülûk sisteminin de bütün oluşumlarını Hakikat-i Muhammed-î üzere sergilendiği vücûda şâhitlik etmektedir. **(Dal)** harfi din gününün de ilk harfidir. "*Din günü Hakk'ın varlığının aşikâre olarak idrak edildiği zamanın adıdır.*"

Muhterem kardeşlerim

(Dal) harfiyle ilgili daha bir çok şey söylenebilir. Konuyu fazla uzatmadan 2. ci harf olan **(vav) (V)** a geçmek istiyorum. **(Vav)** harfi Arapça alfabenin 26. cı harfi Türkçe alfabenin aynı harfi olan **(V)** de 27. ci sırasındadır. **Efendi babam**'ın arabasının plâkasını oluşturan iki harften birisi olan **(vav-v)** alfabe sıralamalarını topladığımızda **(26 + 27 nin=53) (şifre sayısı)** ettiğini görüyoruz. **(Vav)** yada **(V)** harfi ebced hesabında 6 sayıdır ki, buda

imânın **(6)** şartını bildirir. Aynı zamanda Allahın zati sıfatlarının sayıdır. **(Vav.....)** kasem **(yemin)** harfi'dir. Vennecmi, vettiyni, veşsemi, de olduğu gibi **(vav)** harfi kendisi ile anılan isme bir tekit dikkat çekme ve yemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla **(vav)** harfi ile kâmil İnsân'a **(terzi baba)** kasem edilmiştir.....

(Vav) harfi aynı zamanda bağlaçtır. Buna birleştirici koordinatörde, denebilir.

Not...vav resimlerini buraya 2 adet yapıştırmayı daha uygun buldum



Mânâ ile madde, Rûh ile cisim, Hakk ile halk bu harfin hakikatiyle bağlanır. **Terzi babamı** dikkatli incelediğimizde bu kemalleri sergilediğine tanık oluyoruz.

Vav ile başlayan VELİ.....onun velâyetini tastikleyen. VÂLİ.....VEKÎL.....VÂHİD.....VESÎLE.....VÂSİ... VEDÜD... gibi özellik ve sıfatlarda hep **(vav)** harfiyle onu bildirici ve tanıtıcı mahiyettedir.

(Vav) harfine gizlenmiş başka ne gibi İlâh-î sırlar vardır onları bulmaya çalışalım.

Az yukarıdaki **(vav)** harfinin şeklinin incelendiğinde anne karnındaki cenin'e-bebek, çok benzediğini görüyoruz. **(Vav)** harfi aşk anlamına gelen vedüd, isminin de ilk harfi olması hasebiyle ruh-cisim ilişkisini temsil edip bunun neticesinde ortaya çıkan Âdemiyet-i de bize anlatmaktadır. **(Vav) (V)** harfi hakkında araştırma yaparken şöyle bir

hadîs-i şerife rastladım. Bunun kelâm-ı kibar olduğunu söyleyenlerde bulunmaktadır. HADÎS.....(Yedi **(vav)** dan sakınınız, ihtiyaç olmadığı halde **vavların** işaret ettiği işlere, mesleklere, yönelmeyiniz.) Buyurulmaktadır.

İttakul **vavat**... **Vav**lardan sakının, ifadesi ile zâhiri anlamda **vav** ile başlayan ve büyük sorumluluğu olan veli, vâli, vekîl, vâsi, vaâd, vesile, gibi **vav** ile başlayan ve büyük sorumluluk gerektiren işlerden sakınınız'dır.

Aynı hadîs-i bâtın-i anlamda düşünmeye çalışırsak kemal üzere bu isim ve sıfatları üzerinde taşıyan (**vav** in taşıyıcısı olan) kâmil İnsân'a ittika ile yaklaşınız sakınınızdır denilebilir. Buradaki sakınma ve ittika ise Allahın sevgi ve merhametinin Cemâlûllah'ın odak noktası olan **vav** in da taşıyıcısı olan Kâmil İnsân-ı unutmaktan onunla olan İlâh-î seyrimizde nefsimizin eline düşmekten sakınmaktır ki, bu aynı zamanda İlâh-î bir ikazdır.

Muhterem Kardeşlerim.

Buraya kadar olan izahatlarımızda **(D.V)** nin **(dal)** ile **(vav)** in ayrı ayrı izahatlarını yapmaya çalıştık. Şimdi de her ikisinin birlikte okunuşuna bakalım.

59 (D,DAL) (V,VAV) 133. olan harfleri Arapça orijinal şekliyle sağdan sola okuduğumuzda **vedüd**, (aşk-muhabbet) ortaya çıkmaktadır. **Vedüd, vav dal** harflerinin peşpeşe 2 şer kez yazılımindan oluşur. Şöyle ki önce **(vav)** sonra **(dal)** sonra **(vav)** en son yine **(dal)** yazarsak **vedüd**, demiş oluruz. Yani **vav** ve **dal** zâhir ve bâtın olmak üzere ikişer def'a aynı kelimedede bulunarak vedüd ismini oluşturur ki, buda **Terzi babam**'ın arabasındaki mâlûm harflerin bize verdiği sırrı açıklamaktadır.

Vedüd...ismi ile konumuzun ana fikri olan **Terzi Babam**'ı biraz daha yakından keşfetmeye çalışalım.

Vedüd....seven sevilen, sevgiye layık olandır. **Vedüd**...İlâh-î güzelliklerin seyridir. **Vedüd**...aşk tecellisidir.

Vedüd aşk tecellisidir ki, aşk ise 5 nokta ve 3 harften

ibarettir. **Ayin, şın, kaf**, harflerinde 5 nokta vardır (**şın 3+kaf 2**) evet 5 nokta ve 3 harfin aynı andaki görünümüne bakarsak 53'ü (**Terzi Baba**) daha işin başında görebiliriz.

İnsân-ı Kâmil...**vedûd**'tür yani seven ve sevilendir. sonsuz aşk kaynağıdır.

Sevginin şiddetli hâline aşk denmiştir. Bu kelime Kûr'ân'da geçmez. Ancak yerine geçen kelime şiddetli sevgi olan (**hubben şedid**) veya **vedûd** olarak geçmektedir. Bir kutsî hadis'te, "*Ben bilinmez bir gizli hazine idim bilinmeye muhabbet ettim mahlukatı halkettim.*" buyuruluyor... Buradaki muhabbet aşk kâinâtın sebebi vücûdu'dur.

Aşk---**vedûd**.....Varlık bu sırla doğmuş, bu sırla sahneye çıkmıştır. Varlık sahasına inen her şey aşk sırrının tecellisiyle dopdoludur. Cenâb-ı Hakk'ın **VEDÛD** adıyla bahsettiği aşk ve iştiyakı varlığın mayası, özüdür. O **Vedûd** adıyla sever ve sevdiren.

Kûr'ân-ı Ker'im'de, konu ile ilgili olarak (19/96) Âyet'te... (İmân edip Sâlih amel işleyenler var ya, rahman onları sevdirecektir...) Âyet'te geçen (**vüdden**) kelimesi **Vedûd**'e işâret etmektedir. Burada sevdiren **Vedûd** sıfatının sahibi olan İnsân-ı Kâmil'dir.

NOT.....Özellikle **Terzi Babam**'ın sohbet meclislerinde bulunduğumuz anlarda onun nefhayı İlâhîsi'nden çıkan söz kelime yada cümleler karşısındaki kişilerin yada sâliklerin beynindeki sevgi ve muhabbet nöronlarını güçlendirip, kişinin gerçek sevgi ve muhabbeti yaşamasına vesile olup, bütün dünyasını baştan aşağı sevgi muhabbet hâline getiriyor. Bu aşk ve muhabbet kişinin idrakini harekete geçirip bilgiyle ilhamla buluşmasını temin ediyor. Bu ise ancak, **Vedûd** aşk sıfatından kaynaklanabilmektedir.

Netice olarak ... İlâh-î aşkın ve muhabbetin mekânı bildiğim, irfan vâdîsi'nin yıldızı olarak tanıyıp,..varlığında "*Allahın beşer sıfat-ı ile tecelli ettiği sevgili,,,*" diye tarif ettiğim **Terzi Babam**'ı mâlûm olan bu 2 harfi üzerinden biraz konuşmak istedik.

Son olarak da, **59 DV 133** İlk önce **13** ün varlığını görüyoruz ki **13**.....elftir...**13**.....Hakikat-ül Ahadiyyet-ül Ahmediyye dir. **13**.....bütün merâtibi İlâhiyye'nin sahibi ve zuhur yeridir. Buradaki **3** ise ilmî, aynel, hakkal, yakîn olarak idraktır. Bir başka husus ise, **133** sayısı Kûr'ânda ki, harf dağılımında **mim** ile **nun** arasındaki sayıdır. Yani **mim** ile **nun**'un yakınlığını bize bildirir. **(59)** **(5+9=14)** ise bilindiği gibi bütün mertebelerde sâri ve câri olan Nûr'u Muhammedî'dir, diyerek mevzuu şimdilik bitirmiş olalım.

Bu konuda daha çok şey söylenilebilir. Ancak yeri olmadığı için bu kadarıyla yetiniyoruz. Arzu edenler **(13 ve Terzi baba 1)** den rakkamların dili bölümünden yararlanabilirler.

Ayrıca bu ifadeler "**indî kendimize ait**" olan zevkî hakikatlerdir. Hiçbir kimsenin bunları kabul etme gibi bir zorunluluğu yoktur, **Terzi Babam**'ın aslında bu izahlara da ihtiyacı yoktur. Benzer neş'e de olanlara bizden birer hediyedir.

Ç..... H.....

RE: İNSÂN-I KÂMİL GÖNÜL KÂ'BE'Sİ.

S.....S.... 2 Nov 2011 00:02:55

Hayırlı Akşamlar **Efendi Babacığım**.

Tekrar Hoş Geldiniz.. Sohbet Lütfunuzun Şükründen âciziz.

Siz bir şey beklemezsiniz ama, yinede söylemek lâzım Allah Razı olsun.

Bu Ayki zuhurat ve yorumlarımızın öncekilerden sonra olanları gönderiyoruz.

Resimler olduğu için ekli dosyada var. 33 sayfa olmuş. İseviyyet Kemâl sayısı ve Mescid-i Nebevini direk sayısına ulaşılmış demekki.

Mesnevi Sohbet tarihinin başlangıcını bildirirseniz sitelerden ilân ederiz.

S..... Ve E..... Selâmları var.

Necdet Babamızın ve Nü.... Annemizin Ellerinden Öperiz.

Hayırlı akşamlar M..... oğlum, gönderdiklerini aldım hepsi güzel. Kroki de güzel olmuş. diğer zuhurat ve duyuşlarını belirttiğin yazıların epey bereketli olmuş genelde okudum ama hepsini incelemek pek mümkün olmadı ancak güzel yazılmışlar. Dosyasına kopyaladım buraya da özetini alıyorum. Ellerine diline gönlüne sağlık.

Çarşamba mesnevi sohbetlerine İnşallah bayramdan sonraki ilk çarşamba gecesi başlamayı düşünüyoruz. Ve bayramdan sonraki ilk pazar günü de İnşallah İstanbulda Kavacıkta Füsus sohbetlerine başlayacağız. Uygun olurda gelebilersen bahsettiğin durumuda konuşuruz.

Bende sana Çelebi Hüsamettin'in "**plâka**" isimli yazısını göndereyim. (**Terzi Baba**) iki nin içinden bir bölümdür. Herkese selâmlar hayırlı geceler S..... ve E....me de selâmlar Nüket anneninde selâmları vardır, hoşça kal. **Efendi Baban.**

NOT=*Bahsedilen "**plâka**" ile ilgili yazıdan yukarıda bahsedilmiştir.*

Genel; Mânâ da İseviyyet mertebesinden gördüğüm Nefs-i Emmâre'nin sûretini işyerinde hakikatini yaşadık. Müteahhit elamalarından işyerindeki arkadaşlara Genel bir saldırı olduğu için kelime sıfatı ile püskürttük. Boş kalan müşahademize Celâli tecelli ile önce Tayyip Erdoğan, Sonra **Efendi Babam**, Daha sonrada fakirin kendisi geçti.. Daha sonra Fakirin yanına **Efendi Babam**, sırasıyla Nü... Annem, Se.... ve Es.... Geldi.. Beşli Müşahadeye dönüştü.. Ayın 12 veya 13 ünde annemlere gittim. Apartman kapı numaraları

17 den 19 olmuş. Fakire karşı davranışları daha iyiydi.. Konuşmalarından hakikat kısımlarını aldık. Daha sonra babam "Alper Cengiz" ile dışarı çıktık. Boğaza nâzır yokuştan çıkarken o bakkala sigara almaya girerken, bize uzaktan bir selâm gönderdi. Bizde ona zât-î bir bakış ile baktk.. Daha sonra müşahademiz babamız ve gençlik hâline döndü.. Birkaç gün sürdü..

Efendi Babam, seyr-i Sülûkta ki amacın Akl-ı Külle ulaşmaktır, diyor. Fizik babam'ın birinci ismi "Alper" nüfusta geçen ismi diğer ismi ise çocukluğundan beri Aile ve yakın çevresinde kullanılmakta,

Alper ismi, **Efendi Babam'ın Necdet** ismi ile aynı mânâ da yiğitlik mânâsına gelmekte ve Anadolu'ya Orta Asyadan Tasavvufu getiren Evliyauallah ve Dervişlerin Alperenlerin kısaltılmış şekli, ikinci ismini göz ardı ettiğini fark etti fakir. Cengiz, **Giz** ve **Cen** ve **Nec 53** ve **54**, Gayriyyet'in Ayniyyet'inin izine sahip **Necm** ve **Kamer 53** ve **54** Akl-ı küllüm'ün **Efendi Babam'ın** bünyesinde Ana özellik olarak bulunan Hakikat'ul Ahadiyyet'ul Ahmediyye ve Nur-u Muhammedi ve Onun yoluna Sâhip Velâyet sâhiplerine dayanmaktadır...

41. ile başka bir bağlantı olduğunu idrak ettik.. 41. Sûre Fussulet Sûresi 24. Cüz ile 25. Cüzü birbirine bağlamakta.. 24 Cüz Zümer Sûresi 32. Âyet'ten başlamakta, Zümer İki Nur sahibi Hz. Osman ve Hz. Ömer olarak düşünürüz. 32 ise secde Sûresi, Beş Hazret Mertebesi ve Ha, Mim, Ayn, Şın, Kaf ile Hz Muhammed'in Sıfat mertebesinden ismi, Bu Sûre 75 Âyet ki ders sistemimiz.. Zümer sayısal toplamı, 1147 ile 13 Hz. Muhammedin şifre sayısı ve iki 11 22, 4 Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet Makamları, 22 aynı zamanda Edirne ve 40. Sıra **Efendi Babam** Seyyid Cemâleddin Uşşaki (k.s.) Aynı zamanda Gülşeni Tarikatı zuhuratında bulmuştum.

40. Sûre Mü'min Sûresi 85 Âyet Mü'min Mü'minin aynasıdır ve ayn'ıdır. Mim Harfi ve 7 Hakikat-i Muhammedî-

lerin başlangıcı olan Sûredir.

41. Sûre Fussilet Sûresi, sayısal Rakamı.. 707 merkez A'maiyyet ve Zat noktası ile 77 aşşağıda ki hesaplamalarda ulaşılan $58+19= 77$ sayısını teyit etmektedir...

54 Âyet + 707 = 751 toplamda 13 ve 76 ile Kıyam eden İnsân ve 89 ile Fecr Sûresi,

24. Cüzde zümer 46 Âyet, Mü'min Sûresi 58 Âyet, Fussilet 46 Âyet, Toplam 150 Âyet var, Ramazan ayının son 10 gününe girdiğimizde aldığımız mucize gibi ilginç iki sayaç değerleri de $75+75= 150$ Rakamını vermişti. 150 Zâhir bâtın Hakikat-i Muhammed-i ve Kesreti ifade etmektedir..

24. Cüzün Âyet sayısı 187, 16 ve 7.

23. Cüzün Âyet sayısında 355, 13, 53 ve 55 rakkamlarını vermektedir...

Toplamı, 542, 56 (okunuşta HU, sükun halinde H, V) , 11 Hazreti Muhammed ve, Zâhir Bâtın 54 Kamer ve Nuru Muhammed-î

Yakaza hâlinde ki, Hikmet Efendinin, Nakşi silsilesi ve Üveysi Kanalıyan Resûlu Zîşan Efendimize ve burası Hakika'tul Ahadiyyetul Ahmediyye ve **Efendi Babam** ile ilk görüşmemde Hz. Ali kanalı ile verilen Besmele-i Şerif Fettah anahtarı, zâhirisini de bizdeymiş haberimiz yokmuş.

Efendi Babam'ın dediği gibi Anahtarın olması önemli değil, asıl mesele bunu kullanmasını bilmek..Fakirin 20 yaşlarda Hanif İslâm anlayışı ile İslâm'la şereflenmesi Rabbinin çok büyük lütfu olmuş. Tarikata geçtiğinde zâten Fenâ Fillâh hâli ki, aslında tarikat atlanılıp Hakikate geçilmiş.. İlk kanaldan Kâ'be krokisinden 2 ve 5 Hat boyu ve 3 köşesi Tarikat kısmından ortaya kadar geçilmiş ve 4 oradan da Hz. Alinin verdiği anahtar ile iç hat tamam olmuş. Tabi o günlerde bunun farkında değildim. Bunların idrakine yeni yeni vardım.. Çıkışta sürekli Vahdet zuhuratlarının görülmesi.. Vahdetten kesarata dönüşte ters yol yani Fiiliyat ile çıkılmaya çalışıldığı da anlaşılıyor.. Arada

eksik olan Ahad'ın devreye girmesi çözülmeye bir hayli etkili oldu.....

Uzun varidatları özetliyerek veriyorum. T.B.

.....Hz. Muhammed ve (kâria 101) (zümer 39) $101+39= 140$ Nuru Muhammed-î ve kesret. 43 ve 44 =87 gaşiye Hz. İbrâhîm, 14 Nur'u Muhammed-î ve su ile ateşin serin ve selâmet olması, 43 Zuhuf-Huruf- Sâhibi ve **44** Duhan ve Bizim tersten okunuştâ Hud, o da kul'dur. Kul ise (Kudret-ULûhiyyet) ise, Su, su ise, hayat ve ilimdir. O ise, Hakikati Muhammed-î, Nuru Muhammedi Alâk ve Halk oluşumları çıkıyor. Kûr'ân Sûre sayısı alâk Sûresi'nden çıkınca da ($114-96=$) 18,000 âlem ve İnsân-ı Kâmil-i vermektedir..

Ayrıca 44 8 ve 53 ve Hakikati İslâmiyye ve Hakikat-i Muhammediyye yapmakta, Demir ve 4, 457 sayılarını vermekte NECDET isminin ebced hesabıdır.

43 KÜTAHYA ile ilgili zuhuratlarımız olmuştu, Bundan yaklaşık 11-12 sene önce okuduğumuz Rahmi Serin beyin Halvetiler ve Halvetilik kitabı bizi etkilemişti. Ve işyerinde Kütahyalı Mehmet Dumlu efendiye bağlı Se..... Ka... (1959) abiye mevzuya açmıştık. Şimdilik beklesin diye cevap gelmişti. Daha sonra mânâda; Se....., Es.... ile Kütahyada bir hamama gittik. Kurnalarda yıkanıp paklandıktan sonra beyaz bornazlar ile kapıya geldiğimizde hediyeniz burada değil İSTANBUL da denince o işten vazgeçtik.

Daha sonra Se..... ve Es...., o tarihlerde burada olan LE... (19-71) hanıma birkaç kez kalmaya gittiler. **Efendi Babam** ile zâhiren karşılaşmadan öncede ağırlarım için Mehmet Doğramacı'nın tavsiyesi ile KÜTAHYA'da şifalıcılık yapan SÜ..... adında yaşlı bir adama gittik. Beklediğimizi bulamadık. En son canlardan Kütahyalı Ca.... Abi ve Ha.... ile tanıştık..Kütahya da da aradığımız yine **NC** (Hakikat-ül Ahmediyye) imiş.

Telefonda biri ile konuşuyorum. Telefon kapandıktan sonra bir numara, fakiri çaldırıyor. Tekrar arıyorum. Telefonda **Efendi Babam**'ın sesi geliyor. Bir müddet yanıt vermiyor. **Ârifim, Âşıkın diyorum. Ârifibillâh de, diyor. Arifânım, ArifHanım, Arifibillâh'ım her şeyim** diye yanıt veriyorum.

Aşk, 88 Câsiye Sûresi, buda **Efendi Babam**'ın 88 ile Ebced hesabı.. Han, Duhan 44 Sûre Hakikat-i, İslâm-î Hakikat-i Muhammed-î.

23-01-2011

Mânâ da; Es... Şu... Üçgenleri birleştirmiş ve bunlara ders notlarını yazmış. En altta da din dersi notu, rakkamla (1) (Ahadiyyet) yazıyordu.

Sabah kalktığımda **Efendi Babam** gelmiş. Fakir yatarken S..... karşılaşmış. Amerikan Mutfakta konuşuyo-ruz. Fakir Koltukta, **Efendi Babam** Mavi Kırçilli sandalyede oturuyor. Seyri Sülûk'u anlatıyorum. **Efendi Babam** ise dinliyor. Sonunda bu işin zor yönlerinin de olduğundan bahsediyorum. **Efendi Babam** gidiyor. Kendisine Kûrb'ân ve Kurbiyyet konusundan da bahsedecek olduğumu hatırlıyorum.

Ramazanın 20 si ile başlayan sonunda Kadir Gecesi ile zirve bulan oluşumun, Öncelikle Âriflik, Kadrini Bilme ve Kûrb'ân ile buluşma ve Bayramı olduğunu anlamıştım. Kûrb'ân Bayramı ile oluşan Ârifibillâh'lık bayramının ders gidişatına göre daha sonra olacağını düşünürken. **Efendi Babamı** Eylül ayında ki ziyaret işin farklı olduğunu idrak etmemi sağladı. Muratlı yolundan Aşağı inişte aldığım 19 yaşında ki İsmâil Adlı genç ve **Efendi Babam**'ın sen zuhuratlarını tamamlamıştın demesi, **Efendi Babam**'ın sohbetlerinden idrak ettiğim, müşahade ve zuhuratların da anlattığı, bu Kûrb'ân bayramının anlayışı fakirin Ârifibillâh'lık Bayramı olduğu yönündeydi. Kadir gecesi ile Kûrb'ân Bayramının üçüncü günü 74 gün yapmaktaydı. Ters 47 Muhammed Sûresi ve makamı 11 dir.

Tevhid-i Zat.. Ramazan 30 olduđu seneler ise 75 bulmakta ki Nefis mertebeleri ve Hazret Mertebeleri yapmakta. Son gn veya bayram bitimiyle 76 İnsân Sresi ve 13 Hz. Muhammed'in Őfre sayısı yapmakta.. Ramazanın son 20 gn ile Krb'ân Bayramın nc gn 81 sayısını vermekte tersten 18 toplamı ile 99 Esmâ'ul Hsna ve Buna Câmi olan Allah esmâsı.. 74+47 ve 111 Tebbet 3 tane bir Allah, Rahmân, Rahîm ile Allah (c.c.), Hz. Muhammed ve Hz. Ali ve 75+47= 112 İhlâs Sresi, 76+47= 113 ile Kr'ân'ın Besmele-i Őerifli Kr'ân sayısı ve Hamale-i Kr'ân, 81+47= 118, Allah Esması, 18000 Alem ve 19 İnsan-ı Kâmilidir.

10 Muharrem Kadir gecesinden 101 gn yapmakta derslerimizin dua sayısı ve Fenâfillâh, Bakabillâh ve Merkezdeki Nokta Zat ve A'mâiyyet noktası ve bu sene Hicri 14-33 senesine denk gelen 14-Nur-i Muhammed-î ve 33 Mescid-i Nebevi Diređi ve Toplamda 11 ile Tevhid-i Zat ve Hz. Muhammed mertebesi ve geen sene olduđu gibi bu senede **Efendi Babam**'ın Burcu olan (**Yay**) burcuna denk gelmekte, sayılar itibari ile önemli oluŐumlar gzkmekte..

Mısır arsısında grdđm 24 Eyll- 23 ocak tarihlerine Kadir gecesi 24 Eyll e 29 gn, 28 Peygamber mertebesi, Lâm ile, Elif Lâm Mim, İnsân-ı Kâmil Velâyet, 23 Ocak tarihine de 150 ile 100 Allah esmâsı 50 Kaf Sresi 181, 99 Esmâ'ul Hsna ve 15 Zâhir Bâtın Hakikat-i Muhammedi ve 0 ise Kesarat'tır..

40+15= 55 Rahmân Sresi ve 19 Âlemlerde bulunan İnsân-ı Kâmil.. **Efendi Babam**'ın silsile numarası ilede 53 ve  bir 53, 54 ve 55 Necm, Kamer ve Rahmân Sreleri, Heva ve Heves yıldızlarını sndrp, Hakikat-i Muhammediyye Ayını ve Hakkat-i İlâhiyye GneŐini sinelerde ykseltmesidir.

Bununla birlikte ders sisteminde ki yerimi ge ve gte olsa anladım. Eksikleri ile beraber **Efendi Babam**'ın yanına gittiđim zaman 40 ders tamam olmuŐtu.. Verdiđi Hazerat-ı Hamse ile 1 yıl iine 47 ders tamam olduđundan, Fettah

esmâsı ile 48. Derse ve 3 aylık süreler ise Hu esmâsına karşılama olmak üzereydi. Buda zâten Kelime-i Tevhid ile çektiği İsm-i A'zam.. Fettah ile 51'e Vâhid ile 52, Ahad ile 53 ve buna 6+1 Nefs ile 60 Sin İnsan yapmakta ve 19 ilâve ile 79. Sûreye ulaşılmaktadır...

24 Ekim de bunları tekrar tefekkür ederken fakir, işin renginin biraz daha değişik olduğunu anladım..

Silsilede, Allah (c.c.), Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki, Batın Alemine göçmüş 52 Efendi Babanın Nusret Tura Kaddesallahu Aziz bünyesinde Halifeliği, Emânetinde bulunulan Makam ve kendisinden sonra ki bâtınında ki Selefidir..

52,53,54,55,56,57,58 - 57 kadar olan rakamların Toplamı, 327 300 Şeniyyet ve İlm'el Yakîn, Aynel Yakîn, Hakk'al Yakîn mertebeleri ve bunu kapsayan dördüncü mertebeden Allah Esmâsı ve 27 Neml Sûresi Süleyman Mülki, Toplamda 12 İle Hakikat-i Muhammed-î ve İnsân-ı Kâmil, 58 Toplamı ile de, 385 Sekiz Cennet ve 5 hazret mertebesi ve toplamda 16 ile de 3 ve toplamdan 4 mertebeden Hakikati Muhammedi'dir...

Son rakkamların toplamı $2+3+4+5+6+7+8= 35$ ise 8 ve tersten 53 vermektedir. 8 dönüş makamlarında 40. Ders ve toplam 16 ile 56 ve dördüncü mertebe ile 57 yi vermektedir..

Aldığım ders 10 ile Hakikat'ül Ahadiyyet'ül Ahmediyye olan Ahad ve 3 ile 56 ve bu makama ait olan ismi a'zam hu ilede 59 a, ulaşmakta olduğu anlaşılıyor. 6+1 ile 65 ve 66 doğum tarihlerimin düz ve ters toplamı 165 ve 66 her mertebede olan 1 ortaya kondumu 616 ile Vav harfinin açılımı Merkez Ahadiyyet, Akl-i Küll ve Nefs-i Küllden Vahdet-i vermekte'dir.

$57+19 = 76$ ve $58+19= 77$ Risâlet ve İbrâhîmiyyet sayıları ve 14 ile Nuru Muhammedi sayılarını vermekte'dir..

$57+13$ ve $58+13$ ile de 70 ve 71 Mearic, Nuh Sûreleri ve 71 ilede Elif, Lâm, Mim ile İnsân'ı Kâmil Koordinatları..

Yâsîn Sûresi, 22 ve 23 cüzlerde bulunmaktadır. Elmal-ı Mealine göre 23. Cüzde bulunan Âyet sayısında 56 dır...

Koltuk; Fakirin oturduğu makam Kul Tok, Samediyet mertebesi, sayısal toplamı Arapça ile 171, 18 ve Toplamı olan 19. Mertebe, 100 Allah esmâsı ve 71 Elif Lâm Mim İnsân-ı Kâmil Koordinatları..Burdan ben oturanın celisiyim yani birlikte oturanıyım, Aslında ondan başka oturan da yoktur. Sandalye, San-dal-ye Nas, 111 İnsân ve Allah, Rahmân, Rahîm, Dal, akşamki oluşan bir zuhurat ile Tuba olduğunu anladık.. 18 bin âlem, Ya Vahdet, Ey 18000 âlemi kapsayan Bismillâhirrahmânirrahîm'in Anahtarı olan Vahdet mertebesindeki İnsân-ı Kâmil. Sandalye = Dal ile 158 Allah, 5 Hazret Mertebesi ve Sekiz cennet.. 58 kadar olan mertebeleri desteklemekte, fakir ziyarete gittiği zaman oturma sisteminin altındada bir hakikat varmış..

Sandal-ye, Ey Hakikati Muhammed-î Vahdet Sandalı,

Efendi Babam'dan yansıyan fakirden zuhur etmekteydi. Vahdetin Birden şef'iyyet ile iki görünmesi ve Vahvette kesret, kesrette vahdet hâliydi..

171+158= 329= 14 Nuru Muhammedi 300 ve 29 Lâm elif 31 ve 13 Hz. Muhammedin şifre sayısıdır,

Allah (c.c.)' ün Dört yakîn mertebesinde 13 ile ve Gölge zuhur mahallinde faaliyette olmasıdır...

Daha sonra ki gün tekrar tefekkür ettiğimde, bunu daha önce de düşünmüştü fakir, Hz. Ali ve Hasan Hüsamedin hazretlerini de gözönüne aldığımızda 50 **Efendi Baba** yapmakta ki o zaman rakkamlar, 50+51+52+53+54+-55+56 50 merkez sayısı ve son rakkamların toplamı 71 ve. 710 vermekte ki buda Elif, Lâm, Mim ve Kesaratını vermektedir..

25 -10 - 2011

Sayısal toplamı 12, 25+10+4 = 39 Zâhirde; Es....in paso işi için Vakıflar bankasına gittim. Bu bankaya maaşlarımız yattığı için bankamatiklerin numaraları 13-91 ve 13-92 Hz.

Muhammed'in şifre rakkamı zâhir bâtın 139 H.z. Muhammed'in şifre sayısı ve zâhir bâtını, 19, 91 ve 92 ile Fenâfillâh ve Bekâbillâh, mevcuttu..

Parayı yatırıp dekontu aldım. Şube kodu 139 imiş. İşin aslı anlaşılmış oldu..

Vakıf= Haberli Va= Vahdet, Kıf= elif okunuşuyla Kaf, Bank= 73, Bekleme sıramda 73 idi. Nab = 53 Şifre sayımız.. 39 tersi 93 Necm, Nec ile oda 53, Bir yansıma olduğu için iki 37 yani derslerde geri dönüş mertebelerinde Tevhid-i Zat, Zâhir ve Bâtını Samed ismi olmakla beraber 12. Mertebe olduğu için Allah ism-i Şerifi.. Zâhiri Allah bâtını İsm-i A'zam olan Hu (Hüve) ismi şerifi'dir..

İki 73 ile de aynı zamanda Kadir Gecesi ile Kûrb'ân Bayramının Üçüncü günü olan arası süreydi. Zâhir Bâtın Kurbiyyetin Hâkk'al Yakîn idrakiydi. Bundan sonrası Seyri Fillâh denilen Allah (c.c.) da seyr hâlidir..

Nusret Babam Kaddesallahu Aziz Hazretleri, Râh-ı Aşkta, Ah... ne aşk.. Allah (c.c.) cümle canlılara nasip ede.. Önemli olan Allah'a Kurbiyyet değil, Zat-ı ile Birlikte olabilme hâlidir. Allah zâten herkese yakındır, buyurmaktadır..

26 - 10 - 2011

Saat 6:30 da Annemin Nüfus kağıdını Randevuyu 8:50 ye alıp eve dönüp, uzandım. **Mânâ da; Uykuyla uyanıklık arasında bir beyaz buzdolabından, Nar gibi Kare börek dilimini aldım..** Daha sonra fakir Annemi alıp hastaneye gittim, **muâyenede** doktorda **Zona** olarak aynı teşhisi koymuş. İnsânlar'dan uzak durmasını ve **çiçek** hastalığı geçirmeyenlere bulaşabileceğini söylemiş.

Eve bıraktım.. Öğlenden sonra Ahmediyye meydanında servis beklerken, **20 yaşlarda bir kız telefonla konuşurken İsmâil diye birisini tanımıyorum** dedi. Sonra fakirin yaşlarda bir adam telefonla konuşurken,

Ödevini yaptım dedi. Servise bindim sohbet (**arası sohbetler**)den **Terzi Baba** ile alâkalı kısımda Kâ'be de Son Sabah şiirini okuyordu.

Efendi Babam Tur ile Kamer arasında 52 ile 54 arasında Şeyh ile Dervişlik arasında sürekli tekrar ediyordu. Tur ile Kamer arasında olan Necm'dir diyordu. Bulduğum hal ile zuhuratları tefekkür ettim, fakirde bundan hisseyabtı. Verilen görev ve durumu Dervişlik ile Şeyh arasında mabeynci gibiydi.

Sabah görülen mânâ da, Buzdolabı câmid-donmuş dolap idi. Dışı bu haldeydi ama içinden çıkan dört köşe Nar gibi kıvamında kızarmış Börek, Allah Aşkı ve Hubbiyetinden idi. Kare olması, Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet mertebelerine işaret ediyordu.. Beyaz içinden çıkması Vahdet'den geldiğine işaretetti.

Buz dolabı, Zu= Sahip, B= İlâh-î Benlik, Ud= Ud Ağacı, Beden Ağacı, Balı; Hakikat-i, Marifet-i İlâh-î Balı, türkçe Karakter ile Hud= 11. Sûre ve içinde bulunduğumuz Sûre Bekâbillâh, 15 ile Zâhir Bâtın Hakikat-i Muhammed-î dir.

Annemin rahatsızlığı zona Biz Sâhip Nefs-i Külle ismi Rabia Rububbiyyet mertebesine.. Zona= 857, 13 Sekiz Cennet, 5 Hazret ve Nefsi Mertebeleri.. 57 seyr-i Sülûk dersleri ve 40 toplamı ile 8 ile dönüş mertebesi, 57 Hadîd, Demir ve Câmidin 8 ile Fettah-ı Anahtar ve Açılımıdır.

Ahmed Avni Konuk Mesnevi Şerhinin 8. Ciltte daha önceki zuhuratlarda geçen demir ve pas ve cilâlanması ve cilâlı demirin ayn-ı hakikat aynası olduğundan, sonra sayfa 204 'te Sekiz Cennetin kapıları şerhinde Aziz Nefesi Hazretlerinin Resâil'inde Sekiz Cennet Vardır, her birinin evvelinde bir ağaç vardır ile başlayan kısmın sonunda sekizinci ağacın ismi "Muâyene" geçmektedir.

Hadis-i şerifte Cennet Anaları ayağı altındadır diye geçmektedir. Nefs-i Küllün Ruh papucu altında ki sekizinci cennetin evvelinde bulunan ağaç ise,

Muâyane= 109 Kafirun Sûresi ve 19 bu kadar hakikatin ortaya çıktığı bir zuhurat olur veselâm.. Şükründen aciziz..

Sabah ki buzdolabı zuhuratının hakikatide ortaya çıkmış oluyordu. Dıştan tam bir Vahdet hâli bir buzdolabı gibi sağlam sanırsın ki içinde soğuk yiyecekler var. Ama içi fırın gibi Hu'nun ateşi buzdolabını fırın gibi eylemiş, Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet deryası bunu hakikat küfrü ile gizlemekte tabii onda bir şey yok, Allah (c.c.), Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz, Ebubekir Sıddık, Hz. Ali (k.v.c.), Hz. Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretleri, Efendi Babaları ve Necdet Uşşaki Babası, Kaddesırullahu Azizlerden yansıyanlardır...

Çiçek = 37, Dönüş mertebelerinden Tevhid-i Zat ve Toplamda 10 ile Tevhid-i Sıfat,

Cild-iye, 68 sayısal toplamı bu Kalem Sûresi Vel Kalemî ven Nun, 14 Nuru Muhammedi, İye sahiplik cild 47 Hz. Muhammed mertebesi Ve Bekâbillâh'lık,

Cili ve Yed Cili el, Cili, Abdülkerim el-Cili İnsân-ı Kâmil yazarı İnsân-ı Kâmil'in eli,

Cim= **53** Yed; el li= 40

İsmâil diye birisini tanımıyorum

Hu'nun Ulûhiyyetinin Tahakku İnsân-ı Kâmil'in Kurbiyyetinin Eli yanımda tulu etmekte.

İsmail= Kurbiyyet,

Yedi = Eli

Birisini; Bir (Ahad) , İnsân'ın İnniyyeti,

Tanımıyorum,

Rum= Murat ve 30. Sûre Lâm Ulûhiyyet,

Oy= Seçim,

Tan= Fecr,

Nat= Övme,

İmı= 60, İnsan,

Ödevini yaptım,

Ödevini; Öd= Ud, Hüd-Hüd, Hud, Ev, İni; İniyyet

Yaptım; Benim Yatım, Yap., 13 , tım 59= 14 13+14= 27
Neml Sûresi ve süleymâniyyet mertebesi ve İniyyetin Gönül
evi. İki konuşma ile 18000 âlem ve onu müşahade eden
İnsân-ı Kâmil.. Bunu da fakir serviste **Efendi Babam**'ın
sohbetinde dinledi ...

27-10-2011

Efendi Babam'ın dünkü sohbetten dinlediğim Kalem ile
Kağıt arasında zihnimde kalmıştı. Kalem Sûresi 1. Âyet,
(Nun vel Kalem ve Ma Yesturun.) (*Nun, Kaleme ve
kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için*).

Ay içinde oluşan zuhuratlar yine rakkamların beni
çekmesi yine her yeri didik etmekteydik. Zihnimi
kurcalayan şeyler yine hızlı bir şekilde transfer halindeydi,
oluşumları düşünürken Akl-i Külden Nefs-i Külden gelen
şeyleri hakkın âleti yine süzüyordu.

Ayın 27 sinde kaldığım yerden sohbeti dinlemeye
başladım. Bugün ne hikmetse çamlıcaya kadar sohbeti
açmayı unutmuştum. Mu..... Gü.... servise binince çakal dağı
mezarlığının orada dinlemeye başladım. **Efendi Babam**
yine "**arasında**" deyip duruyordu. Neyse bu... Allah Allah...
Dünde 52.. 54 arası 53 ve Tur ile Kamer arasında, üzerinde
durulmuştu. Haliyle sohbet üzerinden 10 seneden fazla
geçmişti fakir için yeniydi. Okunmamış gazeteyi de yeni
sayarlar. Bugün konunun asıl can alıcı noktasına gelinmişti.
Efendi Babam bizden halifelik alacak ve bizden sonra
gelecek kişinin şifre rakkamları uyacak diyordu. Bunun
hesapları var diyordu. Birisi atladı, hesaplayıp söylemeniz.
Söyler mi ara bul. **Terzi Baba** sohbetinin başlarında çok
çalıştık. Çalışmamız hâlâ artarak devam ediyor diyor. Bu

seçilmiş, istidadi olan, çalışarak bu istidadı ortaya çıkaracak diyordu. Bir yarış olur. Önce elemeleri olur sonra çeyrek, final yarı final, ve final koşulur. 62 tavşan değil mi, kaplumbağa, ya yarışı kaybediyor, olan her zaman hızlı olmakta işe yaramıyor. Tavşan gibi ol ama, uyumadan vakarlı adımlarla yola devam istenir. Yine bir berk çaktı kafamda hesaplar kitaplar. **Efendi Babam** bir çok şey söyledi ama tamda açmıyor. 1.5 yıl sonra sen derslerini tamamlamıştın dedi. Zâten anladık bu işin içinde başka bir iş var. Sohbetin devamın da Esmâsını söyledi.. **Veli**, bu 56. sıradır ama Allah, Rahman, Rahim olan üç esmayı düşünce 53 yapar dedi. Sonuca biraz daha yaklaştığını, fakir idrak etti. Öyle anlaşılıyor ki bu sohbetlerinin hepsini dinlemeyene, şu (**TerziBaba13.Com**) isim hakkını vermeyen **53** Rizelinin tabiriyle 3 kuruşa beş köfte yok.

Necdet Babam k.s NECDET ebced hesabı 457 dedi. Ve akabinde 62 ile ilgili bir şey dedi. 16 iki iki 8 den meydana gelir. Birinci 8, 53 ikinci 8 iki tane 4 Hakikat-i İslâm-ı, Hakikati Muhammed-î, Hadid, Hamid çağrışımı doğru imiş. 57. Esmâ Hamid esması ve Mahmud ismi Makam-ı Mahmud ve Övülmüş olan..

Hamîd Esmâsı, Sayısal değeri 62 tersten toplamı 26 ile 88 yine **Efendi Babam**'ın Ebced Hesabı.

62 Sûresi Cum'a Baş harfleri MC MUCA arapça ayın yazılmakta Oğlu danki u Ayın olmakta, 103 ile 13 ve Asr Sûresi, Esmâsı Mümit 490 49 Nü... annemin doğumu ve Se... 70X70= Bâtını yapmakta.. 49 tersten 94 Kâ'be'nin zemin kapı sayısı toplamı 143, 13 ve 14..

94 Azîz esmâsı ve 9. Sıra Azîz esmâsı ve 54.. **Efendi Babam**'ın 1965 doğumlu 41 Gebzede oturan İz... Ar...ın Esmâsı.. 9 tahakkuk sayısı çıktımı. 165 69+96 = 165 fakirin doğum tarihi, 94 Aynı zamanda fakirin oğlunun vefat tarihi. Üç esmâ çıktımı 6 ve 9, 69..

Ce.. Ce... Ce..., 43 baş haflerim MC, e okunuşuyla 44, 53 Ce... = 83 **Efendi Babam**'ın doğum tarihinin tersi. Ce... Elif, Lâm, Mim ve Y ve C ile 13, Toplam 126..

Ve E okunuşları ile 128 26 ve 28 ler buraya şirrelenmiş. Toplamda 220 ile Edirne ve ND ve 264 Zâhir Bâtin 64 Kayyum esmâsı 56 Veli esmâsından, Kayyum Esmâsına..

56+62= 118, Allah Esmâsı ve 18000 Âlem ve Müşahade eden İnsân-ı Kâmil'dir.

İnsan-ı Kâmilin zuhur mertebesi 7. Mertebedir. 56-57-58-59-60-61-62 ye diye söylemektedir. Efendi Babam Velâyetimiz Hakikat-i Muhammediden, Bab-ı Şam'a oradanda Ravza-i Mutahharaya uzanır diyordu. Bu sayıların toplamı 413 yapmaktaki ne muhteşemki 8 ve 13 Hakikat-i Muhamed-î ve İslâm'ın Şifresi sayısını ve 14 ile Nuru Muhammediyyi vermekte.....

.....Efendi Babam, daha önce dervişlerin fakire bir ve halifelerin halleri ile alâkalı yazılı ve sözlü uyarılmıştı. Evet, derslerin tamam, şifrelerin uymakta ama bak, bunlara dikkat et, çalışmayı ve tedbiri elden bırakma, mertebelere, Allah'a, Resûlullah'a, Hz. Aliye, Hz. Pir Hasan Hüsameddin Hazretlerine, Efendi Babalar ve Annelerini çiğneme yerini, haddini bil, edebli davran ve kimseden de senin şahsından bize lâf getirme ve çiğnettirme, kimse bulunmaz hint kumaşı değildir.

Böyle davrananların yeri boş kalmaz doldurulur diyordu. Birde sohbetinde bahsedilen basit bir oluşum değildi. Şiir ve devamında söylenmesi çok çalışma istenmesi, şahsi veya belirli bir kesime değil umuma halifelik ve yolun devamından bahsediliyordu. 53 nolu kapı Şam kapısı idi. 54 nolu kapıyı bir yerden hatırlıyordum. Resmini görmüştüm. Ama hangi kapıydı hatırlıyamadım. Ertesi gün Efendi Babam'ın kâ'be kapıları önünde resmini görünce Fetih Sûresi kitabı arkasında olduğunu hatırladı. Arapça Rakkam 45 Bab-ı Feth diyordu. 48 Fetih Sûresi Ha Mim Hakikati Muhammed-î idi. Ve Cem'ul Cem'ul Cem ile Feth oldu Ebvab-ı Hüda. Cemlerin Cemin'in toplamı ile Allah'ın kapıları Feth olunmuştu. Silsilede İsâ (a.s.)

Ak minareden Şama inmiş Hakikatul Ahadiyyetul Ahmediyye Müşdelenmiş ve Hz. Muhammed (a.s.) a ulaşılmış ve 54 ile Hz. Muhammediyyet mertebesinin Fethi ve tabi genel seyirde bir hayli işler olacağıda anlaşılıyordu. Efendi Babam, biz arayıcı ve araştıracıyız diyor. Araştırıp deşmekte bir beis olmadığı anlaşılıyor.....

.....Efendi Babam.

Şeraitte, duygular vardır bilinmez.

Tarikatta, duygular vardır, bilinir hâkim olunamaz.

Hakikatte, duygular vardır, bilinir hâkim olunur.

Marifette, duyguları İnsân kendisi oluşturur veya öldürür hâkim olunur demişti.....

.....Müşahademde Necdet Babam zuhur etti, daha sonra Nusret Tura Rahmetullah-i Aleyh Babam ve Hazmi Rahmetullah-i Aleyh Babamın Cemalleri zuhur etti. Daha sonra Yeşil Sarıklı ama çok değişik parlayan yüksekçe bir sarık gözler sürmeli ve yüz çok güzel bir müşahade oluştu. Hz. Ali Efendimiz diye tefekkür ederken ben Resûlullahım dedi. Bir daha görebilecekmiyim diye tefekkür ederken Ben Resûlullahım, her daim beraberiz dedi.....

.....Nusret Babam R.A önemli olan Zata Yakınlık değil, Zat ile birlikte olabilmektir, diyor Vesselâm.

.....İnsân-ı Kâmil.

İlâh-î Hakikata ayna olan İnsân-ı Kâmil âlemlerin Gözbebeğidir, Gayriyyet'in Ayn eli, Hakikat-i İlâhî'nin, 18000 âlemden yanısıyan Nur'u Muhammedî'dir ve Tam Kemalli Zuhur mahalli Hz. Muhammed'dir.

Marifet Deryasının Hakikat Güneşine baktıkça, Sevgilinin Nurlu yüzünden Nefsinin gayriyetteki özü olan Ruhun muradını sûfi, gönül pınarlarından taşırır.

Aşkını Ah.....ını Nuru Muhammediyye olan aslına,

Hakikat-i Muhammed-î teknesine binip vasıl olsa.

Vahdet deryasına şahid olmak, Zâtının Huşuuna koşmak âşika safadır.

Hakikat-i İlâhiyye Güneşinin Sevgilisi Nur'u Muhammediyye ye baktıkça sûfi, gariyyetteki özünün sahibi muradını gönül pınarlarından taşırır.

Âşık kendini Nuru Muhammed-i Deryasında Ulûhiyyet salında bulsa, Vahdet deryasının âşk şarabından içmek, âşika safadır.

el-fakir M..... C.....

19-ekim-2011

RE: ALTIN ORAN VE KÂMİL İNSÂN ARASINDAKİ İRTİBAT
Çe..... Uş..... Sun, 6 Nov 2011 12:33:51

Hayırlı bayramlar, Çelebi oğlum yazın güzel olmuş ellerine gönlüne sağlık. Bir bayram dediyesi olmuş. Bir küçük hatırlatma ile en aşağıdaki (ehad) bölümüne "ebced" sayı değerleri ile Ahad'ın (13) bir (mim 40) ilâvesi ile (53) olduğunu orayada uygun bir şekilde ilâve edersen o bölümde daha belirgin olacak. Vakit bulduğunda bu ilâvesi ile tekrar gönderirsin, İnşallah. Herkese selâmlar, hoşça kal Efendi Baban.

1,618 ALTIN ORAN ÜZERİNDE BİR DÜŞÜNCE

İçinde bulunduğumuz yaşadığımız devir kemâl devridir. Bu güne kadar mânâsı hep gizli kalan İnsân-ı Kâmil'in aşikâr, ayan beyan olduğu dönemdir.

Yakın geçmişteki devir madde ilimlerinin daha çok önemli sayıldığı bir dönem olmasına karşın, günümüz ise Allah'ın bize öğretmeyi dilediği ilimle tam olarak uyuşan kemâl devridir. Dolayısıyla İnsân-ı Kâmil devridir.

Vakti---zamanı oluşturan, var eden İnsân-ı Kâmil'in ilmidir. Bizlere bu ilmi bahşeden kâmil (**baba**) de o zamanın devrin sâhibi'dir ki, buna sâhibül-zaman da denilmektedir.

Sâlikler ise o Kâmil İnsân'a tâbi olmaları, onun yorumlayıcısı ve açıklayıcısı olmaları hasebiyle ise o devrin ve zamanın çocukları olurlar ki, buna ibnül vakt de denilmektedir.

Kâmil İnsân zamanı ve mekânı da temsil ettiği için sahibüzzaman sırrını kendinde tutarken, zamanın ve mekânın içinden geçen manevi tecrübesiyle de ebul vakt yani zamanın babası sayılır.

Kâmil İnsân, ilmi her an yeni bir şeyle tecelli ettirip yeniler. Allah özde aynı olmakla birlikte, sonsuz vecihlerden tecelli ettiği için İnsân-ı Kâmillerde sonsuz tecellilerin devamını yapan **Sûltan** olarak vakti oluştururlar.

O vakti idrak etmek üzere bizler hazır hale geldiğimizde ise hayretten hayrete sürükleniriz. İşte o hayretlerden biriside altın oran konusu üzerinde araştırma yaptığım esnada oldu.

Altın oran konusunda yaptığım bu acizane çalışmayı ramazan ayı içerisinde köyümüze yaptıkları bir ziyaretlerinde **Terzi Babam'**a notlar halinde aktarmayı düşünmüştüm ancak o geceki sohbe binâen bu mümkün olmadığı için şu anda mail olarak kendilerine arz etmek istedim.

Muhterem Dostlarım

Başta fizikçiler olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki bilim adamları altın oran konusunda çeşitli çalışma ve araştırma yapmışlar böylece konuyu yüzeysel olarak insanlığın bilgi ve idrakine sunmuşlardır.

Altın oran.....dünyanın, insanların, bitkilerin kısaca mükevvenatın halkedilişinde Allah c.c lühün kullandığı orandır.

Altın oran.....1,618 olarak hesaplanan üstün tasarım ve mükemmeliyet sayısıdır.

Altın oran.....insan aza ve organlarında kalp atışlarında, dna sarmallarında bitkilerin yapraklarındaki dizilişlerden sanat ve mimâriye kadar bir çok alanda hep altın oran 1,618 üstün tasarım sayısına ulaşılmıştır.

Bir şekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranının 1,618 i vermesi onu altın orana yani kusursuz tasarım ve görünüme getirmektedir.

Mekke nin kuzey kutup noktası ile güney kutup noktasına olan uzaklığın birbirine olan oranı 1,618 yani Mekke ve kâ'be yapılan hesaplamalarla dünyanın altın oran noktasını vermektedir. Kâ'be bir doğrunun en mükemmel yerinden bölünmesi anlamına gelen 1,618 sayısı ile altın oran noktasında bulunuyor.

Kâ'be'nin dünyanın altın oran noktasında bulunuyor olması ne demektir

İmamı Bâkır dan rivayet edilen kutsi hadiste şöyle buyuruluyor.

Hz. Adem ile Allah c.c lühü arasında geçen konuşmada, Allahü Teâlâ hazretleri.....*"Ben kâ'be'nin yerini, o mevkiyi kendi nefsimen güzel gelen yere koydum..."* buyurmuştur.

O zaman hemen şu soruyu sorabiliriz insana en güzel gelen yer neresidir? Altın oranı 1,618 in en uygun olanıdır. Dünya üzerinde bu oran konulmuşsa demekki 1,618 sayısı İlâh-î bir konumlandırmadır.

İnsanın İlâh-î nefsinde, en güzel gelen, en seçkin olan en estetik görünen her şeyde altın oran bulunuyor demektir.

Arzın kalbi sayılan kâ'be-i muazzama altın oran noktasında bulunmakta, kâ'be'nin mânevi vücûdu olan İnsân-ı Kâmil hazreti peygamberimiz bu oran noktasında dünyaya teşrif etmişler, vahyi İlâh-î yeryüzüne dalga dalga bu noktadan yayılmış, Efendimize peygamberlik bu altın oran nokta beldesinde verilmiş.....daha sayabileceğimiz bir

çok husus vardır.....

Şimdi ana konumuza dönecek olursak acaba en mükemmel ve kemalatı içeren ve 1,618 sayıları ile ifade edilen bu oranı **Terzi Babam**da nasıl ve ne şekilde izah edebiliriz.

Önce bu oranı hissiyatımızla yani **Terzi Babam'ı** görerek ona yaklaşarak onun görünen vücûdunda bulabiliriz. Zira Kâ'be'i muazzama'yı ve daha sayısız nesneyi kuşatan bu oran en belirgin ve yaygın olarak da Kâmil İnsân vücûdunda sergilenmektedir.

O en mükemmel bir tertip ve güzel sûret üzeredir. Organlarının birbirine uyumunda bir mükemmellik görülmektedir. Ten letâfeti, kibarlık, sevimlilik, güler yüzlülük, güzel seslilik, toprak rengini andıran beyaz tenlilik, hoş kokulu olması, açık ifadeli olarak hoş konuşması, diğer tutum ve davranışlarında güzel muamele sahibi olması, orta boyluluk, güçlü ve kudretli duruşu v.b gibi özelliklerle vücûdunun dengeli ve ahenkli bir tasarımıyla yani altın oran kuralı ile zuhur ettiğini göreceksinizdir.

Az yukarıda **Terzi babam'a** atfen sıraladığım bu görüntü sadece zâhiri olarak dahi fark edilebilir. Peki acaba altın oranın simgesi ve anlatımı olan 1,618 e nasıl ulaşabiliriz.

Kûr'ân-ı Kerîm'de fussilet Sûresinde geçen bir Âyette **(kitabün merkum)** yani *(o rakkamlanmış kitaptır)* buyurularak rakkamların ne kadar çok bilgiyi ihtiva ettiği görülebilmektedir.

1,618 olarak karşımızda duran sayıyı incelersek.

Önce 16 sayısını görürüz ki o sayı ebced hesabında **Necdet** olan **457** in kendi içindeki toplamı demek idi. Bu konuda ki bilgiyi **(Terzi Baba 1 kitabı,)** ilgili bölümde bulacaksınız. 1,618 sayısını yine kendi içinde topladığınızda **1+6+1+8+=16** Ettiğini onun da Arapça ve ebced yazılımı

ile Necdet olan **457** sayısının kendi içindeki toplamı olan **16** sayısı olduğunu belirtelim

Yine bir başka sayıda **61**Hatırlarsanız bu sayıda Türkçe alfabedeki **Necdet** in yazılışı idi.

Yine **1,618** sayısına çok dikkatli bakarsak **618** sayısı görürüz. Bu sayının içine gizlenmiş olan **61-8= 53** olarak karşımızda **Terzi Babam**'ın özel şifresi olarak yer aldığını görmekteyiz.

Yine **18** sayısının **18** bin âlem demek olduğunu görebiliyoruz.

En baştaki **1 sayı** ise bütün meratibi İlâhiyye'yi kuşatan Ahadiyyet-i remzetmektedir.

Bir başka çalışmamız ise Kûr'ân'ın baştan ilk Sûresi'nden ilk Âyet'ten itibaren Âyetleri'ni sayarak ve toplayarak **1618** _rakkamına gelince durdum. Şöyle bir sonuç çıktı. Yûsuf Sûresi Âyet 22 de 1,618 e ulaşıyordu.

Ulaştığım bu Sûre ise yani Yûsuf Sûresi nüzül yönünden Kûr'ân'ın **53**,cü Sûresi idi. **1618** altın oran sayısının kûr'ân'ın nüzül yönünden **53**. cü Sûre ve Âyeti'ne tekabül ettiğini gördüğümde hayret etmedim, çünkü eldeki tüm veriler zâten buna işaret ediyordu

Ancak.....nüzül sırası **53** olan Yûsuf Sûresi'nin **22**, ci Âyet-i de mealen bütün bu ifadeleri âdeta destekliyor. (Yûsuf 22.) **(ona bir hüküm ve ilim bahsettik, işte Muhsinleri böyle mükâfatlandırırız.)** beyanıyla altın oranın isabet ettiği **53**. cü kendi şifresi ile kendi hâli bizlere çok güzel ve lâtif olarak ikram ediliyor.

Yine altın oran değerini anlatan **1,618** sayılarını Kûr'ân alfabesini önümüze açarak değişik bir araştırma yapalım. Acaba bu sayılar hangi harflere denk gelmektedir, vede ortaya başka hangi oluşumlar çıkmaktadır.

1. nci harfElif. **1,618**

6. ncı harfha.

1. harfyine Elif

8. nci harf.....dal

Sayıların tekabül ettiği harfleri yan yana okuduğumuzda **AHAD ortaya çıkıyor. Ahad'a bir mim ilâvesi ile de AHMED TECELLİ EDİYOR.** Ahad ise. 1. 6. 8. nci harflerden yani **elif, ha, ve dal,** dan oluşuyor. Rakkamsal olarak ise **13** ediyor. **13**.....hakikatül Ahadiyyet-ül Ahmediyye dir. Kısaca bütün mertebelerin kaynağı ve zuhur mahallidir. Ahad'a **13** e, bir taayyün **mim**'i ilâve edildiğinde de **Ahmed** oluşur ki oda **53** rakkamının mânâsında gizlidir. O halde bu taayyün âleminde Ahad (**13**) **Ahmed**'dir. onunda rakkamsal değeri **53** tür (**Terzi Baba, özel şifresi.**) Ahad **13**... **Ahmed** in (**53**) taayyün (**mim**) inde zâhir olmuştur. Cihanın bütün varlıkları da taayyün (**mim**) i ile **Ahmed (53)** te müstağraktır.

Altın oran ifadesinde karşımıza çıkan bir başka husus ise **B** harfi oldu. **1,618** in üzerinde çalışırken **B** Arapça Kûr'ân alfabesinin 2, ci harfinin ebced sayı tablosundaki tüm değerlerinin **618** sayısını verdiğini tesbit ettik. Şöyle ki.....küçük ebced, en küçük ebced, büyük ebced, en büyük ebced şeklinde mâlûm tabloda harf değerleri vardır. **B**.....harfinin bu tabloya göre **2+2+3+611= 618** ettiğini görüyoruz. **1**baştaki **elif** harfinin ifadesi olup, **618** de, **B**, harfinin değerinin sembolü olup böylece **elif** ve **be** harfleri ile **1,618** altın oran değerini yansıtmış olmaktadırlar.

B, harfi şekil bakımından incelendiğinde görülecektir ki, bütün âlemin yükünün tutan, çeken kendinden sonraki harflere miktarınca aktaran bir harf tir. **B** harfinin ise altında bütün yükünü sırtlayan nokta vardır. O nokta ise Kâmil İnsân'dır. Noktadan yayılan açılım ismi hası, ALLAH olanın kuvveleridir isimleridir. Seyri sülûk yolunda sâlikte **B** harfi ve altındaki nokta keşfi açılmaz ise İnsân-ı Kâmil'in ilminden istifade edememiş olur ki Kûr'ân da zâten (**ikra bismi**) diye başlarken **B** sırrına atıf yapıyor.

Sonuç olarak mevzuyu daha fazla genişletmeden

diyebiliriz ki, altın oran ifadesi hem sayısal hemde manasal olarak sizlere sunmaya çalıştığım vechiyle **Terzi babam**'da da zuhurdadır. O nun mânevi yolunu sürdürenler öğrencileri talipleri, bu Kâmil velî'nin ışığını ve nurunu hem Türkiye'nin hemde dünyanın çeşitli illerine ve coğrafyalarına ulaştırmaya gayret etmektedirler.

RE: BİR HİKÂYE BİR ÇOK YORUM.

E..... K..... 7 Nov 2011 11:14:17

Aleyküm selâm E..... bey kardeşim gönderdiğiniz dosyayı aldım güzel olmuş teşekkür ederim. Ancak daha kolay anlaşılır olması için müdahale kasdi olmadan, metne birkaç kelime ilâve ettim. Cenâb-ı Hakk feyzinizi arttırsın İnşallah. Herkese selâmlar hoşça kalın. Efendi Babanız.

El hamd.

RAHMÂN ismi ile (izâfi) MAHLÛK ettiğine, kendini **KÛRB'ÂN** (yaklaşdırıp- kurbiyyetinde ki tecelli ile tevhid) edip,

RABB ismi ile (mutlak) MAHLÛK ettiğini, de kendine **KÛRB'ÂN** (yaklaştıran- kurbiyyetinde ki zuhuru ile Tevhid) eden Allah'a mahsustur.

El hamd

RAHMAN ismi ile MAHLÛK ettiğine, kendini **KURBAN** edip

RABB ismi ile MAHLÛK ettiğini, kendine **KÛRB'ÂN** eden

Allah'a mahsustur.

RE: TEŞEKKÜRLER TERZİ BABACIĞIM

Ke.... Şe.... 20 Nov 2011 22:22:19

Teşekkür ederim K..... kızım. Sen bana "Teşekkürler **TERZİ BABACIĞIM**" demişsin bende sana o yüzden kızım dedim. İlgine teşekkür ederim Cenâb-ı Hakk daha nice feyizler ihsan eder inşaallah. Takılarının yakıştığını tahmin ediyorum mübarek olsun. Hayırlı geceler hoşça kal. **Efendi Baban.**

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHÎM

Ellerinizden öperim. **Terzi Babacığım;**

Gönlümün ve dilimin birleşerek zikrettiği "**Rabbi zidni ilma**" duasıyla gezerken bahçenizde ki bir nefeslik molam da, tezgâhınızda ki incilerle büyülenip süslendim, takıp takıştırdım, yakıştırdım.

Hazmettim.

Şükrettim

Sizlere Dua Ettim.

Haberdar etmek istedim.

Ellerinizden öperim.

K..... Ş....

R..... Ş..... HANIMIN ZUHURATI

N.....m..... 30 Nov 2011 19:19:29

Hayırlı akşamlar N..... kızım mail-i ni aldım, ellerine sağlık zahmetler olmuş ibretlik bir zuhurat görülmüş. Herkese selâmlar Nü.... annenin de selâmları vardır. Hoşça kal Hayyat Baban.

Hayırlı akşamlar **Efendi babacığım**, Nü..... anneciğim,

C. Hakkın bizlere sizin kanalınızla açtığı kevser ırmağınızdan faydalanmayı hep sürdürür inşallah. Kıymetini bilenlerden oluruz. Ş..... hanımdan bugün zuhuratını aldım. Size mail yazma sebepim çıktı. Ne mutlu bana. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Dualarınızı, himmetinizi bizlerin üzerinden ayırmayın. hayyat kızınız.

(ödevim için yazdığınız "*oldukça güzel olmuş*" sözünüz ikram oldu bana. Allaha hamd olsun. ene ehubbüküm lillâh....)

ZUHURAT:" Elime ansiklopedi gibi bir kitap verdiler. içinde zamanın sultanları varmış. Açıp bakmaya başladım. Havva validemizden günümüze kadar hanım sultanların büyükleri varmış. Resimleri ve altlarında onları tanıtıcı yazılarıyla birlikte. Resimler siyah-beyazdı. Ortalarına doğru Nü.... annemin resmi vardı. O renkliydi. Hatta beyaza yakın krem renginde. Kitabın tam orta kısmında idi. Başında fotr şapkası vardı." Uyanınca hayret ettim. Zamanın sultanları ile annem aynı ansiklopedide idi. Ve gözümün önünden hiç gitmedi." Saygı ve sevgilerimle kızınız Ş..... Ö....."

RE: BAZI HALLER

N..... M..... 8 Dec 2011 10:41:18

Hayırlı günler N..... kızım yazıların diğer kardeşlerinin de tercümanı olarak güzel olmuş, ellerine diline gönlüne sağlık Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşallah. Hoşça kal kızım herkese selâmlar, Nü.... annenin de selâmları vardır. Hayyat Baban.

Hayırlı akşamlar **Efendi babacığım** ve Nü.... anneciğim, Bu risâleyi yazmamın sebebi sizlerin gidişinden sonra kardeşlerimde ve bende tezahür eden halleri yazmaktır. Öncelikle ellerinizden hürmetle öpüyorum. Kardeşlerimin hepsi şifahi olarak intibalarını söylediler ama yazma konusuna gelince bir türlü olmadı. Ben de hepsinin vekili

olarak hem kendi adıma hem de onlar adına bu yazıyı kaleme alıyorum biiznillah.

İlk önceleri (sizler gittikten hemen sonra) nasıl olduğunu anlayamadığımız lâtiflik vardı. Adeta **“biz senin sırtından yükünü kaldırmadık mı”** inşirah/2 Âyeti'nin zuhuru gerçekleşmişti. Âlem daha netleşmişti. Okuduklarımız daha kolay açılıvermeye başlamıştı. Aslında bazı hallerimiz vardı ki bu sizin yanınızda da fark ediliyordu. Mesela; sohbetiniz de men'iyet ve şey'iyete dair her şey düşüyordu. Sanki sadece siz ve kelimeler oluyor ve mânâ denizinde yüzüyorduk. Günlük hangi sıkıntımız varsa değerini yitiriyordu. Sohbetten çıkınca dünya işlerimiz daha kolaylaşıyordu. Ya da önemini yitirdiği için basitleşiyordu.

Sonra acele etmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Zaman eskisi gibi yavaş akıyordu. Bu yüzden sizin himmetinizle sanki anlamamızı hızlandıran nefes-i rahman üflenmişti. Bu defa da **“biz senin göğsünü açmadık ?”** Âyetini yaşadık.

Şimdilerde ise kendi hâlimden bahsedeceksem, sekinelik mevcut. Sohbetleriniz daha önce bizlerde kurduğunuz mânâ evlerimizi celâl tecellilerine karşı mukavemetli kılıyor. Depreme dayanıklı hâle getiriyor. Eskisi gibi çok üzülüyor ve sevinmiyorum. İtidalli bir hal var. Kardeşlerle sohbetlerimizde hayale yer verilmeyen sözleriniz kaynak oluyor. Sizlerden daha doğrusu sözlerinizden bahs etmeden bir sohbet geçirmiyoruz.

Bir de herkesin birleştiği bir mevzu var ki ilginç; *“kafamıza bir soru takılmışsa ve sohbet kayıtlarınızdan birini dinliyorsak cevabını almış olmamız.”* Bu C. Hakk'ın bizleri siz yanımızda olmasanız da yine sizin elinizle yardım gönderdiğini açıkça gösteriyor.

Bugün bir kardeşim telefonda **“ablacığım Efendi babam'ın sözlerini kişiler hangi mertebedeysen oradan anladığını anladım. İnşallah mertebem ilerlediğinde daha geniş açılımlar olacaktır”** şeklinde kendine ait çıkarımından söz etti. C. Hakk sizleri senede iki defa aynel yakîn olarak müşahede ettirmesi bizlerin davranışlarına a'yar getiriyor.

En azından kişiler ve şeylerin yerini ilm-i İlâhiyye'nin alması bakımından. Bugünkü "mesnevi" sohbetinizden aldığım notla bu küçük mailimi bitiriyorum.

"Nefsin sıfatları kendi kendine kopmaz. İ. Kâmil kestirebilir. O'nu bulunca emrini tut. Sıkı tut. Hüviyet-i İlâhiyyeden bir yardımdır. Tevfik-i Haktandır. C.Hakkın seni kendi tarafına çekmesidir." Sizin ve anacığımın mübarek ellerinden öpüyorum.

N..... N..... kızınız.

RE: 73, YAŞ:

S..... S..... 18 Dec201110:34:05

Hayırlı günler M.....çığım zuhuratın güzel, oldukça aslına uygun görmüşsün, İnşallah bir gün fiziken de gider oraları görürsün. Cenâb-ı Hakk feyz ve bereketini arttırsın. Herkeze selâmlar hoşça kal Efendi Baban.

Hayırlı Akşamlar, Hayırlı Cumalar olsun **Efendi Babacığım**, Şiirin mükâfatını aldık Şükründen âciziz, Çok şükür...

15-12-2011

Mânâ da; Bir otobüs yolculuğundayım, otobüs bir yokuştan aşağı iniyor. 10 dakika mola diyorlar. Bir düz alana geldiğimiz zaman bakıyorum, önümden işyerindeki arkadaşım Ek..... Ko... var. Hızlıca sokak arasından ilerliyor.. Takip ediyorum. Kâ'be'nin dış kapılarına gelmiş. Hangi dış kapı tam bilmiyorum.. Kâ'be'den içeri giriyorum.. Kâ'be'nin sütunlu olan dış alanına ulaşıyorum.. Şeriat köşesi tarafındayım.. İnsanlar orada bekliyor.. Beyaz üstü açık mermer alan bom boş. Koşar adım ilerleyerek Hatim'e geldim, duvardan atlıyarak Hicir ortasında Şeriat Tarikat arasında namaza durdum..

Bu hesaplama sistemi iyiymiş. Bundan sonra evlâdınız

da dener inşallah..74+47= 121, 121-(7+1 **Necat**)= 113
Besmele-i Şerif, 11,12,13= 11+12+13= 36 eder.. Biraz
daha aşağı geldi..

Doğru söylemişler İfran Ehli Her dâim (Allah) ve
Muhammediyyet mertebesi ile Câmi ve Bâkidir.. Ves'selâm
Herkese Selamlar..Hürmet ve Muhabbetle, Nü.... Anne ve
Necdet Babamızın ellerinden öperiz.

RE: 74, YAŞ:

Necdet Ardıç 16 /12/2011

Hayırlı günler Hayırlı cumalar, M....çıgım,
sağolasın ellerine diline sağlık teşekkür ederim, şiir
güzel olmuş, yaşıma bir sene daha eklemen
gerekecek çünkü (74) e girdim, aslında tersinden
bakarsak (47) ederye işte öyle bir şey. Aslında hiç
biri de değil, irfan ehlinin yaşı başı olmaz demişler.
Herkeze selâmlar hoşça kal Efendi Baban.

Hayırlı Geceler **Efendi Babacıgım**, Hz. Şehâdete
gelişinizin 74. Seneyi devriyesini tebrik ederiz. Cenâb-ı
Allah'ın bu lütfundan dolayı aciziz.. Bu günün anısına
Erzurumlu Fakir Ali Rıza'nın Hazmi Babam Rahmetullahi
Aleyh için yazmış olduğu şiiri, Anlayabildiğimiz ölçüde
Hazmi Babam ve Nusret Babamın da yad ederek biraz
kısaltarak yorumlamaya çalıştık..

Herkese selâmlar, Hürmet Ve Muhabbetle Nü.... Anne ve
Necdet Babamızın ellerinden öperiz.

Erzurumlu fakîr ... Ali Rıza.

Rahmân'ın Nuru İlâhisi ve Hakikati Muhammedîsinin
Velâyetisin Muhammed Hazmi.

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahdete Sahibsin Hu'nun Kulu

Fûsus'unun Diline Sahip Olunmaz, Senin Muhammed Hazmi.

Fenâfillâh, Bekâbillâh makamın mı? Hakikat'ul Ahdiyyetul Ahmediyyetin Zâtının Hû'susunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis'ini Hamdıyla Övüp Dost İnsan etmiş.

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetinde Eniyyeti Alâk, Mirac etmiş.

Hakikat'ul Ahdiyyetil Ahmedinin Hu'sunun Gülü **Necdet**'in Vahdetinin Kesretine, yetiştin Yetmişikinde Ey İnsân-ı Kâmil.

Zatı, Furkanı, Hakikati Marifet-i Nefsinde Cemâl ve Celâl Eli İle Sıfat-ı İlahi İle Tevhid Eyledin.

Hakikat-i Muhammediyenin Elif, Lâm, Mim'inden Habirsin, Kâ'be'dir Gönül Âlemin, Vahdetin Nur-i Muhammedisi'sin

Hakk'ın Sâkisi, Sahiptir Tevhid Atına, Hakikati Muhammedinin Vahdetinin Yakın İnsân-ı Kâmil Nayisini Bil?

Hakikat-i Muhammedin'in İzinin Ahmedisin, Hu'nun Uluhiyyetinin işi **Necdet** Müjden eline gönderilsin.

Hu'nun uluhiyyeti Ahad İfşa olundu İnsanlara Memhet Hazmi'nin Vahdetinde.

Hakikat-i İlâhiyyin Eniyyetinin, Hakikati Muhammedi 18000 âlemin kesretinin Vahdetini açtın.

Özün gayriyyetinde dürüldü, Hakikatul Ahdiyyetul Ahmediyyenin Hûsu'nun eri.

Eniyyeti, İnsân Rahmân, Rahîme, Tevhidin Ulûhiyyet-i Telkinin, Nur-i Muhammedi dünyanın sırrı.

Küllü hu Vallahu oldu, Muhammedi Şekilân, Hu Muhammed (s.a.v.) Gizli Sırrı Ayan beyan.

Hakikati İlâhi Teknesi, her defa Nuru Muhammedi Teknesinde göründü.

Hû Rahmân Ahad esmânın sırrı Hu Ulûhiyyet ateşi çiçeklerin tomurcukları oldu.

Hakati Muhammedi'nin mânâsı, Nuru Muhammedi olarak her mertebeden zuhurda gayriyette dürüldü.

Hakikati Muhammed-î, Ahad olan Ahmed de sıralıdır. **Necdet Uşşakî**'den çıktı nice Nur-i Muhammed-î Mânâ...

Hüviyeti Tevhidi Ef'âl ile Hazreti Şahadette Hayy ile Nuru Muhammed-î nin her mekânda ışıktan görünmez oldu.

Hu'nun nice mânâları Nur-i Muhammed-î'nin gayriyetinin ayniyetinde gizlidir. **Necdet Uşşakî**'den yayılır Elif'in nice gizli mânâları..

Hû'nun Ulûhiyyeti, Hüviyyetinde ve Eniyyetinde iki olur, Rahmân Rahîm'inde, Elif, Lâm, Mim olan İnsân-ı Kâmilin Ulûhiyyetini över.

Eşrefi Mahlûklüğün tahakkuku Hû'nun Rububiyyetidir ki, Hakikatin kâfî'nin şefaati, eridir insân.

Hakik'i sevgilinin gayriyyetinin vahdetinin sıfatlarını bizde İnsân, göresin.

Ahmed'in, Ulûhiyyetine eren, Sen olmasaydın âlemleri halketmezdim'e erendir, Muhammed (a.s.) Tevhidi'ni açandır Veliyi Mutlak.

Hakikat-i İlâhiye deryasının sırrını eniyyeti bilendir, Muhammedin Zâtının Kapısının **Babası'dır Hacı Necdet Uşşakî...**

Ayniyettir An, Muhammed A.S Murad'ına, Hakikati Muhammediden, Hû derdi.

Hu'nun Hakikat-i Muhammedisinin entarisine, Lâ'nın yokluk aynasından bakan anlar, Ahmedi Hakk gayriyette ördü.

Hakikat Deryasının ısrarıdır, Zâtına Hakikati Muhammed-î nin Nuru Aynasına Hû doldu, Hüve'sinin Teklik eli Nuru Muhammed-î..

Sevgilinin kapısı, Hâkikat'ul Ahmediyye yi nida eden,

Sabreden Ahad Can'ın Nurunun özünü bulursa bir can.

Necdet Ardıç Uşşaki Hu, Rububiyetin delilisin sen, özün ayn'iyettir alemde,

Nuru Muhammed-î'nin Elif, Lâm, Mim'î, Rahmânî'dir, Bizim **Necdet Ardıç Uşşaki**'nin canları.

Necdet Ardıç Uşşaki'nin özünün canân-ı bulan, **Necdet Ardıç Uşşaki**'nin Garyriyyetin ayniyetinde özü bizim ile.

Gayriyyetin Ayniyetinde Ulûhiyyet görünür Sevgilidir Mevlâ olan Muhammed evlâ.

18000 âlemi temiz gören, İnsân-ı kâmil ile örmez arasına âlemde gayriyyet.

Vahdeti rehberdir bize, Cümle vücûdu sevgilinin âleminden görünür.

18000 âlem eniyyeti Hû Ulûhiyyetin Rububiyeti olur, Sen Ulûhiyyeti açansın Hâkikat'ul Ahadiyyetinin Nur-u Muhammedi yolusun.

Muhammed Hazminin eli Kul Hû gülünün kokusu idi. Gönül gülü, senin fesin, gayriyyetin baharını tattı..

Nusret'in Muhabbeti Vahdet deryasına derk olundu, Hakikat-i Muhammedi Allah, Allah nidası ile dalgalandı..

Kul Hû Muhammed S.A.V, Kul Hû Muhammed S.A.V, Uluhiyyet izzetimi tarttı.

Rehberidir fahrin ile Vahdeti'nin **Necdet Ardıç Uşşaki**, Elfi, Elfi harflere Nur-i Muhammedi ile üfler..

Eniyyetin Celâl-i, takiptedir kâtip kurbiyettekilere, Kul Hû okudum, eniyyetimi tararken, Muhammed'in (s.a.v.)

Hakikat kapsının Fettahı Ali Aslanının yelesiyim dikkat, Nefsini un etmiş, bezl etmiş.

Hakikat-i Muhammed-î'nin eli tevhidine müşâhid. Tevhid-i açarak, Nuru Muhammed-î yeleğim ile faaliyetim.

Açsın sînenin Ulûhiyyetini, kiskandırısın Ahmedin gül kokulu

zâtının terini, Hakikati Muhammedin'in evi Allah.

Necdet Ardıç Uşşaki, Üç adın, Gayriyyetin ayniyyetinde
İsâ Mesih, İnsân-ı Kâmil senin Râd'ın.

Eniyyetin Tevhid pazarı, Vadetin Ulûhiyyet eli, Nur-u
Muhammed-î rehberin, hû Ulûhiyyet için.

İfşâ olsun ikilikte nimetlerin, Ahmed-i Muhtar.Nur-u
Muhammed-înin çıplaklığında süz özünü, sözünde.

Necdet Ardıç Uşşaki'nin ayn'ının özü için olsun,Hakikat-i
Muhammed-î ile oturanın damı, Gönlünün hû eli.

gayriyyetin Ulûhiyyeti'nin sinenin, Hû'nun Hakikat-i
Muhammed-î evinde, Vahdet şarabı İnsanın Ulûhiyyeti
içilsin..

Nur-i Muhammed-î'nin ehl-i dertlilerin gönülerinin erisin,
Sen sevilen ol her dâim Ahmed..

İki İnsân-ı Kâmilde, Nur-i Muhammed-î, Kul Hû'yu oku
İnsân olasin..

Necdet Ardıç Uşşaki, Özün hâ olduğu için, Vallahu zâtı'n
rıza kapısı.

Arzuhalim hû, kalbimin bal eli, 18000 âleminde çokça
hâtıram.

Hakikat sen Azim, 13 eyler, Hakikat-i İlâh-î Güneşinin duhâ
eli.

Sekiz cennet vahdet mecmual'ün hû olur Allah dâim..

Hakikati İlâh-î Güneşinin ziyası, Ahmed'in eniyyetinin alkışı
bütün açıklığıyla ne diyor?.

Ahmedin tahakkunu hisset ikiliğin bâri'sinden gözetir
ziyasıyla.

Muhammed'in (s.a.v.) Necm yıldızı gayriyyetin özü, Hakikat-i

İlâh-î güneşi Nur-i Muhammedi yolda bâri ile tasvir eden
rehberdir.

Hakikat deryasının Necm-i, **Necdet Ardıç Uşşaki** fakirincan-ı canânı'dır.

Bizim kutluluğumuzu arza yele eyledim, Râzıdır, Nuru Muhammedi'nin Nuru.

Nur-i Muhammedi'nin tam hatmeyledim Ahmed, Ziyâni a'dem'in yokluk kalemi yazamadı.

Rahman Ahmed'in elinin Nuru, Vahhdet Ridan Ahmed, 41 Necm'in başıdır, **Necdet Ardıç Uşşaki**.

Allah'a emânet olunuz.

El-Fakîr Mu..... Ca..... UŞŞAKİ.

RE: İTHAF

N.....M..... Fri, 23 Dec 2011 10:54:21

Hayırlı cum'âlar N.... kızım. Yazına ancak bakabildim güzel olmuş eline diline gönlüne sağlık, Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşallah. Sohbetlerden faydalanmalar oldukça, bizde boş konuşulmamış olduğunu anlıyoruz. Anlayanlar olunca da Rabb'i mıza şükrediyoruz. (Heze min fazlı Rabb'î) İthaf ettiğin bu yazını genel dosyama aktaracağım gibi, birde özel (*istişare dosyası*) na da aktaracağım sağolasın. Sohbetinde de belirtildiği gibi bu âlem âhirete nazaran sınırlı olduğu halde tecelli çeşitliliği yönünden çok geniştir. İnşallah bu çeşitlilikten azami derecede faydalanırız. Evvelâ A..... beye evlâtlara sonra sana ayrı ayrı selâmlar olsun Nü.... anneninde herkeze selâmları vardır. Hoşça kal kızım hayırlı günlerin olsun. Hayyat Baban.

Hayırlı günler olsun **Efendi babam** ve Nü.... annem, ellerinizden hürmetle öpüyorum. Bugünkü çarşamba sohbetinden sonra içimde **inşirah** oluştu. Ve aşağıdaki yazıyı yazdırdınız. S..... kardeşim "*burada aynel yakîn*

olanlar yarın ne olacaklar" diye size sorunca anladım ki, kardeşler aynı mecrada yüzermiş. zîra siz sohbette ilmel yakın olanlar, aynel'e geçecekler diye buyurduğunuzda içimden o soruyu sormak gelivermişti. Allah razı olsun sizden, oradan... Bizlere çarşamba akşamları ilim sunuyor-sunuz ama sohbetten sonra halimiz de değişiyor. Kaliniz bizde hâl oluyor.

Allah sizin sohbetlerinizden anlatmak istediğiniz mânâ ne ise o şekilde anlamayı nasip etsin inşallah babacığım. Tekrar anneme ve size selam ve hürmetlerimi sunar ellerinizden öperim. sizleri çok seven Hayyat kızınız.

"ELEM NEŞRAH LEKE SADREK" (94/1)

"Biz senin göğsünü –sadrını-açmadık mı?"

"EVET AÇTIN YA HZ. ALLAH !" cevabını vermek lâfzen kolaydır. Ancak, Allah (c.c.) bize sorarsa! "sen göğsünü açtın mı?" Diye, işte bizim için o cevabı vermek biraz zordur. Kapalı ve âdeta kilitli tuttuğumuz sadr-göğsümüzün kapı menteşelerini ilgisizlikten paslandırdığımızdan dolayı açılması biraz zaman alacaktır, ancak eğer açılabilirse oranın ne kadar geniş bir saha olduğu görülecektir.

Sadrı açılanlar deniz kadar engin olur zira. İçine ne girerse girsin sıkıntı yoktur. Dert de bitmiştir. Sadr her iki âleme açılan penceredir. Önceleri şehâdet âlemine bakar ve sadece bilir. Ama açıldığı vakit bilirken görür, görürken bilir. Denize dalmak fânîlik kabiliyetini oluşturur. Geçmiş-gelecek yitirilir. Hâl ehli olmaya başlar.

"Hâl'de yaşayan müşâhede namzedidir" buyurmuşlar. Henüz namzet, aday. Israrlı olursa kabul edilecek ve denemeye tabi tutulacak. Geçmiş ve gelecekte ok atılıp, "an'da" yaşamaya zorlanacak. Okları çıkaracak, yaralarını saracak. Sonra okları hissetmemeye başlayacak. Ama mutlaka oklar olacak. Niye mi??Ancak dünyaya ait yaşananlardan İlâh-î hakikatlere geçilir. Hissederek, yaşayarak, ibret alınarak genişlik sağlanır. Nefs celâl'in mazharıdır, ruh ise hakkın cemâlinin mazharı. İkisinin birleşiminden bir

ayna hasıl olur ki veled-i kalp denir. Hatta GÖNÜL de diyebiliriz. (Nusret Tura)Celâl oklarının tesir etmediği saha, göğsün açıldığı sahadır. Her mertebede göğüs farklı açılır. Eğer dünyaya açılırsa daralırız ve sıkıntı kaplar içimizi. Fezaya doğru çıkma şuuru dinginlik verir. Kıpırtı kalmaz. Deniz sakinleşmiştir. Bu hal; önce boşluk sonra sıkıntı sonra da hoşlukla olur. Bir şeyin eksikliğini duymazsak aramayız. Bulduğumuzda nice sıkıntılarla anlamaya çalışırız. Geldiğimiz nokta hoşluk olmuşsa ilm-i İlâh-î başlar.

İlim ancak gönlümüzden haberdar olmaya başladığımızda gelir. Ruh-hakikat âlemi dirilik âlemi'dir. Fenâ'dan sonra ilim başlamalı, artmalı. Yoksa noksanlaşmaya mahkûmdur. Etkilenmemek, fânilik ilmin başıdır. Namaz bir bakıma fâni olmanın işaretlerindedir. "Ashâb-ı Kirâm sordular:-Ey Allah'ın Resûlü! Göğüs açılır mı? -Evet. -Alâmeti nedir? -aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlıktır."

"VE YÜKÜNÜ İNDİRİP ATMADIK MI?" (94/2)

Peygamberimiz için elbette bizde bulunan öfke, kin, kızgınlık vs. duygular olamaz. C.Hak Fetih Sûresi 2. Âyetinde "Allah senin günahından geçmişini ve geleceğini bağışlayacak" böyle bir günah yükünün olmadığını buyurmuştur.

Âyet-i kendimize döndürüp bize ne dediğine bakarsak; sadrı açılan kişinin sırtından nefis yüklerinin düştüğüdür.

"Kİ O SENİN BELİNİ BÜKMÜŞTÜ" (94/3)

O nefis yükleri öyle belimizi büker ki gerçekten fitık, bel kayması, gastrit, ülser, kanser... olmak işten bile değildir. Kıyl-u kaller, dedi-kodular geçmişten haber verirler. Ya da geleceği sıkıntıya uğrattırlar. Belimiz bükülür de bükülür.

Denizler dururken havuzda niye yüzüyoruz? Ki o havuz kirleniyor. Duygularımızın son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Yoksa zehirler. Dışarıdan aldığımız en ucuz maydonozu bile evirip çeviriyoruz. Ama gönlümüze giren sözlere filtre koyamıyoruz. Koyarsak ancak "müşahede ehli

namzedi" olacağız "Bu yüklerle seyr müstatildir yani düz yolculuktur. Uzaklık içinde uzaklıktır. Yükler atıldığında seyr müstedir olur. Dairesel. Yakınlık içinde yakınlıktır. C.Hakk kendi gönlün içinde aranıp, bulunmasıdır. Tecelli nefiste olur, dışarıda değil. Dışarıda işaretleri izlemelidir. İlmel yakınlık sağlar. Gönlümüz açılmaya başlayınca kâinat düşer." (İmâm Rabbani/maarif-i ledünniyye) Tek derdimiz HAKK olursa diğer dertler kendiliğinden düşüyor biiznillâh. Zaman mekân da düşüyor....

Yani; "Varlık tılsımı bozulmadıkça hakikat definesi bulunmaz." (Karagün dostuyum kitabı, Nusret Tura)

(Not: bu yazı **Terzi Babam**'a ithaftır.)

RE: 26

C..... P..... 27 Dec 2011 23:56:41

Hayırlı akşamlar M.....çığım bu mail-i ni de aldım güzel olmuş ellerine gönlüne sağlık, Cenâb-ı Hakk ihtiyacın olan irfaniyyet ve mânâ genişliğini nasib etsin İnşallah. Sakın ha mahviyyetten ayrılıpta gönlüne bir nefsâniyyet gelmesin. Bütün bunlara (heze min fazlı rabb-î) der geçersin, çevrene de bu Âyet-i Kerîme'yi telkin edersin. Herkeze selâmlar hoşça kal Efendi Baban.

Hayırlı Akşamlar **Efendi Babacığım**.

Necdet Babamızın "heze min fazlı rabb-î" sözü bâki olarak kulağımızın küpesi, mahviyyet hâlinin de başımızın tâcı olmasını Cenâb-ı Rabbül Âlemîn'den Niyaz ve Rica ederiz. Hakkın âleti olan Fakire kazandırmış olduğunuz bu hasletlerin Şükründen aciziz. Size olan Şükran ve Teşekkürlerimizi, Rabbimin denizleri Mürekkep, Melekleri kâtip olsa yazmak ile bitmez.. Herkese Selâmlar, Hürmet ve Muhabbetle Nü.. Annemiz ve **Necdet Babamızın**

ellerinden öperiz.

RE: **Efendi Babam**

S..... S..... 31 Dec 2011 11:07:37

Hayırlı günler M.....çığım, sağolasın şiirin güzel olmuş ellerine diline sağlık. Yılbaşı hediyesi oldu, Herkeze selâmlar Nüket an..... de selâmları vardır hoşça kal, zâhiren hayırlı senelerin olsun İnşallah. **Efendi Baban.**

Hayırlı Geceler **Efendi Babacığım,**

Rabbimin Lütfuyla bir tanede sizin için yazdırıldı.

Şükründen âciziz..

Hürmet ve Muhabbetle Nü..... Anne ve **Efendi Babamızın** ellerinden öperiz.

Efendi Babam

Hakikat-i İlahi deryasının kapısıdır..

Rububiyetin Faaliyyetinin yakînindir.

Vahdet-in Tekliği ile Cemâlin faaliyyettedir.

Sâhiptir Rahmânın Ahmed-i delili olan Ahaddir..

Vasf-ı Sâfiyyettir, Aslı Vahdetinin Ufuklarındadır..

Hakikati Zerk eyler, Hakkın Rızâ Kuludur.

Ey Yel! Ahad olan Ahmed Senden Râzıdır.

İbrâhîm Nebi Kalksın İster, Serdâr'ın Başıdır.

Efendi Babam'ın Kadrini bilen, Hakikati Muhammed-îdir.

Kadrinin hakikatının, tahakkuku eniyyetindedir.

Dem ve dem Rahmân'ın Vâhidiiyyetinde'dir..

Zâtında, Sıfatında Hakk'ın gayrisi yok, Hakkın eridir.

Gayriyyetin özünün Nurudur, Nurun Hakk elidir.

Murad'ın senin yolunun Güllerinin Aşık kurb'ânı'dır.

İbrâhîm Nebi Kalksın İster, Serdâr'ın Başıdır.

Allah'a emanet olunuz.

El-Fakîr M.... C.....

RE: zuhurat

S..... A..... 1 Jan 2012 15:30:37

Merhametine sığındığımın, selâmı üzerinize olsun. Çok uzun sürdü sizi bulmam. Gönlünüzün merhametinden gelen dualarınızdı duyduğum. Yolumu bulamadım korktuğum anda dualarınız buldurdu, kendime kendimi. Sarhoşluğun âleminde yaşarken çıkış kapısı arıyordum kendime aradıkça sarhoşluğuma takılı kalmıştım. Hangi kapıyı aralسام ayrı bir güzelikti yaşadığım, anlatmaya çalıştım yaşadıklarımı anlattımsamda. Tâki kulağıma güzel gönülden okunan (küm ümmü ma... diye bildiren gönülden, arayıp bulmaya çalıştım çıkış kapımı) çok zor oldu bulmam sizi. Umutsuzluğa düştüğüm anda, gönülden gelen zikrime, namazıma sarıldım. okuyorum öğrenmeye çalışıyorum eksikliklerimi tamamlamaya çalışıyorum. ârtık her kapıyı çalmıyorum, her gelen söz gönülden gelmiyor, bu kızgınlığa kırılmalığa girmek istemiyorum. biliyorumki her gelen cenâb-ı Hakk'tan adaletine sığınıyorum. âncak böyle bulabildim yolumu. Sizi görmeyi çok isterim, sevgiyle saygıyla ellerinizden öperim. Yazılarımda bir kusur varsa af edin câhiliğime verin. Saygılar.

RE: zuhurat

K.... E... S..... A..... 15 Dec 2011 00:42:41

Not= Hayırlı akşamlar bu gönderdiğim mail aşağıda ismi olan S..... kızımıza'dır, kendi verdiği adres ile göndereme-

dim hata veriyor gitmedi onun için size Gönderiyorum hanginize kolay gelirse iletirsiniz. Ve mail adresini kontrol etsin veya (hotmail.com) gibi yeni bir adres alsın. Herkeze selâmlar hoşça kalın **Efendi Babanız.**

Aleyküm selâm S... hanım kızım, Cenâb-ı Hakk hertürlü işlerinde kolaylıklar nasib etsin. Belirttiğin hallerinden iç bünyedeki muharriklerinin yavaş yavaş faaliyete geçtiği anlaşılıyor. Kemiklerinin titremesi, içinin yeniden düzenlenmeye başlamasıdır, sağ gözünden yaş gelmesi içindeki muhabbetin dışarıya doğru yol almaya başlamasıdır. Kulağına gelen seslere iltifat etme geçip gitsinler. İçinden zikreden senin hakikatindir onun da üzerinde fazla durma. Oğlunu kurtarmak için verdiği mücadele nafsî emmâre ile olan çatışmadır ki daha evvelce sende gizli olan bu güç çektiğin tesbihlerden rahatsız olduğu için seni kötü adamlar olarak tesbihleri çektirtmek için korkutmaya çalışmasıdır. Bu eksi güçle mücadele etmen güzel. Oğlunla birlikte çam ağacı ekmek yeni bir gönül bahçesinin oluşumuna başlamaktır. Kediye ezip geçmen güzeldir diyebiliriz. Daha sonra zuhuratında bazı hayvanlar görürsen onları da öldür korkma rû'ya-da öldürdüğün şeylerden mes'ûl olmassın. Hâlin yolunda güzel İnşallah dahada güzel olacaktır. Herkeze selâmlar Nü... anneninde selâmları vardır hoşça kal **Efendi Baban.**

RE: İNCİ TEZGÂH-I

Z.... U.... 6 Jan 2012 15:23:33

Hayırlı cumalar Z.... kızım. Bahsettiğin konu bir bakıma kişilere göre değişen bir konudur senin de dikkatini çekmiş. Bu husus zâhiri mâ'nâ da olduğu gibi değildir, o yazıyı yazan kişinin bir bakıma kendi anlayışıdır, kendine göre de doğrudur ama diğer yönden mutlak kural değildir. Sıfat metebesî itibariyle olduğu düşünülebilir, sıfat mertebesinde farklılıklar vardır. **(Allah-u Teâlâ VELİ kulunu kıskanır.)** sözünün izâhı, mâsivadan kıskanır yani kendinin dışındaki,

kimselerle hem dem olmasını kıskanır, çünkü ona bir dostluk vasfı vermişse bunun karşılığını ister. Şöyle bir söz vardır. **(Mâşuk yüzün tutmuş sana sen bakarsın öte yana)** işte bu Mâ'nâ da, gayrı ile ilgilenmesinden kıskanır demek istenmiştir. Diğer bir yönden ise Hadîs-i Şerîfte bildirildiği gibi. **(Benim velilerim kubbelerimin altındadır onları benden başkası bilmez)** İfadeside bir bakıma böyle ifade edilebilir. Ancak kıskanmakta bir vasıftır ve bir sıfattır. Zat metebesinde bunlara yer yoktur. Ancak burada kıskanmak değil korumak vardır. Kubbeler Cenâ-ı Hakk'ın isimleridir kendine has ismi o kulunu (gayr) lardan korumaktadır.

Şöyleki genel mânâ da insanlar dünyalık ihtiyaçlarının giderilmesi için dua ve yardım talep ederler nerde bir Hakk dostu olduğu zannedilen kimseler varsa onlardan bu düzeyde talapte bulunurlar. İşte Cenâbb-ı Hakk kendine tahsis ettiği kullarının bu tür maddi isteklerle rahatsız edilmemesi için onları gizler. Belki birazda bu husus yönüyle **"kıskanır"** kelimesini kullanmış olabilir. Eğer vaktim olsa idi o kitabı bütün bunların yorumları ile hazırlamak isterdim ama vaktimin darlığından bu mümkün olmadığından sadece metinleri vermekle yetindim bunlardan mânâlar çıkarmayı okuyanlara bıraktım. Cenâb-ı Allah **veli** kuluna **veli** ismini açar kıskanma bir tarafa **"vehhab"** ismi ile hibe eder. Ancak kendinden haberi olmayanların ise hiç birşeyden haberleri olmadığı gibi bu hususlardan da haberleri olmaz. Cenâb-ı Hakk bizleri kendinden haberi olanlardan eylesin İnşallah. Umarım bahsettiğin mevzu biraz daha açılmıştır. Bundan evvelki Mail-i ni de aldım oda güzel olmuş kızımızın ellerine sağlık. sağolsun Hekeze selâmlar hoşça kal **Efendi Baban.**

Efendi Baba İnci Tezgâh-ı kitabınının 50. sayfasında "Allah-u Teâlâ VELÎ kulunu kıskanır." Okadar kıskanır ki, onu kendisinden başka kimsenin tanımamasını istemez diyor. Veli esmâsı Allah-u Teâlâ'nın bir ismi olduğuna göre, o ismin kulunda faaliyete geçmesi ile Allah-u Teâlâ'nın yeryü-

zünde sâliklere yol göstericisi, gönüllere Allah aşkı tohumunu eken, mâsivâ'dan kişileri uzaklaştıran, kişileri Allaha yaklaştıran hatta Allah-ı tanıtan Hakkla Hakk olmuş İnsân-ı Kâmil'dir. Veliyy i ancak Veliyy tanıyabilir başka yolu yoktur mu? demek isteniyor. Kiskanmasıda, zâtını veliyy kulunda gizlemesi mânâsına'mı gelmektedir acaba.? cevabınız için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Z.... U....

RESSAM VE HAYVAN RESİMLERİ

Z..... U..... 6 Jan 2012 11:10:19

Hayırlı sabahlar hayırlı cumalar **Efendi Babacığım**.

Annemin ve sizin ellerinizden öpüyorum. N... Arkadaşımızın yazısını size gönderiyorum.

1. Kader Allahın takdir ve arzusudur, Allah'ın takdiri mutlaktır. Zamanı geldiğinde işlenen fiilde kazâ'dır.

Namazımızın rükü bölümünde hayvanların üzerimizdeki haklarını eda etmiş, onları da namazda ki rükü bölümünde hakka mirac ettirmiş oluruz. Hayvanlardan mânevi olarakta yararlanırsanız yenilen hayvanın ruh hali yiyen kimseye akseder ahlâkında zuhura çıkar, bu sebeple bazı hayvanların yenmesi yasak edilmiştir. Peygamber efendimize, güvercinin ve örümceğin ne hikmetli bir iş yaptıkları bellidir, Ashab-ı Kehf'in köpeği onlara bekçi olmuştur, Süleyman (a.s.) ın hüd hüd kuşu ona bilmediği haberleri getirmiştir, Yunus balığı Yunus (a.s.) mı karnında misâfir etmiştir. Bütün faaliyet'ler Hakk'a mahsustur. Hayy esmâsının bizlerdeki açılımıyla uyanışa geçeriz. Ressam **Efendi Babamız**, hayvan resimleride uyanışa geçen talebeleridir.

2. Ef'âl âleminde geçen Rububiyet mertebesidir.

3. Eğer ağaç resmi çizse idi, Âdem (a.s.) ve Havva anamızın cennetteki yasak ağaca yaklaşımları ve Mûsâ (a.s.) ma bir ağaçtan nur esmâsının bir tecellisi ile olmuştur. yine aynı mertebeden olurdu.

4. Vardır. Her hayvanın rengi farklıdır. Boyamaya mecburdur, çünkü herkesin esmâsı rengi gibi farklıdır varlığından hayat verip İlâh-î boyaya boyar. Kulun iktisadı ameli, fikri neyse, nefis o renge boyanır ilim ve irfanla içleri doldurulur. "Suyun rengi kabının rengidir," suyumuz üstadımız, kab da bizleriz.

5. İnsân-ı Kâmil'dir.

6. Şah damarından yakındır çizdiren.

Ellerinizden öpüyorum kızınız N.....

Efendi babacım arkadaşımın yazısını tamamladıktan sonra aklıma şöyle bir şey geldi, hikâye de ki tasvirci, her şeyi şekillendiren gayeyi oluşturan, varlığı tasvir eden Musavvir esmâsının faaliyetidir diyebilirmiyiz. Z..... Ü...

Terzi Çırağı (yada kalfası)

Ç..... U..... 1 Jan 2012 12:24:35

Hayırlı seneler Ş.....oğlum. Daha evvelce giyim hakkında hayyat kızımıza yazmış olduğum bir yazı varmış oda onu çıkarıp göndermiş aşağıda kalınlaştırdım belli olsun diye ve dosyaya senin dilinden (NOT=....) diye başlayarak en sona ilâve ettim herhalde buda yaşanmış bir hâdise olduğundan oraya da bir zenginlik verecektir. Onuda yeni dosyanın ilâvesi ile gönderiyorum eski dosyanın yerine bunu koyarsın. İşlerin kolay gelsin Herkeze selâmlar hoşça kal *Efendi Baban*. Ayrıca sana gönderdiğim bütün yazıları her halde dosyaları içinde biriktiriyorsundur, bunların hepsi birer belge niteliğini taşıyor ve üzerlerinden vakit geçtikçe de değerleniyor. Bir müddet sonra elde güzel bir birikim oluyor. Cenâb-ı Hakk kolaylıklar nasib etsin İnşallah.

(USTA DAN ÇIRAĞINA BAZI TAVSİYELER)

Terzi Babamın hususi isim verdiği şahsiyetlerden biriside M..... C..... adlı kardeşimizdir. Bu kardeşimize ise kendi isteğinin uygun bulunması neticesinde **Terzi Çırağı (yada kalfası)** şeklinde bir isim verilmiştir.

Çıracak.....bir zanaat öğrenmek için ustasının yanında çalışarak eğitim gören kişilere denmektedir. Hangi meslek yada zanaat olursa olsun, çırağın yetişebilmesi için **usta** sını iyi tespit etmesi, onu kendine örnek alması, onun himâyesinde mesleğin bütün inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenebilmesi, zorunluluktur.

Usta ise mesleki sırlarını öğreteceği azimli gayretli vefalı, çıracak arar, ve onu kendi tezgâhında yetiştirerek kemâle erdirmeye çalışandır.

Usta...çırağını yetiştirirken zaman zaman tavsiye nasihat ve ikaz gibi uyarılarda bulunandır.

Sadece terzilik mesleğinin değil, aynı zamanda tasavvuf hak yolunda **usta** sı olan **Terzi Babam** ın hayat anlayışı, bilge kişiliği, eğitici öğretici, uyarıcı yönleri, ona yaklaşmak isteyen onun çırağı olmak isteyen sâlikler için büyük önem arz etmektedir.

Terzi Babamın İstanbul Üsküdar, muhitinde kendisine **rehber** vasfını verdiği M..... C..... adlı kardeşimiz, kendilerine duyduğu muhabbet ile bağlılığını vede acziyyetini, **Terzi Çırağı (bazen de kalfası)** şeklinde isimlendirmişler, Bu ifade de **Terzi Babam** tarafından onaylanarak kendileri bu isim ile taltif edilmiştir.

Aynı zaman döneminde, Usta Terzi Babam çırağı durumundaki M..... bey e mail yolu ile bir bilgilendirme notu göndermişlerdir. Misaller ve teşbih yollu anlatımı ve izahatlarıyla, M..... bey e çıracak olmanın nasıl bir şey olduğunu, irfan eğitiminin hangi süreçlerden oluştuğunu nelere dikkat edilmesi gerektiğini, üstü kapalı bir hâl lisânı ile, terzilik mesleğinin misalleriyle anlatmışlardır.

Maili okuyunca gördümkü bu bir usta çıracak konuşması, ustanın çırağını daha verimli hale getirmesi için kendi

mesleğinin inceliklerini ve sırlarını ona söylediğini tespit edince biz de **Usta dan çırağına tavsiyeler** nitelemesi ile bu bölümü kayda almaya çalıştık.Çünkü bilinmesi lâzım olan şu ki.....her çirak ustasına mecbur ve muhtaçtır.

Öncelikli olarak bu maili burada sizlerle de paylaşmak istedim.....

Hayırlı günler M.....çığım. Cenâb-ı Hakk işlerinde kolaylıklar versin İnşallah. Mevlâm rahmet eylesin Nusret Babam **"oğlum biz at tımarcısı değiliz"** derdi. Nefs-i emmâresi kuvvetli ve vehmi hayali mânâ da derinleşmiş başka güçlerin hükmü altına girmiş olan kimselere vakit harcamak vakti çok bol olan kimselere göredir, bizim vaktimiz ancak bize yetiyor, bizler bütün âlemin terbiyecisi olacak hâlimiz yoktur. Cenâb-ı Hakk onların karşılıklarına da uygun birilerini çıkarır İnşallah. **"En güzel elbise en güzel kumaştan dikilir"** değersiz bir kumaşı en üstat terzi dikse genede hiç bir işe yaramaz bir giyişte kırışır bozulur ve emekler boşa gider. Kumaş güzel olursa usta ustalığını gerçek olarak o kumaş ile diktiği elbisede meydana getirir giyende hoşlanır, rahat eder, görende zevk eder.

Elbise dikilmek için seçilen kumaş bir bütün parça iken evvelâ birçok parçaya bölünür, sonra bu parçalar tekrar iğne ile yavaş, yavaş yerli yerince iğne ve iplik darbeleri ile tekrar bütünleştirilmeye çalışılır. Bu dikilen yerler ateş gibi yanan ütünün altına girer adeta yanacak hale gelinceye kadar bir daha kabarmaması için ütünün altında ezilirde ezilir, zayıf kumaş bu işlemlere dayanamaz ya erir ya yanar. Güzel kaliteli hakiki bir kumaş ancak bu işlemlere dayanabilir ve neticede o kumaş bu sefer işlenmiş halde gene bir bütün hale dönüşür ancak parçalardan meydana gelen bu bütün kişiyle de bütünleşmiş onun bir parçası veya âdeta, aynısı olmuş olur ve o elbiseyi giydiği zaman asâletli bir kimse olur. Bu durumda giyende dikende görende memnundur, ortaya ahenkli bir görüntü çıkmıştır. İşte bir kimsenin kumaşının dikiş tutması için gerçek hakiki bir

kumaş olması lazımdır.

Bu işlemlere ancak kaliteli bir kumaş dayanabilir, diğerlerinden elbise yapılsa bile sağlıklı netice alınamaz. İşte o yüzden zâhir hayatta da mümkün olduğu kadar hep kaliteli kumaşlardan elbiseler yapmışızdır, ayrıca bâtını hayatta da kaliteli kumaşlar armaktayızki evvelâ kesilip biçilmeye daha sonra iğnelerle dikilip ütülenmeye ve bütün bunlara dayanmayı kabul edebilsinler. Tekrar hayırlı günler M.....çığım herkese selâmlar. Hoşça kal **Efendi Baban**.

Terzi BabamM.....çığım diyerek başladığı yazısının ilk bölümünde, Nusret babamızın sözlerinede atıfta bulunarak, " biz at tımarcısı bakıcısı değiliz, nefsi emârelerle bir ömür boyu geçirecek vaktimiz yoktur," derken, seyri sülûk yolunda seçilecek olan sâliklerde bulunması gereken özelliklerinden bahsediyor. Hakk ehli olabilecek bir sâlik-i kaliteli kumaşa benzeterek, en iyi en kaliteli elbiseler usta bir terzinin eline gelen en iyi kumaşlardan üretildiği gibi,..... Hakk ehli olabilecek mirac yolcusu, bir sâlik te diğerlerinin arasından ferasetli, akıl seviyesi yüksek olan, gönül ehli olabilecek kişiler arasından seçilmelidir. Zira diğerlerine bizim ayıracak ve harcayacak vaktimiz yoktur derken de onlarda kendi mizaç ve meşreplerine uygun olan kimselerle yollarına devam etsinler tavsiyesinde bulunmaktadır.

Değersiz bir kumaş en iyi ustanın elinde işlem görse dahi kaliteli bir elbise olamadığı gibi, anlayışı gayreti feraseti muhabbeti olmayan bir sâlik te kâmil bir usta dan eğitim alsa dahi, gerçek amaç elde edilemeyeceği için, onun emekleride zâyi olmuş olacaktır.

Hız Mevlânâ'nın söyleyenin söylemesi, dinleyenin dinlemesine bağlıdır.....beyanında olduğu gibi, Bir kâmil'in mârifeti ustalığı kemâlât-ı da kendisine tâbi olan çırak hükmünde olan sâlikleri vasıtasıyla ortaya çıkabilmektedir. (ilim maluma tabidir)

Terzi Babamın bizlere zaman zaman söylediği gibi bir şeyy efendiyi tanımak isterseniz, onun dervişlerine bakın ifadesi de bize bu hâli hatırlatmaktadır.

Elbise dikmek için seçilen kumaş,.....sâlik ya da derviş, önce parçalara ayrılır. Yani daha önce var ettiği varlık binâsı yıkılır. Bu yıkılışla birlikte hayali vehmi anlayışları kesilerek, nefis terbiyesi ile olgunlaştırılarak, Mürşîd-i Kâmil'in elleri arasında yeniden dikilerek inşâ edilerek bir kimlik almaya başlar. Daha sonra bir daha eski bozulan haline geri dönmemesi için de Pîr sıfatıyla sâlik'in nefsi emâresine panzehir olarak, ölümcül darbeler indirir. Ütü nün buharındaki sıcaklığı aşk ve muhabbet kokusunu onun yokluk elbisesine sindirir. İşte bunlara dayanabilen bir sâlik ise Hakk'ın elinde olarak Hakk elbisesini giymeye başlar. Usta sıfatındaki terzi sâlikin üzerinde gördüğü kendi eserini zevk ile seyrederken,. hakk elbisesini giyme gayreti gösteren sâlik ise, üzerindeki varlığındaki elbisenin hakikatini değerini zevk etmeye başlar.

Bu durum da ise giyende giydirende razı olmuştur. Unutulmaması gereken bir husus ise şudur zâhir hayatta olduğu gibi, bâtın hayatta da kişilerin üzerindeki elbiseler onlara bir değer ve kıymet kazandırmaktadır.

Terzi Babamın terzilik mesleğindeki çalışma yaşamını yakinen biliyorum ki o dâima hep kaliteli kumaşlardan kaliteli elbiseler dikip giydirmiştir. Aynı şekilde mânâ âleminin mertebeli idrisiyyetin de mazharı olması sebebiyle, kendi gönül evlâtlarında bu cihetle Hakk olarak giydirmektedir.

Malûm olan mail in son bölümündede **Terzi Babam** bu Hakk elbisesini giyinmeye namzet olan ehli irfan aradığını belirtmektedir.

Efendi Babam bu hususta bazen bizlere lâtife yollu şöyle derdi! Benden elbise isteyen kimselere bâzen dar elbise yapardım bazılarına da, bâzen bol elbise yapardım bunun ne demek olduğunu anlamayanlar elbiselerini bir iki sefer giyer çıkarırlar bir daha giymezlerdi.

Dar elbise yaptıklarımın nefisleri çok bol şişman olduklarından onların toplanması gerektiğinden elbise kalıbını dar yaptığını söylerdi, o dar elbiseye, nefis terbiyesine devam eder ise yavaş yavaş o elbise kendisine kısa bir süre sonra tam üstüne göre olurdu derdi. Bol yapılanlar ise çok zayıf olan varlığını güçlendirmesi ve ilimle içini doldurması için biraz bol yapıldığını söylerdi, işte bu ilbiseleri böylece giyip kullananlar kısa bir süre sonra gerçekten olmaları gereken şekle gelirlerdi. Bu elbiseleri, zor gelip giymeyenler ise, kendi hallerinde istedikleri kendilerine uygun zannettikleri nefis-kesret elbiselerini giyerler onların nefsi rahatlıkların da gaffet içerisinde yaşayıp giderlerdi.

Bu hususta Hz. Mevlânânın da bir sözü vardır. "Ne insân'lar gördüm sırtında elbisesi yok. Ne elbiseler gördüm içinde insân-ı yok." İşte Efendi Babam'ın istediği "hem elbise güzel olsun hemde içinde ki İnsân-ı güzel olsun" Bu hâle zâhir ve Bâtın kemâlâtı derler.

Yukarıda sizlerle paylaştığımız yazıları aslında gerçek tasavvuf ve tarikatın ne olduğunu, özellikle **Terzi Baba** yolunun ne gibi aşamaları olduğunu, hangi süreçlerden nasıl geçildiğini, irfan eğitim metodunun nasıl olması gerektiğini şaheser bir anlatım uslubu ile haber vermektedir. Her ne kadar bu mail mu..... kardeşimize hitaben yazılmış olsa dahi, onun yolunda seyr eden her birerlerimizi yakından ilgilendirmektedir. Bu yönüyle gönüllerimizin terzisi ve ustasıdır. Ona çırak olabilmek onun eğitim ve tedrisatından geçebilmek ise Allah (c.c.) lühün bir ihsânı'dır.

NOT.....Bu satırları yazmaya başladığım saatlerde telefonum çaldı. Karşımdaki kişi camimize görevlendirilen, haftanın iki günü hanım cemaate kûr'ân dersi vermeye gelen hoca hanım idi. Kendisi bana serzenişte bulunuyor, kendilerine ve ders verdiği cemaate karşı daha ilgili ve yardımcı olmamı vaktimi görevim olmadığı halde onlarla geçirmemi sitemkâr bir uslupla benden talep ediyordu. İlâhiyyat fakültesini bitirip bu alanda çalışmalar yapan birisinin hayata kûr'ân alfabesi, ve fıkıh bilgisi kadar baka-

*bilmesini gözlemledikten sonra yazımın başına geldiğimde ise, **Terzi Babamın** yazısının başında beyan ettiği, oğlum... biz at tımarcısı değiliz hayal ve vehim denizinde derinleşmiş olan nefsi emmâre sahipleriyle geçirecek vaktimiz yok, beyanları gönül âleminde verilen cevap niteliğindedir.*

Tabiki bu bir eleştiri değil tespittir. Dini basit bir yaşam olarak dünyalarına sığdıranlarla bu yolda yürüme gayretinde olanların birlikte harcıyacıkları zaman israf olacaktır.

NOT= Efendi Babamın daha evvelce giyim hakkında evlâtlarından birine yazmış olduğu, mevzu ile ilgili yazıyı da, faydalı olur düşüncesi ile ilâve etmeyi uygun buldum

Giyime doğru bir meylinin başlaması sadece nefsâni değildir. İçini İlmî ilâhiyye ile süsleyen tezyin etmeye çalışan kimselerin içinde bulunan o ilâh-î güzelliği zâhirende de güzel bir elbise içinde muhafaza etmesi tabii ki, nefsi-i bir istek değil Rabb'in o sûrette güzel bir elbise içinde Görünme isteğinden başka bir şey değildir.

Kıyafetlerimizi nefsi-i benliğimizi ortaya çıkarıp bu sûretle insânlar arasında bir üstünlük kurmağa çalışarak giymemiz haram. Aksi halde içimizdeki güzeli güzel ilbiselerle halkın arasında dolaştırıp ibret ve numune olmak üzere giydirmekte kullanılan şer-î her türlü kıyafetleri giymek helâldir ve bu yönüyle o beden ve kullanıcı sahibi Hakk'ın indinde (merzı) dır. İçimiz İlâh-î varlığın varlığı ile güzeldir, sûretimiz Hakkın iki eliyle Ahsen-i takvim üzere halkedildiğinden güzeldir.

O halde bize düşün Cenâb-ı hakk'a ait olan bu iki güzel yönümüzü içimizi ve dışımızı, bizde bizim imkânlarımız içerisinde en güzel şekilde giydirmemiz üçüncü bir güzellik olmak üzere bireysel güzelliğimiz kemâle ermiş olacaktır, bu ise ameli sâlihtir, ameli sâlih ise bilindiği gibi (*mânâsı*

Hakk'tan, fiili-tatbikatı halktan olan fiildir) o halde güzel giyinme tavsiyesi Hakk'a aittir kul bunu tatbik ettiğinde nefesine değil hakk'a uymuş olur. Hakk'ın emrinin tatbik edildiği yerde o tatbikatından mes'ul değildir, belki mes'uliyet bu hükme uymamaktır. (*Allah nimetlerini kulunun üstünde görmeyi sever*) Hadîs-i de bu hususu teyid etmektedir. Önünde bir misâl olmak üzere, görüp bildiğin gibi kendi farkında olamadığı halde Nü.... annen bu hükmün altında olduğundan etrafa örnek ve içinde bulunan iki güzeli üçüncü bir güzellik ile giydirerek Hakk'ı kendi varlığında zâhiren de olsa güzelleştirmeye çalışmaktadır.

İşte içinde bulunduğun o geçici kabz hâlin olmasaydı bu açılım ve bast hâlin olmayacaktı ve bu gerçek yaşam tecrübende olmayacaktı ki, buna diğer ifadeyle (*Celâlinde Cemâli gizlidir.*) Denmektedir. Ve rahmetin kendisidir.

Bu hususta söz çoktur. Hadi bakalım artık yağmurların yağsın gönlünün toprağında feyizlendirsın ve İlâh-î güneşin ile bereketli ilim meyveleri zuhur etsin. Hoşça kal.

Terzi Hay..... Baban.

NOT= Nihayet bu kitabımızda Böylece nihayete ermiş olmaktadır. Ancak okuyacak olan bazı kimseler bu kitaptaki yazıların yukarıda kısaltılmış ismi geçen kimselere ait olduğunu ve kitabın içinde yazısı olan kimseler tarafından yazıldığını düşünebilirler. Zâhiri olan bu anlayışların da da doğrudurlar.

Ancak bu kimselerin bir çoklarının daha evvel internet nedir, yazmak nedir, tefekkür nedir, cümle kurup yazı yazmak nedir, diye bir bilgileri olmadığı gibi kendilerinin hiç ilgilerinin dahi olmadığı ve zor bir sahada yazı yazabiliyor olmaları da çok dikkat çekicidir.

Yazıları olan bu arkadaş, dost, ve evlâtlarımız, kendilerine verilmeye başlanan gerçek tasavvuf

eđitimi ile ilgilenmeye bařladıktan sonra kısa srede kendilerini tanıyıp gerek bir kimlik sahibi olup bu yoldan z gvenlerini bulup aldıkları bilgilerini de birleřtirerek byle gzel hallere, mnevi kltr ve ltuflara ermiř olmaktadır. Dolayısı ile bunları kendileri yazmıř olmayıp tarafımızdan verilen eđitim neticesinde bunları yazmıř-yazdırılmıř olmaktadır.

iřte aslında zor olan kiřinin kendinin yazı yazması deđil, kendi vasıtasıyla karřı tarafa yazı yazdırabilinmesidir, bu ise gerekten olduka zor bir iřtir ok zaman ve sabır gerektirmektedir. İřte bizde bu yazılan ve yazdırılanları grdke evremizle iftihar ediyor emeklerimizin bořa ıkmadıđını gryor Rabb’imize řkrediyoruz. Cenb-ı Hakk arzulu olanlara daha nice yazılar yazmayı ve yazdırılmayı nasib etsin İnřeallah.

Bundan sonraki kitabımız bunun devamı olan (80-terzi Baba 5 istiřare dosyası) olacaktır, İnřeallah.

(Heze min fazlı rabb’i) (27/01/2013/PAZAR)

Gayret bizden muvaffakiyyet Hakk’tan’dır.

(Terzi Baba Tekirdađ)

KAYNAKÇA

- 1. KÛR'ÂN VE HADİS :**
- 2. VEHB** : Hakk'ın hibe yoluyla verdiği ilim.
- 3. KESB** : Çalışılarak kazanılan ilim.
- 4. NAKİL** : Muhtelif eserlerden, Mesnevi'î şerif, İnsân-ı Kâmil, Fusûsu'l Hikem ve sohbetlerimizden müşahede ile toplanan ilim.

"DAHA EVVELCE ÇIKAN KİTAPLARIMIZ"

(Gönülden Esintiler)

- 1. Necdet Divanı:**
- 2. Hacc Divanı:**
- 3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu'nun Seyr defteri:**
- 4. Lübb'ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca'dan çeviri):**
- 5. Salât- Namaz ve Ezan-ı Muhammedi'de Bazı hakikatler: "İngilizce, İspanyolca"**
- 6. İslâm'da Mübarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri:**
- 7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs'i):**
- 8. Tuhfetu'l Uşşâkiyye, (Osmanlıca'dan çeviri):**
- 9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:**
- 10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:**
- 11. Vâhy ve Cebrâil:**
- 12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:**
- 13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:**
- 14. İrfan mektebi, "Hakk yolu"nun seyr defteri ve şerhi**
- 15. 6 Pey- (1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)**
- 16. Divân (3)**
- 17. Kevkeb. Kayan yıldızlar.**
- 18. Peygamberimizi rû'ya-da görmek.**
- 19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i.**

20. Terzi Baba Umre (2009)
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)
22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik:
23. Değmez dosyası:
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
25. -1-Köle ve incir dosyası:
26. Bir zuhûrât'ın düşündürdükleri:
27. -2-Genç ve elmas dosyası:
28. Kûr'ân'da Tesbîh ve Zikr:
29. Karınca, Neml Sûresi:
30. Meryem Sûresi:
31. Kehf Sûresi:
32. Terzi Baba (3) İstişare dosyası:
33. Terzi Baba Umre dosyası: (2010)
34. -3-Bakara dosyası:
35. Fâtiha Sûresi:
36. Bakara Sûresi:
37. Necm Sûresi:
38. İsrâ Sûresi:
39. Terzi Baba: (2)
40. Âl-i İmrân Sûresi:
41. İnci tezgâhı:
42. 4-Nisâ Sûresi:
43. 5-Mâide Sûresi:
44. 7-A'raf Sûresi:
45. 14-İbrâhîm Sûresi:
46. İngilizce, Salât-Namaz:
47. İspanyolca, Salât-Namaz:
48. Fransızca İrfan mektebi:
49. 36-Yâ'sîn, Sûresi:
50. 76-İnsân, Sûresi:
51. 81-Tekvir, Sûresi:
52. 89-Fecr, Sûresi:
53. Hazmi Tura:
54. 95-Tîn, Sûresi:
55. 28- Kasas, Sûresi:
56. İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba:
57. 20-TÂ HÂ Sûresi:

58. Mirat-ül-İrfan-ve-şerhi:
59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîmullah: (a.s.)
60. 6 Pey-(5) Hz. İsâ Rûhullah: (a.s.)
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed: (s.a.v.)
61. -4-Bir ressam hikâyesi:
63. İnci mercan tezgâhı
64. Ölüm hakkında:
65. Reşhett'an bölümler:
66. Risâle-i Gavsıyye:
67. 067-Mülk Sûresi:
68. 1-Namaz Sûrereleri:
69. 2-Namaz Sûrereleri:
70. Yahova Şahitleri:
71. Mü-Geceler-Fran-les-nuits:
72. İman bahsi:
73. Celâl ve İkrâm:
74. 2012 Umre dosyası:
75. Gülşen-i Râz şerhi:
76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi:
77. Aşk ve muhabbet yolu:
78. A'yân-ı sâbite. Kazâ ve kader:
79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.
80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.
81- Hayal vâdîsi'nin çıkmaz sokakları.

Terzi Baba kitapları serisi:

- 1- 12- Terzi Baba-(1)
2- 39- Terzi Baba-(2)
3- 32- Terzi Baba-(3) İstişare dosyası.
4- 79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.
5- 80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:

Terzi Baba İnternet dosyaları:

**91-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1-
92-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-2-
93-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-3-
94-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-4-
95-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-5-
96-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-6-
97-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-7-
98-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-8-
99-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-9-
100-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-10-
101-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-11-
102-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-12-
103-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-13-
104-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-14-
105-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-15-
106-Terzi-Baba-Mek-ve-zu-Ke-Kara-bi-dosyası-16-
107-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -17-
108-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -18-
109-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -19-
110-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -20-
113-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -21-
112-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -22-
113-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -23-
114-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -24-
115-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -25-**

NECDET ARDIÇ

Büro : Ertuğrul mah.
Hüseyin Pehlivan caddesi no. 29/4
Servet Apt.
59 100 Tekirdağ.

Ev : 100 yıl Mahallesi uğur Mumcu Cad.
Ata Kent sitesi A Blok kat 3 D. 13.
59 100 Tekirdağ
Tel (ev) : (0282) 261 43 18

Cep : (0533) 774 39 37

Veb sayfası: Amerika: <[http:// necdetardic. org/](http://necdetardic.org/)>

Veb sayfası: Amerika: <www.necdetardic.info>

Veb sayfası: Almanya: <www.terzibaba.com>

Radyo adresi (form): <terzibaba13.org/radyo.html>

İnternet, MSN Adresi:

Necdet Ardıç <terzibaba13@hotmail.com>

ARKA KAPAK

Neml Sûresi. 27/40. Âyet. (2+7+4)=**13**

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

Bu Rabbimin fazlındandır.

(27+40)=**67** (6+7)=**13**

(40+13)=**53**

Çıkan sayı değerleri dikkat çekicidir.

67 Allah isminin sayı değeridir.

13 Hakikat-i Muhammediyyenin toplu halde sayı değeridir.

53 İse Terzi Babamın sayı değeridir.